

ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΙΑΚΟΙ ΚΑΙ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΙ ΖΩΓΡΑΦΟΙ

αφορές στήν ἀναπαράσταση τῆς Σταύρωσης



τοῦ Χρήστου Χ. Καρύδη
Τύπω. Διδάκτορος
Συντήρησης
Ass. Lecturer, University
of Lincoln, UK

Η εἰκονογραφική διάθεση τῆς Δυτικῆς καί Βυζαντινῆς παλέτας στήν ἀναπαράσταση τῆς Σταύρωσης καί τοῦ Θείου δράματος διαφέρει χαρακτηριστικά. Οἱ Δυτικοί δίνουν ἔμφαση στήν λεπτομέρεια τοῦ σώματος γιά νά φέρουν τόν πιστό πιστό κοντά στό Θεῖο Πάθος. Οἱ Βυζαντινοί ἀντίθετα, ἀκολουθοῦσσαν τήν ἀφαιρεση μέ σκοπό τήν ἀπόδοση τοῦ πνευματικοῦ στοιχείου.

Ησταύρωση παρανόμων ώς μέθοδος έκτελεσης ἐφαρμόστηκε ἀπό τούς Ρωμαίους ὅχι πρὸ τοῦ 184 π.Χ.¹ Ἀπό τὴν ἀρχή τοῦ 3ου αἰώνα, ὁ σταυρός εἶχε γίνει ἥδη τὸ σύμβολο τῆς Χριστιανικῆς θρησκείας στὴν Ρωμαϊκή Αὐτοκρατορίᾳ.² Παρόλα αὐτά στὶς ἀρχές τῆς νέας θρησκείας οἱ χριστιανοί δέν ἀναπαιριστοῦσαν τὴν σταύρωση λόγω τοῦ ὅτι αὐτός ὁ τρόπος θανάτου θεωροῦνταν ἀτιμωτικός καὶ φρικτός. Τὸν 4ο αἰώνα ὁ Αὐτοκράτορας Κωνσταντῖνος ὁ Μεγάλος, καθιστᾶ τὸν Χριστιανισμό ἐπίσημη θρησκεία τῆς αὐτοκρατορίας.³ Ἡ ἐκκλησία μὲ τὴν 6η Οἰκουμενική Σύνοδο ἀποφασίζει νά εἰκονίζεται ὁ Χριστός μὲ τὴν ἀνθρώπινη ύπόστασή του ἔτσι ὥστε νά θυμόμαστε τί ἔπραξε γιά τὴν

δική μας λύτρωση.

Στὴν ἀρχή ὁ Χριστός ἀπεικονίστηκε σταυρωμένος νά φορεῖ τὸ γνωστό colobium (μακρύς χιτώνας πού ἔφτανε κάτω ἀπό τὰ γόνατα) καὶ τοποθετημένος στὸν σταυρό μέ ἀνοιχτά μάτια, ζωντανός, χωρίς νά ἐκφράζει ἀγωνία ἢ πόνο στὸ βλέμμα του. Τὸν 9ο αἰώνα, στὴν Δύση ὁ μακρύς χιτώνας ἀντικαθίσταται ἀπό ἕνα κοντύτερο ἔνδυμα, τὸ περίζωμα (ἔνδυμα πού ἀρχίζει ἀπό τὴν μέση καὶ κατεβαίνει μέχρι τὰ γόνατα) μὲ τὴν γνώριμη ὑφασμάτινη ζώνη σέ σχῆμα X, πού τὴν δρίσκουμε ἐπίσης σέ στρατιωτικούς ἄγιους τὸν 10ο αἰώνα.⁴ Στὴν ἀρχή τοῦ ἴδιου αἰώνα στὴν Ἀνατολή, ὁ Χριστός παρουσιάζεται πλέον νεκρός μέ κλειστά μάτια.

Ἄργοτερα κατά τὸν 11ο αἰώνα,



Σταύρωση,
πρῶτο μισό 14ον
αἰώνα, Βυζαντινό⁵
Μουσεῖο⁶
Ἀθηνῶν.

Ἐπάνω: Ἀμφιπρόσωπη εἰκόνα,
πού προέρχεται
ἀπό τὴν Κωνσταντινούπολη.

οἱ Βυζαντινοί ζωγραφίζουν ἔναν πάσχοντα Χριστό πάνω στὸν σταυρό μέ κλειστά μάτια, φορώντας τὸ ἀκάνθινο στεφάνι, ἔχοντας πληγές αἷματος στὰ χέρια καὶ στὰ πόδια προερχόμενες ἀπό τὰ καρφιά πού χρησιμοποίησαν οἱ Ρωμαῖοι στρατιῶτες.

Τρεῖς ἦταν οἱ κυριότερες διαφορές στὸ εἰκονογραφικὸ θέμα τῆς σταύρωσης μεταξύ τῶν ἀναγεννησιακῶν καὶ βυζαντινῶν ζωγράφων, οἱ ὅποιες προηλθαν ἀπό τὴν ἐκκλησιαστικὴ παράδοση καὶ μποροῦν νά ἐντοπιστοῦν στὰ ἔξης σημεῖα:

-Τὸ σχέδιο τοῦ σταυροῦ, ἐκτός ἀπό αὐτό πού ἔχει ἐπιχρατήσει σήμερα, ἔχει ἀπεικονιστεῖ καὶ ὡς σχῆμα T (crux commissa).

-Ο Χριστός ἔχει ἰστορηθεῖ πάνω στὸν σταυρό ἀρχικά μέ τέσσερα καρφιά καὶ ἀργότερα μέ τοία.

-Ο Χριστός παρουσιάζεται

μέχρι σήμερα νά έχει πληγή στό δεξιό σημεῖο τῶν πλευρῶν του, πραῦπα ἀπό τὴν λόγχη τοῦ φωμαίου σφρατιώτη.

Σέ ορισμένους πίνακες βλέπουμε διὰ ἐκτός ἀπό τὰ καρφιά ἔχουν ψησμοποιηθεῖ σκοινιά γιά τὸ δέσμῳ τῶν καρπῶν τοῦ Χριστοῦ πάνω στὸ ξύλο.

Τόν 12ο αἰώνα, μά καινούργια περίοδος ξεκινᾶ γιά τὴν ἀναπαράσταση τῆς Σταύρωσης. Οἱ Δυτικοὶ

ζωγράφοι παρουσιάζουν τὸν Χριστό νά ὑποφέρει καί νά πεθαίνει πάνω στὸν σταυρό. Στά πόδια τοῦ Χριστοῦ πού εἶναι τοποθετημένα τὸ ἔνα πάνω στὸ ἄλλο χρησιμοποιεῖται πλέον μόνο ἔνα καρφί, ὑπάρχει κλίση τῆς κεφαλῆς ἀλλά καί τοῦ σώματος, δείχνοντας ὅτι τὸ σῶμα ἀρχίζει καί καταρρέει, λυγίζει ἀπό τὸ θάρος καί κρατιέται πάνω στὸ ξύλο λόγω τῆς ὑπαρξῆς τῶν καρφιῶν. Μέχρι τὸ 1260, ἡ παρά-

σταση τοῦ σταυρωμένου Χριστοῦ ζωντανοῦ, μέ ἀνοικτά μάτια εἶχε πλέον ἔξαφανιστεῖ ἀπό τὴν τέχνη.⁴

·Η ἀπεικόνιση τῆς Παναγίας καὶ τοῦ Ἰωάννη στήν Σταύρωση

Στήν ἀναπαράσταση τῆς Σταύρωσης ὑπῆρξαν ἄλλες δυό μορφές, τῆς Παναγίας καί τοῦ Εὐαγγελιστῆ Ἰωάννη, οἱ δύοις ὑπῆρξαν μόνιμα πρόσωπα στήν ὅλη εἰκονογραφική σύνθεση.

Ίδιαίτερο ἐνδιαφέρον δρίσκουμε στήν ἔκφραση τῆς Παναγίας, πού ἀπό τὴν ἀρχή τῆς ἀναπαράστασης τῆς Σταύρωσης ἡ θλίψη στά μάτια τῆς, στήν ἔκφρασή της, στίς κινήσεις της καί τὸ μοιρολοϊ τῆς μάνας, πού διέπει τὸν Υἱό της πάνω στὸν σταυρό καρφωμένο δέν θά ἀλλάξει ποτέ. Μιά ἔκφραση πού ἔχει ἐμπνεύσει πολλούς ποιητές καί ζωγράφους, μία ἔκφραση πόνου ἰστορημένη ἀπό τοὺς ἀγιογράφους καί ὑμνωδούς. Μιά ἔκφραση καλά ἀποτυπωμένη καί γνώριμη στά μάτια τῶν πιστῶν. Η ματιά αὐτή τῆς Παναγίας παρατηρεῖται ἥδη καί στίς εἰκόνες πού κρατεῖ τὸν Χριστό ὡς δρέφος ἀκόμη. Ο ωδος δυζαντινολόγος Kazhdan γράφει γιά τὴν εἰκόνα τῆς Παναγίας τοῦ Βλαδιμίρ (Πινακοθήκη Tretjakov, Μόσχα) ὅτι ἡ μάνα κοιτάζει τὸ δρέφος μέ τά πελώρια λυπημένα μάτια της, προαισθανόμενη τὴν τραγωδία καί αὐτόματα ἡ τραγωδία τῆς μάνας γίνεται παγκόσμια. Η εἰκόνα αὐτή προκαλεῖ στόν παρατηρητή αἴσθημα πόνου καί γνώση γιά τὸ τί ἔπειται στήν συνέχεια.

·Η Σταύρωση τοῦ Χριστοῦ (ἀμφιπρόσωπη εἰκόνα), Ι.Μονή Αγίου Παύλου, τέλος 14ου αἰώνα.



ΠΕΜΠΤΟΥΣΙΑ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ



‘Η Σταύρωση τοῦ Χριστοῦ. Εἰκόνα πού προέρχεται ἀπό τὴν Ἱερά Μονή Σταυρονικήτα τοῦ Ἀγίου Ὁρους.



Πίνακας τοῦ Δομήνικου Θεοτοκόπουλου.⁵ Η Σταύρωση τοῦ Greco δείχνει τήν «δραματική ἔκφραση τοῦ θρησκευτικοῦ αἰσθήματος», ύποδηλώνοντας τήν ἀνθρώπινη φύση καὶ μορφή τοῦ Θεανθρώπου.

‘Η Παναγία ώς σημαντικό πρόσωπο ἔχει εἰκονογραφηθεῖ μόνη της μέ μπλέ ίμάτιο, κάτι ὅχι πολύ συνηθισμένο, ἄλλες φορές μέ δυό-τρεις γυναῖκες νά τήν κρατοῦν φορώντας τό γνωστό βυσσινοκόκκινο ἔνδυμα κινναβάρεως καὶ χονδροκόκκινου. Σέ ἀναγεννησιακούς πίνακες μποροῦμε νά δοῦμε ἀρκετό πλῆθος νά ἔχει χωριστεῖ ἀπό ἀριστερά καὶ δεξιά πίσω ἀπό τήν Παναγία καὶ τόν ἄγιο Ἰωάννη, νά παρακολουθοῦν τό νεκρό σῶμα, κρατώντας παραλληλα συμμετρικά τόν ὄγκο τής σύνθεσης.

Στά δεξιά ὁ μαθητής τοῦ Χριστοῦ Ἰωάννης, μέ ταλαιπωρημένη καὶ θλιμμένη ἔκφραση παρουσιάζεται μόνος μέ σκυμμένο κεφάλι ἥ μαζί μέ τόν ρωμαῖο ἑκατόνταρχο πού τόν βλέπουμε στίς εἰκόνες τοῦ

ἐκφραστή τής αὐστηρῆς μεταδυζαντινῆς ζωγραφικῆς Θεοφάνη τοῦ Κοητός καὶ σέ ἀρκετούς ἄλλους ζωγράφους καὶ εἰκονογράφους.

Οἱ διαφορές στήν ἀπεικόνιση τῆς Σταύρωσης ἀπό Βυζαντινούς καὶ Δυτικούς καλλιτέχνες

Οἱ μεγάλοι ζωγράφοι καὶ θεμελιωτές-δάσκαλοι τής Δυτικῆς ζωγραφικῆς, ὅπως εἶναι ὁ Giotto καὶ τήν ἴδια ἐποχή ὁ Nτούτσιο, ἔκφραστές τής πρωτο-αναγέννησης ἀναπαιοιστοῦν τήν σημαντικότερη στιγμή τοῦ σταυρικοῦ θανάτου τοῦ Θεανθρώπου καὶ ὅλα τά πρόσωπα πού λαμβάνουν μέρος, παίρνοντας τίς πηγές τους ἀπό τήν Βίβλο. Σημαντικό ἔργο τής ἀναπαράστασης τής Σταύρωσης καὶ πολύ προβεβλημένο εἶναι ἐπίσης τό ἔργο τοῦ Greco. ‘Ἐνός ζωγράφου πού μαθήτευσε

κοντά σέ εἰκονογράφους στήν Κρήτη, ἀλλά στήν συνέχεια ἐπηρεάσθηκε ἀπό τήν λαμπτερή παλέτα τῶν Δυτικῶν. ‘Η Σταύρωση τοῦ Greco δείχνει τήν δραματική ἔκφραση τοῦ θρησκευτικοῦ αἰσθήματος⁵ ὑποδηλώνοντας τήν ἀνθρώπινη φύση καὶ μορφή τοῦ Θεανθρώπου.

Οἱ βυζαντινοί- μεταδυζαντινοί ἀγιογράφοι ἀντίθετα, ἀδιαφοροῦν γιά τήν λεπτομέρεια τοῦ σώματος ἀκολουθώντας τήν ἀφαίρεση πού ἔχει ώς σκοπό τήν ἀπόδοση τοῦ πνευματικοῦ ἀϋλου στοιχείου, πού κυριαρχεῖ γιά τήν αἰώνια ψυχή. Οἱ βυζαντινοί ζωγραφίζοντας τήν Σταύρωση περίμεναν τήν Ἀνάσταση,⁶ ἐνῷ οἱ Δυτικοί παρουσίαζαν μία ἀκρως συγκινησιακή παράσταση προσπαθώντας νά φέρουν τόν πιστό πιό κοντά, συμμετέχοντας στό



Οἱ μεγάλοι ζωγράφοι καὶ θεμελιώτες τῆς Δυτικῆς ζωγραφικῆς, μεταξύ αὐτῶν καὶ ὁ Giotto, ἀναπαριστοῦν τὴν σημαντικότερη στιγμή τοῦ σταυρικοῦ θανάτου τοῦ Θεανθρώπου καὶ ὅλα τὰ πρόσωπα πού λαμβάνονται πέρος, παίρνοντας τίς πηγές τους ἀπό τὴν Βίβλο. Στίς φωτογραφίες ὁ Giotto ἀναπαριστᾷ τὴν Σταύρωση τοῦ Χριστοῦ. **Άριστερά:** Firenze, Santa Maria Novella. **Δεξιά:** Padova, cappella degli Scrovegni. **Κάτω:** Strasburgo, Musées Municipaux.

Θεῖο Πάθος.

Στήν εἰκονογραφική παράσταση τῆς Σταύρωσης ὁ πιστός θά δρεῖ καὶ ἄλλα στοιχεῖα, ὥσπερ ἡ σέληνη καὶ ὁ ἥλιος πάνω ἀριστερά καὶ

δεξιά ἀπό τὸν Σταυρό. Σέ ἀναγεννησιακές εἰκόνες θά δοῦμε ἄγγελο Κυρίου μέ χρυσό δισκοπότηρο νά λαμβάνει τό Αἷμα τοῦ Κυρίου ἀπό τὴν πληγή τῶν πλευρῶν του. Τό δισκοπότηρο αὐτό κατά τὴν ἴστορία χρησιμοποιήθηκε τὴν τελευταία νύχτα ἀπό τὸν Ἰησοῦ στὸν Μυστικό Δεῖπνο (Holy Grail), τό δόποιο στήν συνέχεια ἀναζητήθηκε ἀπό τοὺς Σταυροφόρους.

Ο Ἰησοῦς σέ πιό σύνθετες Δυτικές συνθέσεις θά δρίσκεται ἀνάμεσα στούς δυό ληστές μέ ἀρκετά πρόσωπα νά δρίσκονται στά πόδια του, πρόσωπα πού τὸν θρηνησαν καὶ τὸν ἀγάπησαν ἄλλα καὶ πρόσωπα πού δέν τὸν πίστεψαν, ἄλλα τὸν ζήλεψαν καὶ τὸν «ἀπόλεσαν» (Ματθ. 2, 13).



Βιβλιογραφία

Γιαννόπουλος Ι., Εἰσαγωγή στὸν Ἑλληνικὸν Πολιτισμό. Βυζαντινή Τέχνη: Ζωγραφική, Ἑλληνικόν Ἀνοικτό Πανεπιστήμιο. Τόμ. Β'. Kazhdan A.P., Wharton Epstein A., Ἀλλαγές στὸν Βυζαντινό Πολιτισμό κατά τὸν 11ο καὶ 12ο αἰώνα, μτφρ. Α. Παππᾶς, MIET, Ἀθῆνα 1997.

Marucchi O., Cross and Crucifix, Archaeology of the Cross. The Catholic Encyclopaedia. Vol. IV, New York 1908.

Norris H., Church Vestments. Their origin & Development: Cross. Dent, J. M. & Sons, London 1949.

Οίκονόμου Θ., Πατσουράκη Α., Ἰστορία Τέχνης, Ἀθῆνα 1997.

Οὐσόπενσκι Λ., Ἡ Εἰκόνα. Μτφρ. Κόντογλου Φ., Ἀστήρ, Ἀθῆνα 1991.

Schacher A. A., Crucifixion (In Art), The New Catholic Encyclopaedia, Vol. IV, New York 1987.

Χατζιδάκη Ν., "Οσιος Λουκας", Ἀθῆνα 1996.

Σημειώσεις

1. Norris, H (1949)
2. Marucchi, O (1908)
3. Χατζιδάκη, Ν (1996)
4. Schacher, A. (1987)
5. Οίκονόμου Θ., Πατσουράκη Α. (1997)
6. Γιαννόπουλος, Ι. (2000)