

Με την έκδοση του τόμου «Αρχειονομία. Η πρακτική των Γενικών Αρχείων του Κράτους», οι συντάκτες του έργου σκοπεύουν στην κάλυψη ενός κενού για τα ελληνικά αρχειακά πράγματα. Την κωδικοποίηση δηλαδή των αρχειακών πρακτικών που εφαρμόστηκαν και εφαρμόζονται για την εξυπηρέτηση των νόμων που διέπουν τη συγκέντρωση των αρχείων, τη φύλαξή τους και τη διάδεσή τους στην επιστημονική έρευνα. Των κρατικών ή δημόσιων αρχείων κατά κύριο λόγο αλλά και των ιδιωτικών, αφού μεγάλο μέρος τους φυλάσσεται στα Γενικά Αρχεία του Κράτους (ΓΑΚ) ενώ για το σύνολό τους εποπτεύονται από αυτά.

ISBN 978-960-7236-11-1

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΡΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ • ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑ



ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΡΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

37

ARΧΕΙΟΝΟΜΙΑ
Η ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΡΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Μαρία Χ. Βακαλοπούλου, Ν. Ε. Καραπιδάκης

επιμέλεια



Αθήνα 2012

37

Φορείς διάσωσης αρχειακού υλικού
κατά τον 19ο αιώνα και έως την ίδρυση
των Γενικών Αρχείων του Κράτους

Σύντομη επισκόπηση

ΜΑΡΙΕΤΤΑ ΜΙΝΩΤΟΥ

Η κρατική αρχειακή υπηρεσία στην Ελλάδα, όπως είναι γνωστό, συστάθηκε το έτος 1914 επί της πρωθυπουργίας του Ελευθερίου Βενιζέλου, με την επωνυμία Γενικά Αρχεία του Κράτους (ΓΑΚ).

Η ίδρυση των ΓΑΚ πραγματοποιήθηκε με μεγάλη καθυστέρηση συγκρίνοντας με άλλα κράτη της Ευρώπης, τα οποία είχαν οργανωμένες αρχειακές υπηρεσίες και τα απασχολούσε, ήδη, η προβληματική της ελεύθερης έρευνας στο αρχειακό τους υλικό.¹

Εύλογα προκύπτουν τα ακόλουθα ερωτήματα: πού οφειλόταν η μεγάλη αυτή καθυστέρηση; Τι συνέβαινε στον χώρο των αρχείων στη μακρά χρονική περίοδο από την Τουρκοκρατία και έως το έτος 1914 που ιδρύθηκαν τα ΓΑΚ; Υπήρχαν οργανωμένα αρχεία και σε ποιες περιοχές; Πού συγκεντρωνόταν το αρχειακό υλικό; Ποιοι φορείς και ποιες προσωπικότητες του πνευματικού και πολιτικού χώρου έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στη συγκέντρωση του αρχειακού υλικού την περίοδο αυτή; Ποιοι παράγοντες σε εθνικό και διεθνές επίπεδο συνετέλεσαν στη σύσταση της κρατικής αρχειακής υπηρεσίας; Ποια η πολιτική του κράτους απέναντι στο σημαντικό αυτό ζήτημα;

Οι ιστορικές συγκυρίες και οι επιπτώσεις τους στο πεδίο των αρχείων

Μετά την άλωση της Κωνσταντινούπολης το 1453, στα ενετοκρατούμενα, φραγκοκρατούμενα και τουρκοκρατούμενα ελληνικά εδάφη, ως παραγωγοί αρχειακού υλικού εκτός από τις μοναστικές πολιτείες –Αθω, Με-

1. Ελ. Λυκούρη-Λαζάρου, *Tα αρχεία στο νεοελληνικό κράτος έως την ίδρυση των Γενικών Αρχείων (1821-1914)*, Αθήνα, ²1998, σελ. 90.

τέωρα— και άλλα γνωστά μοναστήρια και εκκλησίες, αναδεικνύονται και οι αρχές διοίκησης οι οποίες ήταν προσαρμοσμένες στο επιβαλλόμενο από τον κατακτητή σύστημα.

Στις τουρκοκρατούμενες περιοχές η διαχείριση και η προστασία του αρχαιού υλικού ανήκε στους ίδιους τους δημιουργούς του και κατεξοχήν στα μοναστήρια, στην Εκκλησία και στις Κοινότητες. Σκόπιμο είναι να επισημανθεί ότι και οι Ελληνικές Κοινότητες της διασποράς στην Ευρώπη επιδεικνύουν έντονες δραστηριότητες και παράγουν αρχειακό υλικό με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, το οποίο παρέχει πολύτιμα στοιχεία σχετικά με την προετοιμασία της Ελληνικής Επανάστασης (αρχεία των Ελληνικών Κοινοτήτων της Ιταλίας, της Αυστρουγγαρίας, κ.ά.).²

Σε αντίθεση με τον ηπειρωτικό χώρο, στον νησιωτικό, Ιόνιο και Αιγαίο, λειτούργησαν οργανωμένα αρχεία ακολουθώντας τα ευρωπαϊκά ή τα οθωμανικά πρότυπα. Αρχειακές υπηρεσίες υπήρχαν στο Ιόνιο Κράτος, στη Σαμιακή Πολιτεία και στην Κρητική Πολιτεία και συγκεκριμένα λειτούργησαν τα ακόλουθα Αρχειοφυλακεία: Ζακύνθου, Ιθάκης, Κερκύρας, Κεφαλληνίας, Κυθήρων, Λευκάδος, Παξών καθώς και το Αρχειοφυλακείο Σάμου.³

Το Αρχειοφυλακείο της Κέρκυρας, του οποίου η ίδρυση ανάγεται στο 1443, κατείχε ξεχωριστή θέση στην ομάδα των αρχειακών αυτών υπηρεσιών και περιέλαβε έγγραφα των χρόνων 1500-1864 (αρχείο Ενετοκρατίας, Γαλλικής κατοχής, αρχεία Ρωσοτούρκων, Ιονίου Κράτους, Συμβολαιογραφικά Αρχεία), τα έγγραφα του αρχείου Εγχωρίου Διαχειρίσεως Κερκύρας, ληξιαρχικά βιβλία, κ.α. Στον ίδιο χώρο ιδρύθηκε το Αρχείο Ιονίου Γερουσίας το 1886, το οποίο περιέλαβε, τα αρχεία της Επτανήσου Πολιτείας (1799-1807), τα αρχεία της Ιονίου Βουλής και της Ιονίου Γερουσίας (1815-1864) κ.ά.⁴ Εκτός από τα οργανωμένα Αρχειοφυλακεία στην Κέρκυρα διαμορφώθηκε παράλληλα και η ιστορική σχολή των Επτανήσων με κύριο εκπρόσωπο τον Ανδρέα Μουστοζήδη, του οποίου η συμβολή στην καλλιέργεια του ενδιαφέροντος για την ιστορία και την έρευνα στα αρχεία υπήρξε ουσιαστική, όπως αναφέρει ο Σπ. Λάμπρος: *Ευνόητον είναι πως, υπαρχόντων των αρχείων των Ιονίων Νήσων και η Κέρκυρα και η Ζάκυνθος και η Κεφαλληνία έχουν να επιδείξουν από των αρχών ήδη του*

2. Ν. Τωμαδάκης, «Περί αρχείων εν Ελλάδι και της αρχειακής υπηρεσίας», περ. Δελτίον της Ιστορικής και Εθνολογικής Εταιρείας της Ελλάδος, 11 (1956), σελ. 26.

3. Εισαγωγή, ΒΓΑΚ 10, σελ. 18-19 και I. Ψαφάς, Θεωρία και μεθοδολογία της Ιστορίας, Θεσσαλονίκη, 2001, σελ. 50 και 70-75.

4. A. Nikiforou, «L'Archivio di Stato di Corfù : da ieri ad oggi», M. Costantini, A. Nikiforou (επιμ.), *Levante veneziano. Aspetti di storia delle Isole Ionie al tempo della Serenissima. Quaderni di Cheiron*, 2, 1996, σελ. 223-255. Σπ. Κοκκίνης, *Βιβλιοθήκες και αρχεία στην Ελλάδα. Συμβολή στη μελέτη της ιστορίας του Νέου Ελληνισμού*, Αθήνα²1970, σελ. 83.

αιώνος ιστοριοδίφας αδιαλείπτως περί τα πάτρια ασχολουμένους... και ιστορικήν σχολήν, ιδρυτήν της οποίας θα θεωρήσωμεν τον A. Μουστοζήδην».⁵

Το Αρχειοφυλακείο της Ζακύνθου που ιδρύθηκε από τους Βενετούς στις 10 Νοεμβρίου 1559, κατείχε πλουσιότατο και σπάνιο υλικό· καταστράφηκε το 1953 από τους σεισμούς και την πυρκαγιά που ακολούθησε. Τον επόμενο χρόνο ξανάρχισε να λειτουργεί με πυρήνα τις αρχειακές συλλογές του Λεωνίδα Ζώη. Μέρος αυτών των συλλογών προερχόταν από το Αρχειοφυλακείο και τις είχε δανειστεί ο Λεωνίδας Ζώης προς μελέτη.

Στα Αρχειοφυλακεία Κεφαλληνίας, Λευκάδας, Ιθάκης και Κυθήρων είχε και έχει διασωθεί αρχειακό υλικό της Ενετοκρατίας όπως νοταριακοί κώδικες και άλλες σημαντικές συλλογές ιστορικών εγγράφων.

Το Αρχειοφυλακείο της Κεφαλληνίας υπέστη, επίσης, απώλειες από τους σεισμούς του 1953. Για τις καταστροφές που υπέστησαν οι αρχειακές υπηρεσίες στα Επτάνησα διαφωτιστική είναι η «Έκθεσις περί των εν Κεφαλληνία και Ζακύνθω Βιβλιοθηκών και Αρχείων μετά τους σεισμούς του 1953» του Μ. Μανούσακα.⁶

Η Βενετία ιδιαίτερα έδινε μεγάλη σημασία⁷ στο ζήτημα της διαφύλαξης των αρχείων και λάμβανε ειδική πρόνοια για αυτά. Κατά την παράδοση του Χάνδακα της Κρήτης στον Οθωμανούς (1669) οι Βενετοί, εκφράζοντας την αντίληψή τους για τα ζητήματα της κρατικής οργάνωσης, απαίτησαν και πέτυχαν τη μεταφορά των αρχείων της Κρήτης (*Archivio del Duca di Candia*) στη Βενετία. Στα Επτάνησα, όπου η εξουσία πέρασε ειρηνικά στα χέρια των Γάλλων μετά την υπογραφή της συνθήκης του *Campoformio* (1797) τα βενετικά αρχεία παρέμειναν στις πρώην κτήσεις της Γαληνοτάτης Δημοκρατίας.⁸

Το ελληνικό κράτος παρέλαβε τις οργανωμένες αρχειακές αυτές υπηρεσίες ως Αρχειοφυλακεία της Επτανήσου όταν τα νησιά περιήλθαν σε αυτό.

Συστηματική, όμως, παραγωγή εγγράφων για το μετέπειτα Ελληνικό Κράτος αρχίζει με την κήρυξη της Επανάστασης του 1821, όταν δημιουργούνται οι πρώτες κρατικές δομές.

5. Λυκούρη-Λαζάρου, ο.π., σελ. 36.

6. Κοκκίνης, ο.π., σελ. 83-84. Βλ. επίσης για τις καταστροφές των αρχείων στα Επτάνησα, Μανούσακα, Μ., «Έκθεσις περί των εν Κεφαλληνία και Ζακύνθω Βιβλιοθηκών και Αρχείων μετά τους σεισμούς του 1953», περ. Δελτίον της Ιστορικής και Εθνολογικής Εταιρείας της Ελλάδος, 1A' (1956), σελ. 43-58. Για το Αρχειοφυλακείο Ζακύνθου βλ. άρθρο του Λεωνίδα Ζώη, *To Αρχειοφυλακείον Ζακύνθου*, περ. Αι Μούσαι, 1892-1893, τ. 1, αρ. 8, 9, 10, σελ. 102-106.

7. ΒΓΑΚ 10, σελ. 20.

8. Ψαφάς, ο.π., σελ. 70-71. Αναλυτική περιγραφική των αρχείων που έχουν διασωθεί στην Κέρκυρα από την περίοδο της Βενετοκρατίας, Nikiforou, ο.π.

Με την έναρξη του Αγώνα διαμορφώνονται τρεις περιφερειακές αρχές: στη Δυτική Στερεά Ελλάδα η Γερουσία της Δυτικής Χέρσου Ελλάδος, στην Ανατολική Στερεά Ελλάδα ο Άρειος Πάγος και στην Πελοπόννησο, η Πελοποννησιακή Γερουσία. Με το Προσωρινόν Πολίτευμα της Ελλάδος τα προαναφερθέντα σχήματα δεν καταργούνται αλλά υπόκεινται στις αποφάσεις της Διοικήσεως οριζομένης ως κεντρικό όργανο της κεντρικής διοίκησης.⁹

Ιδρύονται επίσης η Αρχιγραμματεία της Επικρατείας, τα Μινιστέρια και περιφερειακές αρχές προς άσκηση της νομοθετικής, εκτελεστικής και δικαστικής λειτουργίας. Όλα τα συλλογικά όργανα επιβάλλουν την τήρηση αρχέων για το οποίο χρησιμοποιούν ποικίλες ονομασίες όπως Χαρτοφυλάκιον, Χαρτοφύλαξ, και Υπούργημα Χαρτοφυλακίας. Παράλληλα λέγονται Αρχίβιον, Αρχιβίστας και Αρχιβιοφύλακας όροι που χρησιμοποιούνταν επίσης στα Επτάνησα.¹⁰

Τα αναφερθέντα όργανα παράγουν και εκδίδουν δημόσιες πράξεις, σύμφωνα με τους σκοπούς και τις αρμοδιότητες της ίδρυσης και σύστασής τους. Τα αρχεία αυτά απόκεινται και φυλάσσονται σήμερα, κυρίως στα Γενικά Αρχεία του Κράτους, στο Τμήμα Αρχείων, Χειρογράφων και Ομοιοτύπων της Εθνικής Βιβλιοθήκης, στο Τμήμα Αρχείων και Χειρογράφων της Βιβλιοθήκης της Βουλής, στο Αρχείο της Ιστορικής και Εθνολογικής Εταιρείας, στο Τμήμα Αρχείων και Χειρογράφων του Μουσείου Μπενάκη.¹¹

Από τα πρώτα χρόνια της Επανάστασης λαμβάνονται ειδικά νομοθετικά μέτρα που αφορούν στην ασφάλεια των αρχείων που παράγονται, τόσο για να αντιμετωπισθούν τα φαινόμενα διαρροών των εγγράφων, όσο και για να προστατευθεί το αρχειακό υλικό στις έκτακτες συνθήκες πολέμου.

Ενδεικτικά αναφέρεται η απόφαση της 20ής Νοεμβρίου 1821 με την οποία: ο Άρειος Πάγος υποχρεούται να συστήσῃ αρχείον μέσα εις το οποίον να φυλάττῃ όλα τα γράμματα, ιδιαίτερα και κοινά ακριβώς, και ούτω να τα παραδίδῃ σώα εις τους διαδόχους του με κατάλογον, το δε αρχείον να έχῃ τρία κλειδία και τρεις κλειδωνιαίς αυτών, τα δε κλειδία να δίδωνται εις τρία μέλη του Αρείου Πάγου με ψήφους. Ούτως απεφασίσθη.¹²

Η μεγάλη σημασία που απέδιδαν οι υπεύθυνοι του αρχειακού υλικού διαφαίνεται στην ακόλουθη περιγραφή κατά την επιδρομή του Δράμαλη: μό-

νος ο Αντιπρόεδρος του Εκτελεστικού είπε τότε καθ' οδόν να πάρουν τα αρχεία της Κυβερνήσεως δια μη χαθούν και επειδή ένας από τη συνοδείαν του είπεν οι Έλληνες χάνονται και αυτός αρχεία θέλει, εκείνος απεκρίθη ας χαθούν οι Έλληνες, τα αρχεία να γλυτώσουν...¹³

Κατά την περίοδο 1821-1825 λαμβάνεται πλήθος μέτρων σχετικά με την οργάνωση και τη διατήρηση των κυβερνητικών αρχείων και το 1826 υλοποιούνται σημαντικές ενέργειες που αφορούν στην οργάνωση του κυβερνητικού αρχείου. Στις αρχές Απριλίου διορίζονται ένας Χαρτοφύλακας και ένας Υποχαρτοφύλακας.

Ος Εθνικός Χαρτοφύλαξ υπογράφει ο Δ. Νικολαΐδης ο οποίος αρχικά βρίσκεται στο Ναύπλιο για να ρυθμίσει τα ζητήματα των αρχείων. Τον Σεπτέμβριο ο Χαρτοφύλακας μετακομίζει στην Αίγινα, όπου και συνεχίζει τα αρχειακά του καθήκοντα.¹⁴

Αν και στα χρόνια του Αγώνα, όπως προαναφέρθηκε, τηρούνται αρχεία σε κάθε βαθμίδα της διοίκησης, πολιτικής και στρατιωτικής, ουσιαστικά μέτρα για την αρχειακή οργάνωση θεσπίζονται κατά την περίοδο της διακυβέρνησης του Ιωάννη Καποδίστρια. Συγκεκριμένα, ο Καποδίστριας μετά την εκλογή του ως Κυβερνήτη της Ελληνικής Πολιτείας, μεταφέρει τα αρχεία, το 1829, από την Αίγινα στο Ναύπλιο, έδρα της Κυβέρνησης, υπογραμμίζοντας με την κίνηση αυτή τη σπουδαιότητα και τον συμβολισμό τους. Με διαταγή του τα διάφορα αρχεία της Κυβερνήσεως πλην της επί της Οικονομίας Επιτροπής και του Γενικού Φροντιστηρίου μετέβησαν εξ Αιγίνης εις Ναύπλιον την 20, 21 και 22 Ιουνίου 1829. Την δε 21 Αυγούστου μεταφέρονται και τα αρχεία της Γενικής Γραμματείας.¹⁵

Τα ζητήματα της παιδείας αποτελούν προτεραιότητα της καποδιστριακής πολιτικής και ανάμεσα σε αυτά και η υπό διαμόρφωση αρχειακή πολιτική του κράτους που έχει ως πρότυπο την αντίστοιχη που εφαρμοζόταν στα Επτάνησα. Καθοριστικός ο συμβουλευτικός ρόλος του Ανδρέα Μουστοζύδη.¹⁶

Συγκεκριμένα μέτρα που υιοθετούνται, συντελούν στην καλύτερη οργάνωση της Υπηρεσίας των αρχείων, όπως το ΛΔ' Κυβερνητικόν Ψήφισμα του Σεπτεμβρίου 1829, το οποίο καθορίζει τα καθήκοντα του Αρχειοφύλακα, ο οποίος είναι ο υπεύθυνος του Αρχειοφύλακειου. Η κρατική αρχειακή υπηρεσία, παρά τα περιορισμένα οικονομικά, στελεχώνεται την περίοδο αυτή με ικανό αριθμό υπαλλήλων.

9. ΒΓΑΚ, 10, σελ. 21-42.

10. Λυκούρη-Λαζάρου, ο.π., σελ. 255 και ΒΓΑΚ, ο.π.

11. Μ. Κολυβά, *Αρχειονομία και Φορείς παραγωγής αρχείων. Ιστορική αναδρομή*, Αθήνα, 2008, σελ. 429.

12. Λυκούρη-Λαζάρου, ο.π., σελ. 256.

13. Λυκούρη-Λαζάρου, σελ. 257.

14. Λυκούρη-αζάρου, σελ. 258.

15. Λυκούρη-Λαζάρου, ο.π., σελ. 261.

16. Λυκούρη-Λαζάρου, ο.π., σελ. 36 και 50-51.

Η κατάσταση αυτή διαφοροποιείται μετά τη δολοφονία του Καποδίστρια (Ναύπλιο, Σεπτέμβριος 1831).¹⁷

Με την έλευση του βασιλιά Όθωνα καταργείται το Αρχειοφυλακείο και οι Γραμματείες της Επικρατείας παραλαμβάνουν τα αρχεία που τους ανήκαν. Τα Υπουργεία αναλαμβάνουν την ευθύνη των αρχείων τους και τα οργανώνουν βάσει των νέων βασιλικών διαταγμάτων, των ερμηνευτικών εγκυιλίων και των σχετικών οδηγιών. Μόνο στο Υπουργείο Παιδείας εργάζεται έκτακτος Αρχειοφύλακας. Το ΒΔ της 3^{ης} (15^{ης}) Απριλίου 1833 «Περί της Υπηρεσίας των Γραμματειών της Επικρατείας» και οι ερμηνευτικές παρατηρήσεις του 1834, αποτελούν τη βάση της οργάνωσης των δημόσιων αρχείων στη χώρα· οι αναλυτικές οδηγίες που αφορούν στην τήρηση των εγγράφων και των υπηρεσιακών βιβλίων αποβαίνουν πολλαπλά χρήσιμες για την ορθολογική αρχειακή οργάνωση. Παρατηρείται όμως ότι η κάθε υπηρεσία υιοθετεί τη δική της πολιτική, η οποία απορρέει και από τις πεποιθήσεις και προτεραιότητες των υπουργών: *Βαθμηδόν όμως ἐκαστον υπουργείον επενόσηεν ἰδιον σύστημα εξ ανάγκης και δια πολυχρονίου πείρας παρά των αρμοδίων υπαλλήλων.*¹⁸

Το 1836 αποτελεί έτος σταθμό, δεδομένου ότι οργανώνονται τα αρχεία του Ελεγκτικού Συνεδρίου στα οποία συγκεντρώνονται και διαφυλάσσονται όλα τα υπάρχοντα δημόσια αρχεία. Το Αρχείο του Ελεγκτικού Συνεδρίου οργανώνεται από την περίοδο της διακυβέρνησης του Ιωάννη Καποδίστρια, όταν ιδρύεται ο θεσμός αυτός για τον έλεγχο των δημοσίων δαπανών (βλ. σχετικά με τη σύσταση του, Ψήφισμα της Δ' Εθνικής Συνελεύσεως, 23/9/1829, άρθρο 23).¹⁹ Εκεί συγκεντρώνονται έγγραφα της περιόδου της Επανάστασης και της περιόδου του Καποδίστρια. Ο όγκος του αρχειακού υλικού και οι πολύπλευρες δραστηριότητες του Ελεγκτικού Συνεδρίου καθιστούν αναγκαία την πρόβλεψη για Αρχειοφύλακα, καθώς και τη συστηματική οργάνωση του Αρχείου. Στον νόμο της 23 Οκτωβρίου 1836, άρθ. 3, προβλέπεται ο διορισμός αρχειοφύλακα με ειδική αποστολή τη διαφύλαξη των αρχείων, την τάξη τους και την έκδοση αντιγράφων, τα οποία ζητούνται ή από δημόσιες αρχές ή ιδιώτες, αλλά σε περιπτώσεις ανάγκης της υπηρεσίας να βοηθείται ο αρχειοφύλακας στο έργο του από τους βοηθούς των γραμματέων και τους γραφείς.²⁰ Παρά το γεγονός ότι το Αρχείο οργανώνεται με επιτυχία, δύος διαφαίνεται από τις πηγές, δεν λείπουν οι ταλαιπωρίες του αρχειακού

υλικού (συχνές μεταστεγάσεις π.χ.) που οδηγούν σε ορισμένες περιπτώσεις σε καταστροφές που προκαλούν έντονες αντιδράσεις.

Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση της δημοσίευσης στις 10/04/1893, δημοπρασίας μεγάλου όγκου αρχειακού υλικού που αφορά στο αρχείο του Αγώνα.²¹ Τελικά, παρά την παρέμβαση της Ιστορικής Εθνολογικής Εταιρείας της Ελλάδος (ΙΕΕΕ) και του Γ. Βλαχογιάννη σώζεται μικρό μέρος του υλικού. Το Ελεγκτικό Συνέδριο αφήνει μεγάλο τμήμα του αρχείου του στην ΙΕΕΕ και στην Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος, το έτος 1906. Μετά την ίδρυση των ΓΑΚ, τμήματα του αρχείου αυτού καταλήγουν σταδιακά στην κρατική αρχειακή υπηρεσία.

Κατά τη δεκαετία του 1860 λαμβάνονται σημαντικά μέτρα προς την κατεύθυνση της επισήμανσης και της διάσωσης αρχειακού υλικού. Το έτος 1863 το Υπουργείο Παιδείας εξέδωσε σχετική εγκύλιο προς τους εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων. Η ενέργεια αυτή ήταν συνέπεια της αίτησης που υπέβαλε επίσημα ο Γερμανός ιστορικός Carl Hopf, ο οποίος επισκέφθηκε την Ελλάδα το έτος 1863 και ζήτησε την κρατική αρωγή για την περισυλλογή πηγών προς συγγραφή της ιστορίας των Μέσων Χρόνων. Με την εγκύλιο του ο υπουργός Δημοσίας Εκπαίδευσεως Ε. Δεληγιώργης ζητούσε από τους εκπαιδευτικούς λειτουργούς να συνδράμουν το έργο του Γερμανού ιστορικού, εντοπίζοντας, αντιγράφοντας και αποστέλλοντας έγγραφα στο Υπουργείο.

Η εγκύλιος αυτή ενίσχυε το συναίσθημα του εθνικού χρέους για τη διάσωση των πολύτιμων γραπτών τεκμηρίων και στη συνέχεια βοήθησε τη συγγραφή της ιστορίας των Μέσων Χρόνων, εν μέσω του σοβαρού ζητήματος που είχε ανακύψει με τη θεωρία του Ιακώβου Φιλίππου Φαλμεράυερ ο οποίος αμφισβήτησε την αδιάλειπτη συνέχεια της ιστορίας του Ελληνισμού.²²

Το 1865 προγραμματίζονται παλαιογραφικές αποστολές για τον εντοπισμό και τη δημοσίευση μεσαιωνικών χειρογράφων και, το 1867, συγκροτείται Επιτροπή στο Υπουργείο Παιδείας με σκοπό την ανεύρεση και συλλογή ανεκδότων χειρογράφων σχετικών με τη μεσαιωνική και νεώτερη ελληνική ιστορία. Με ΒΔ της 5.6.1867 συνιστάται επιτροπή πενταμελής εν τω Υπουργείω Εκκλησιαστικών και Δημοσίας Εκπαίδευσεως προς ανεύρεσιν και συλλογήν ανεκδότων χειρογράφων, αφορώντων την κατά τον μέσον και νέον αιώνα Ιστορίαν του Ελληνικού Γένους. Στο Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως 37/23.6.1867, 1, περιγράφεται με σαφήνεια το έργο της Επιτροπής.

17. Λυκούρη-Λαζάρου, ο.π., σελ. 261-265.

18. Λυκούρη-Λαζάρου, ο.π., σελ. 266.

19. Λυκούρη-Λαζάρου, ο.π., σελ. 277-282.

20. Λυκούρη-Λαζάρου, ο.π., σελ. 278.

21. Λυκούρη-Λαζάρου, ο.π., σελ. 280.

22. Λυκούρη-Λαζάρου, ο.π., σελ. 52.

Το Υπουργείο Παιδείας ιδρύει επίσης ιδιαίτερο Γραφείο, το οπόιο αργότερα προσονομάζεται Παλαιογραφικό Καθίδρυμα.²³

Σημαντικό είναι το ΒΔ της 4ης Δεκεμβρίου 1873, που αφορά στην οργάνωση των Αρχείων: αρμοδιότητες Αρχειοφύλακα που συνάμα αποκαλείται και Βιβλιοφύλακας, πρόβλεψη για Αρχειοφυλάκειο και Βιβλιοθήκη.

Το τελευταίο τέταρτο του 19^{ου} αιώνα και τις αρχές του 20^{ου} πραγματοποιούνται επίσης αποστολές κρατικών υπαλλήλων (1874, 1881, 1913-1914) σε μοναστηριακές και άλλες βιβλιοθήκες με σκοπό τον εντοπισμό και τη λήψη μέτρων προστασίας του αρχειακού υλικού, είτε από τους κατόχους τους, είτε από την Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος στην Αθήνα.

Από τα παραπάνω συνάγεται ότι οι πρωτεργάτες της Ελληνικής Επανάστασης του '21 μερίμνησαν για τη λήψη διοικητικών και νομοθετικών μέτρων για τη διασφάλιση των ιστορικών αρχείων της χώρας με σκοπό στο μέλλον τη συγγραφή γενικής ή τοπικής ιστορίας και των απομνημονευμάτων τους. Ο διευθυντής των ΓΑΚ Εμμανουήλ Πρωτοψάλτης (1950-1965) μετά τη μελέτη διαταγών της περιόδου 1821-1832 τις οποίες συνέλεξε από διάφορα αρχεία και τις οποίες είχε εκδώσει η ηγεσία του αγωνιζόμενου έθνους αναφέρει σε σχετικό του κείμενο:

*Μετά την ίδρυσιν του ελευθέρου ελληνικού κράτους εσημειώθη ουσιώδης βελτίωσις εις το κεφάλαιον της προστασίας των χειρογράφων... ελήφθησαν κατά καιρούς νομοθετικά και διοικητικά μέτρα δια των οποίων εξησφαλίζοντο κατά το μάλλον ή ήτον τα χειρόγραφα και τα ιστορικά αρχεία της χώρας.*²⁴

Κατά τον 19^{ου} αιώνα το ελληνικό κράτος δεν εφάρμοσε μια συγκεκριμένη και σταθερή αρχειακή πολιτική, αλλά αντιμετώπιζε, κυρίως με εγκυiklous, τα σοβαρά ζητήματα των αρχείων. Περιστασιακά γεγονότα προκαλούν το σχεδιασμό μιας βραχυπρόθεσμης πολιτικής χωρίς συνέχεια και ορατά αποτελέσματα, αφού αυτή διακόπτεται με τις εναλλαγές των προσώπων στην πολιτική εξουσία.

Στο τέλος του 19^{ου} αιώνα η κατάσταση που επικρατεί προβληματίζει την επιστημονική και πολιτική κοινότητα, όπως αποτυπώνεται στη συζήτηση που διεξάγεται στη Βουλή την 7/6/1903.

Εκεί όμως που το ελληνικό κράτος καθυστερεί, νομικά και φυσικά πρόσωπα παίρνουν πρωτοβουλίες προς την κατεύθυνση της περισυλλογής του αρχειακού υλικού και της σύστασης κρατικής αρχειακής υπηρεσίας.²⁵

23. Λυκούρη-Λαζάρου, ο.π., σελ. 50-52.

24. Λυκούρη-Λαζάρου, ο.π., σελ. 49.

25. Λυκούρη-Λαζάρου, ο.π., σελ. 63-81.

Το κενό της απουσίας κεντρικού θεσμού για τα αρχεία δημιουργεί μια γενικότερη σύγχυση σχετικά με το ποιοι φορείς δικαιούνται να συγκεντρώνουν το αρχειακό υλικό.

Η Εθνική Βιβλιοθήκη, ως ο κατεξοχήν κεντρικός δημόσιος φορέας με συναφείς στόχους, αποκτά και νομική κάλυψη με το Βασιλικό Διάταγμα του 1834, όπως προαναφέρθηκε, και εντείνει την πολιτική της στην περισυλλογή αρχειακού υλικού. Εκτός του υλικού μοναστηριακών και σχολικών βιβλιοθηκών που εντοπίζονται από κρατικές αποστολές, δέχεται δωρεές αρχειακού υλικού τόσο από ιδιώτες της ελληνικής επικράτειας, όσο και της διασποράς. Το 1896 ιδρύει το «Ιστορικό Αρχείο» όπου και κατατάσσονται ιστορικά έγγραφα από την άλωσην της Κωνσταντινουπόλεως μέχρι σήμερον με αποτέλεσμα ο Έφορος της Εθνικής Βιβλιοθήκης να δηλώνει με υπερηφάνεια ότι: *το Ιστορικόν Αρχείον απέβη το μοναδικόν και σημαντικώτερον αποταμιευτήριον εγγράφων ιστορικής ύλης.*

Αποτέλεσμα των συστηματικών αυτών ενεργειών είναι η συγκέντρωση στην Εθνική Βιβλιοθήκη πλούσιου αρχειακού υλικού σε μια συλλογή 4500 χειρόγραφων κωδίκων, περγαμηνών και χαρτών, που χρονολογούνται από τον Θ' έως τον ΙΘ' αι, δηλαδή ιστορημένα ειλητάρια, παλίμψηστοι κώδικες, χειρόγραφα βυζαντινής μουσικής, καθώς και ξενόγλωσσοι χειρόγραφοι κώδικες (λατινικοί, ιταλικοί, αραβικοί). Στις συλλογές της ανήκουν επίσης ποικίλες κατηγορίες ιστορικών εγγράφων όπως χρυσόβουλλα, πατριαρχικά σιγίλλια, δικαιοπρακτικά έγγραφα της εποχής της Τουρκοκρατίας, μέρος του αρχείου των Αριστείων των Αγωνιστών της Ελληνικής Επανάστασης του 1821 που αποτελείται από 25000 φακέλους και 100000 έγγραφα, διάφορα αρχεία πρωσπικοτήτων, αρχεία Ελληνικών Κοινοτήτων του εξωτερικού, καθώς και το αρχείο του Φιλελληνικού Κομιτάτου του Λονδίνου, κ.α.²⁶

Η IEEE, νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, που ιδρύθηκε τον Μάιο του 1882, μισό περίπου αιώνα μετά τη δημιουργία του ανεξάρτητου ελληνικού κράτους, έθεσε ως σκοπό της: *Την περισυναγωγήν ιστορικής και εθνολογικής ύλης και αντικειμένων συντελούντων εις διαφώτισιν της μέσης και νεωτέρας ιστορίας και φιλολογίας, του βίου της γλώσσας του ελληνικού λαού και σύστασιν Μουσείου και Αρχείου περιλαμβάνοντα τα τοιαύτα μνημεία του εθνικού βίου.*²⁷

26. Θησαυροί της Εθνικής Βιβλιοθήκης, Κατάλογος Έκθεσης, Αθήνα: Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος 1999, σελ. 49-53 και Τωμαδάκης, ο.π., σελ. 1-42.

27. Πρακτικά της Α' Συνόδου των εταίρων της IEEE, 17.5.1882.

Από τη σύστασή της έκανε κύρια αποστολή της την ανεύρεση, διάσωση, οργάνωση και προβολή του αρχειακού υλικού. Οι στόχοι της διαδόθηκαν ταχύτατα και έτυχαν πανελλήνιας αποδοχής. Οι εταίροι της, επιφανείς εκπρόσωποι των Γραμμάτων, της Επιστήμης και της Τέχνης και τα αντεπιστέλλοντα μέλη της, διακεκριμένοι επιστήμονες του εξωτερικού, συμβάλλουν στην πραγματοποίηση των σκοπών της. Η πρώτη επίσημη δημόσια πανελλήνια παρουσία της Εταιρείας έγινε την 25^η Μαρτίου του 1884 σε αίθουσα του Πολυτεχνείου, για την παραχώρηση της οποίας ενδιαφέρθηκε προσωπικά ο τότε πρωθυπουργός Χαρίλαος Τρικούπης, με την Έκθεση Μνημείων του Ιερού Αγάνος που οργάνωσε μαζί με τον φιλολογικό σύλλογο «Παρνασσός». Στο νεοσυσταθέν Αρχείο κατατέθηκαν σημαντικά έγγραφα, όπως καταγράφεται στην έκθεση πεπραγμένων του Εφόρου του Αρχείου Γ. Κρέμου το 1885, όπου γίνεται αναφορά στα πρώτα 2119 έγγραφα : ποικιλώτατα και αξιολογώτατα είναι τα δωρηθέντα έγγραφα, τα πλείστα σπουδαίως διαφωτίζοντα την ιστορίαν του ιερού αγάνος ένια δε και την της Τουρκοκρατίας, εν γένει δ' αποτελούντα την βάσιν σπουδαίου εν τω μέλλοντι αρχείου.²⁸

Στο νεοσυσταθέν Αρχείο της συγκεντρώνονται δημόσια και ιδιωτικά έγγραφα με απώτερο σκοπό την προώθηση της ιστορικής έρευνας και τη δημοσίευσή τους, όταν θα το επέτρεπαν τα οικονομικά της Εταιρείας.

Παράλληλα, η IEEE δημιούργησε Βιβλιοθήκη με εκδόσεις που κάλυπταν τη χρονική περίοδο, στην οποία αναφέρονταν τα ιστορικά έγγραφα. Έτσι οι αρχειακές συλλογές της συνοδεύονται και με όλη τη σχετική ιστορική τεκμηρίωση. Η τεκμηρίωση επιτυγχάνεται και με τη σύγχρονη σύσταση του Μουσείου της στο οποίο κατατίθενται - συνήθως με δωρεές - παντοειδή ιστορικά κειμήλια. Το Μουσείο της άρχισε να λειτουργεί το 1884, όπως ακριβώς το έχαν οραματισθεί οι ιδρυτές της, δηλαδή ως κάτοπτρο της ελληνικής ιστορίας στην ευρύτερη έννοιά της. Το 1883 η IEEE άρχισε να εκδίδει και επιστημονικό περιοδικό έντυπο το *Δελτίον της Ιστορικής και Εθνολογικής Εταιρείας*, στο οποίο δημοσιεύονται πολύ αξιόλογες μελέτες που αναφέρονται στην ιστορία των μεσαιωνικών και νεωτέρων χρόνων καθώς και στην ελληνική λαϊκή παράδοση.

Στους ιδρυτές και τους πρώτους συνεργάτες της, καθώς και στα μέλη της συμπεριλαμβάνονται διακεκριμένοι επιστήμονες και φιλίστορες όπως ο Τ. Φιλήμων, ο Σπ. Λάμπρος, ο Κ. Παπαργύπουλος, ο Νικ. Μοσχοβάκης, ο Νικ. Πολίτης –στον οποίο αποδίδεται και η ιδέα της ίδρυσης της Εταιρείας– ο Κ. Σά-

28. *Δελτίον της IEEE*, Β', τχ. 6, Οκτώβριος 1885, σελ. 261.

θας, ο Αντ. Μηλιαράκης, ο Γ. Κρέμος, ο Μπ. Άνινος, ο Θεμ. Φιλαδελφεύς, ο Ιπ. Καραβίας, ο Σπ. Δε Βιάζης, κ.ά.²⁹

Ο πρώτος της πρόεδρος Τιμολέων Φιλήμων σε ομιλία του το 1882 ανακοινώνει την προσπάθεια που καταβάλλει η Εταιρεία προς περιουσλλογή όλων των μνημείων του ελληνικού βίου καλύπτοντας* το κενό της απουσίας ακόμη ειδικού ιδρύματος. Οι Έλληνες όλων των περιοχών ανταποκρίνονται με ενθουσιασμό στις εκκλήσεις των οργανωτών της έκθεσης κειμηλίων του Ιερού Αγώνα κατά την 25 Μαρτίου 1884 στο Πολυτεχνείο. Οι προσφορές των ιδιωτών είναι τόσες πολλές, ώστε μόνο από τα χειρόγραφα που στάλθηκαν ηδύνατο να αποτελεσθή ανεξάρτητος έκθεσις.³⁰ Το γεγονός αυτό αποδεικνύει την αρχειακή συνείδηση της ελληνικής κοινωνίας του 19^{ου} αιώνα.

Στο Αρχείο της IEEE κατατίθενται και έγγραφα κρατικών υπηρεσιών. Αγνοούμενα έγγραφα της μητροπόλεως Αθηνών, τα οποία το 1883 ανακαλύπτονται τυχαία σε ερμάριο του Υπουργείου Εκπαίδευσεως και Εκκλησιαστικών, μετά την εισήγηση του Σπ. Λάμπρου και την έγκριση του Υπουργού, κατατίθενται στο Αρχείο της Εταιρείας. Την επόμενη δεκαετία μετά από συντομισμένες ενέργειες των μελών της διοικήσεως της Εταιρείας παραδίδονται στο Αρχείο της ιστορικά έγγραφα της Επαναστάσεως τα οποία ήταν κατατεθειμένα, έως τότε, στο Ελεγκτικό Συνέδριο.

Η IEEE επιδιώκοντας να παίξει καθοριστικό ρόλο στην οργάνωση και διατήρηση του αρχειακού ιστού της χώρας υποβάλλει εμπεριστατωμένο υπόμνημα στην κυβέρνηση στο οποίο προτείνει την πολιτική που θα πρέπει να υιοθετηθεί στον τομέα των εκκαθαρίσεων, ώστε να μην καταστρέφεται αρχειακό υλικό των υπουργείων και δημόσιων φορέων που δεν είναι χρηστικό, αλλά να παραδίδεται σε χώρους ασφαλούς φύλαξης, δηλ. στο Αρχείο της Εταιρείας. Το υπόμνημα αυτό παρουσιάζει τις επιστημονικές γνώσεις των ιστορικών της IEEE που παρακολουθούν τις διεθνείς πρακτικές και παράλληλα υπογραμμίζει την ευσυνειδησία που χαρακτηρίζει το επιτελείο αυτό σχετικά με την τύχη της ελληνικής αρχειακής κληρονομιάς.

Η κυβέρνηση ούτε απορρίπτει, ούτε εγκρίνει το υπόμνημα με τα προτεινόμενα μέτρα. Άλλα η IEEE εμμένει στην υποστήριξη και στην ορθότητα του αιτήματος. Επαναφέρει αυτό προς συζήτηση σε αλλεπάλληλες συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της και δημοσιεύει στο Δελτίο της τα επιχειρήματα που υποστηρίζει.³¹

29. Σχετικά με το ιστορικό των χρόνων της δράσης της IEEE, βλ. Εθνικό Ιστορικό Μουσείο, *Τεκμήρια Ιστορίας Μονογραφίες*, τεύχος Α', Αθήνα: IEEE, 2010, σελ. 11-24.

30. Λυκούρη-Λαζάρου, ο.π., σελ. 69.

31. Για το ρόλο της IEEE βλ. σχετικά Λυκούρη-Λαζάρου, ο.π., σελ. 69-78.

Η ευρύτερη επιστημονική κοινότητα ευαισθητοποιείται ως προς το ζήτημα της ανεξέλεγκτης καταστροφής εγγράφων και αρχίζει να καθιερώνεται η αντίληψη της παράδοσης του μη ενεργού αρχειακού υλικού σε οργανωμένο ιστορικό αρχείο του κράτους. Επειδή δε κρατικό ιστορικό αρχείο δεν υφίσταται, οι ιθύνοντες της Εταιρείας ευελπιστούν ότι με συναίνεση της κυβέρνησης οι παλαιοί φάκελοι εγγράφων των Υπουργείων θα αποστέλλονται στο Αρχείο της Εταιρείας, στο οποίο άλλωστε προσφέρουν εθελοντικά τις υπηρεσίες τους και διακεκριμένοι επιστήμονες συγκροτώντας αληθινό επιτελείο ειδικών, πρωτοποριακό για ίδρυμα.

Η Εταιρεία αποκτά ολοένα και μεγαλύτερο κύρος και επιβάλλεται στη συνέδηση του κοινού και των κρατικών οργάνων ως ο καταλληλότερος φορέας για την περισυλλογή της γραπτής εθνικής κληρονομιάς. Το Ιστορικό Αρχείο της ΙΕΕΕ γίνεται φυτώριο εθελοντών ιστοριοδιφών, φιλιστώρων και φοιτητών που καθοδηγούνται από τον καθηγητή της ιστορίας και παλαιογραφίας στο πανεπιστήμιο Σπ. Λάμπρο.

Η εναρμόνιση περιεχομένου και σκοπού του Αρχείου, της Βιβλιοθήκης και του Μουσείου στην Εταιρεία είναι, καθόσον αφορά την Ελλάδα, πρωτοποριακή.

Συμπερασματικά, η Εθνική Βιβλιοθήκη και η ΙΕΕΕ κατά τη διάρκεια του 19^{ου} αιώνα καταβάλλουν συστηματικές προσπάθειες να καλύψουν το κενό της απουσίας κρατικού αρχειακού φορέα. Επιδίδονται σε έναν αγώνα δρόμου για την περισυλλογή αρχειακού υλικού, η κάθε μία με τη δική της πολιτική, και καταφέρνουν να περισώσουν μεγάλο όγκο αρχειακού υλικού, να το προβάλλουν κατά περίπτωση και κυρίως να ετοιμάσουν το έδαφος για τη δημιουργία, έστω και καθυστερημένα, του φορέα που σε εθνικό επίπεδο θα αναλάβει αυτό το ρόλο.

Παράλληλα, πρέπει να αναφερθούμε και στις σημαντικές υπηρεσίες που προσέφερε η Βουλή των Ελλήνων προς αυτή την κατεύθυνση κατά την προαναφερθείσα περίοδο. Στοιχεία του αρχείου της Βουλής επισημαίνονται από το πρώτο έτος της Ελληνικής Επανάστασης. Στην αλληλογραφία που διασώζεται, διαφαίνεται έντονη η φροντίδα της διατήρησης των εγγράφων του Βουλευτικού Σώματος και της σύστασης Αρχείου. Το Βουλευτικό Σώμα πασχίζει για την εγκατάστασή του σε ιδιόκτητο κτίριο και απευθύνεται εγγράφως στο Εκτελεστικό Σώμα. Την 28 Ιανουαρίου 1825 επανέρχεται στο αίτημά του. Επίσης επισημαίνει τη χρησιμότητα ενός υπευθύνου υπαλλήλου για το Αρχείο. Σύμφωνα με τα πρακτικά της εν Τροιζήνι Γ' των Ελλήνων Εθνικής Συνελεύσεως κατά την Μ'^η συνεδρίαση της 4^{ης} Μαΐου 1827:

«ιη) Επροβλήθη να διορισθούν από την Βουλήν τρεις Αρχειοφύλακες μεταξύ των μελών ταύτης δια να παραλάβουν τα αρχεία και να τα φυλάττουν κατά τας οδηγίας όπου θα λάβουν από την ιδίαν. Ενεκρίθη.³²

Μετά το ψήφισμα ΝΗ/18 Ιανουαρίου 1828 του Κώδικος των Νόμων και την ψήφιση της ιδρύσεως του Πανελλήνιου η Βουλή³³ των Ελλήνων αυτοδιαλύεται, το δε αρχείο της παραδίδεται στους αντιπροσώπους του Πανελλήνιου την 30/1/1828. Στον κατάλογο παράδοσης τα έγγραφα είναι ταξινομημένα χρονολογικά.

Επίσης κατά την καποδιστριακή περίοδο το αρχείο της παλαιότερης Βουλής φυλάσσεται στο Αρχειοφύλακείο της Κυβερνήσεως μαζί με το παραγόμενο εν τω μεταξύ γραπτό υλικό. Άλλα μετά το διάταγμα της αντιβασιλείας της 3/15 Απριλίου 1833, όσα έγγραφα δεν επιστρέφουν στους αντίστοιχους φορείς παραδίδονται στο Ελεγκτικό Συνέδριο.

Κατά συνέπεια εφόσον δεν υπάρχει Βουλή για την παραλαβή του παλαιού αρχείου καθίσταται αρμόδιο, όπως και για άλλα αζήτητα, το Ελεγκτικό Συνέδριο.³³

Με επιστολή του ο Πανούτσος Νοταράς (23/11/1843) καθιστά γνωστό στο Προεδρείο της Εθνοσυνελεύσεως των Αθηνών ότι μετά το τέλος της εν Προνοίᾳ Εθνοσυνελεύσεως της 10/8/1832 ως πρόεδρος συναποκομίζει τα πρακτικά και διλατά τα άλλα έγγραφα προς διαφύλαξη, επειδή κατά το χρονικό διάστημα 1832-1843 δεν υφίσταται αρμόδιο κρατικό όργανο και εκφράζει την επιθυμία επιστροφής τους στη νέα Εθνοσυνέλευση.³⁴

Μετά τη συνταγματική μεταβολή και τις εκλογές του 1844 η Βουλή αναπτύσσει πολλαπλές δραστηριότητες σχετικές με το Αρχείο. Στον κανονισμό της, στο άρθρο 98 θεσμοθετεί τη θέση έκτακτου Αρχειοφύλακα - Βιβλιοφύλακα:

Στις 5/3/1846 ο Γεώργιος Τερτσέτης εκλέχτηκε ως Αρχειοφύλακας και Βιβλιοφύλακας της Βουλής των Ελλήνων. Ο Τερτσέτης θέτει σε προτεραιότητα την οργάνωση του Αρχείου. Σε εισήγησή του με την οποία συμφωνεί και ο έφορος της Βουλής, ο Πρόεδρος προτείνει και η Βουλή εγκρίνει την 7 Μαρτίου 1846 ότι: Τα πρακτικά και λοιπά έγγραφα των κατά καιρούς Εθνοσυνελεύσεων και των Βουλών, ως και του Πανελλήνιου, της Γερουσίας, του Συμβουλίου της Επικρατείας και τα της εν Αθήναις Εθνικής Συνελεύσεως της Τρίτης

32. Λυκούρη-Λαζάρου, Ελένη, ο.π., σελ. 297-307.

33. Στο ίδιο.

34. Λυκούρη-Λαζάρου, ο.π., σελ. 298.

Σεπτεμβρίου ανήκουσιν εις το Αρχείον της Βουλής και πρέπει να ανατεθώσιν εν τάξει εν αυτώ».³⁵

Την 31/10/1846 ο πρόεδρος της Βουλής Ρήγας Παλαμήδης σε έκθεσή του αναφέρει τις ενέργειες για την απόκτηση των αρχείων της Ελληνικής Παλιγγενεσίας τα οποία σταδιακά συγκεντρώνονται στο Αρχείο της Βουλής. Επισημαίνεται σ' αυτήν την έκθεση ότι λείπουν σημαντικά τεκμήρια των «εθνικών» αρχείων, δύοπις τα πρωτότυπα πρακτικά και συντάγματα των Εθνικών Συνελεύσεων.

Το προεδρείο της Βουλής αναζητεί επίμονα τα πρωτότυπα κείμενα των Συνταγμάτων και απευθύνεται στο Υπουργείο Εσωτερικών. Αυτό παραπέμπει στο Ελεγκτικό Συνέδριο το οποίο με τη σειρά του βεβαιώνει ότι δεν υπάρχουν. Η Βουλή συνεχίζει τις προσπάθειες της για τον εντοπισμό τους.³⁶

Έξαλλου η μέριμνα για τη συγκέντρωση των «εθνικών» αρχείων στο Αρχείο της Βουλής από τα διάφορα Υπουργεία προβάλλεται στον ημερήσιο τύπο και καταχωρίζεται στα πρακτικά της Βουλής του έτους 1847:

Έγγραφα υπάρχουσι παρερριμμένα σποράδην εν τοις αρχείοις διαφόρων Υπουργείων, επειδή δ' απεφασίσθη ἄλλοτε υπό της Βουλής, ἵνα παρ' αυτή συγκεντρωθώσιν, εξητήθησαν υπό των αρμοδίων Υπουργείων, απηντήθη δ' ότι δεν ευρέθησαν. Ότι εν τούτοις και το πρωτότυπον του πρώτου Συντάγματος και τα πρακτικά της πρώτης Συνελεύσεως υπάρχουσιν εντός σάκκου ... εις χελρας του Κ.Χ.Σ. Δεληγιάνη εξητήθησαν δε ταύτα υπό του Προέδρου ουδεμία δε εγένετο ἐτι απάντησις.³⁷

Παράλληλα γίνονται και ενέργειες για εξεύρεση καταλληλότερου χώρου, ώστε να οργανωθεί καλύτερα το αρχείο. Η πυρκαγιά του 1854 που αποτέφρωσε το οίκημα της Βουλής και της Γερουσίας, απείλησε το Ιστορικό Αρχείο και τη Βιβλιοθήκη, αλλά τελικά σώθηκε σημαντικό μέρος του υλικού.

Ακολούθησε η πρόταση του Γ. Τερτσέτη για την έκδοση των αρχείων της Παλιγγενεσίας. Στα διαβήματά του ενδίδει ο πρόεδρος της Βουλής Άλ. Κουμουνδούρος. Παρόμοιες προειδοποιήσεις και εκκλήσεις επαναλαμβάνουν οι βουλευτές έως την 7/12/1855.³⁸

Τις απηχήσεις αυτών των εκκλήσεων και προειδοποιήσεων μεταφέρει ο Γ. Τερτσέτης στον Πρόεδρο της Βουλής, ο οποίος καλεί τον διευθυντή τυπογραφίας Φιλαδελφέα για να συζητήσουν σχετικά με την έκδοση των εν λόγω αρχείων. Έπειτα ο Πρόεδρος συγκροτεί Επιτροπή που επιφορτίζεται

35. Λυκούρη-Λαζάρου, ο.π., σελ. 299.

36. Λυκούρη-Λαζάρου, ο.π., σελ. 299.

37. Λυκούρη-Λαζάρου, ο.π., σελ. 300.

38. Λυκούρη-Λαζάρου, ο.π., σελ. 301.

με την περισυλλογή των εγγράφων και τη διαλογή εκείνων, που κρίνονται άξια για δημοσίευση. Η Επιτροπή είναι έτοιμη τον Ιανουάριο του 1856 και με πρόεδρο τον έμπειρο Ρήγα Παλαμήδη διατυπώνει τις αρχές της εργασίας της και κυρίως της επιλογής του αρχειακού υλικού. Μετά από εξάμηνη περίπου εργασία η Επιτροπή υποβάλλει στον πρόεδρο της Βουλής τα πορίσματά της κατά τα οποία κυρίως επιβάλλεται: α) τα «εθνικά» αρχεία να τυπωθούν κατά χρονολογική τάξη β) έγγραφα αναφερόμενα στην εθνική επανάσταση και σωζόμενα στο Ελεγκτικό Συνέδριο, σε διάφορες άλλες δημόσιες υπηρεσίες, σε μονές ή σε αρχεία ιδιωτών, να αναζητηθούν με κάθε δυνατό μέσο.

Αρκετοί ιδιώτες ανταποκρίνονται και αποστέλλουν στην Επιτροπή έγγραφα, από τα οποία μερικά κρίνονται δημοσιεύσιμα. Με παραγγελία του Προέδρου της Βουλής ο Αρχειοφύλακας δημοσιεύει τα ονόματα ιδιωτών που έσπευσαν να προσφέρουν αρχειακό υλικό στην εφημερίδα «Αθηνά» της 15 Μαρτίου 1865. Μολονότι η δημοσιότητα ενέχει χαρακτήρα ευχαριστιών, επενεργεί και ως ισχυρό κίνητρο μιμήσεως. Πράγματι αρχίζουν να γίνονται προς τη Βουλή δωρεές μεμονωμένων εγγράφων, συλλογών κωδίκων και ολόκληρων ιδιωτικών αρχείων.

Έτσι το αρχείο της Βουλής που δημιουργείται ως αρχείο νομοθετικών σωμάτων και διατηρεί τη συνέχεια της νομοθετικής και συντακτικής εργασίας των βουλευτών στην αναγεννώμενη Ελλάδα, αποβαίνει μια υπηρεσία συγκροτημένη που κερδίζει την εμπιστοσύνη της πολιτείας και του ελληνικού κοινού. Γίνεται δε πόλος έλξης δωρεών. Το Αρχειοφύλακείο της Βουλής πλουτίζεται με υλικό πέραν εκείνου που προβλέπεται από τον σκοπό του Ιδρύματος, αλλά πολύτιμο για τη συγγραφή της ελληνικής ιστορίας. Σύμφωνα με τον Σπ. Λάμπρο: *Η Βιβλιοθήκη της Βουλής το πρώτον, η Ιστορική και Εθνολογική Εταιρεία έπειτα και τελευταία η Εθνική Βιβλιοθήκη μετά ζήλου έστρεψαν την προσοχήν εις την περισυλλογήν εγγράφων της Τουρκοκρατίας, της Επαναστάσεως και των κατόπιν χρόνων».³⁹*

Ενώ το αρχείο της Βουλής ανέρχεται σταθερά στη συνείδηση και την εκτίμηση των Ελλήνων, πεθαίνει ο Γ. Τερτσέτης το 1874 και η Βουλή καταργεί τη θέση Αρχειοφύλακα - Βιβλιοφύλακα με άμεση συνέπεια την υποβάθμιση των υπηρεσιών του Αρχείου.

Το 1875 επιχειρούνται σημαντικές ρυθμίσεις για το Αρχείο και τη Βιβλιοθήκη της Βουλής που συμπίπτουν με τη μεταφορά της Βουλής στο νέο Βουλευτήριο όπου εγκαθίστανται όλες οι υπηρεσίες. Το Αρχείο και η Βιβλιοθήκη συστεγάζονται σε μια αίθουσα και οι αρμοδιότητες του Αρχειοφύλακα - Βι-

39. Λυκούρη-Λαζάρου, ο.π., σελ. 302.

βλιοφύλακα περιέρχονται στον Έφορο της Βουλής, ο οποίος με τον νέο καθορισμό των καθηκόντων του «είναι ο ανώτατος επόπτης του Βουλευτηρίου και των παραρτημάτων αυτού, ιδίᾳ δε της Βιβλιοθήκης και των Αρχείων». Για τη θέση του εφόρου η Βουλή ψηφίζει την εκλογή του Τιμ. Φιλήμονα.

Ο Φιλήμων επιτελεί σημαντικό έργο στην Βιβλιοθήκη. Η δράση του αυτή έχει αντίκτυπο και στο Αρχείο. Με την αλματώδη ανάπτυξη της Βιβλιοθήκης υποβιβάζεται το Αρχείο και από ομόλογό της μετατρέπεται σε τμήμα της και, σύμφωνα με μαρτυρία του Γ. Βλαχογιάννη, αρχειακό υλικό εκποιείται.⁴⁰

Στις αρχές του 20^{ου} αιώνα ο Σπ. Λάμπρος αναλαμβάνει τη σύνταξη και έκδοση του καταλόγου των χειρογράφων κωδίκων της Βιβλιοθήκης της Βουλής.

Τα πρόσωπα που έπαιξαν καθοριστικό ρόλο

Όπως προαναφέρθηκε, πληθώρα ιστορικών και διανοούμενων είχαν πρόταξει τον 19^ο αιώνα και κυρίως κατά το τελευταίο τέταρτο του την περιουλογή αρχειακού υλικού ως ύψιστο καθήκον και πρωταρχικό τους στόχο.

Ορισμένα όμως από τα πρόσωπα αυτά ξεχώρισαν γιατί έπαιξαν καθοριστικό ρόλο πρωτοστατώντας με τις ενέργειες τους προς την κατεύθυνση της σύστασης κρατικού αρχειακού φορέα προκαλώντας την υιοθέτηση μέτρων για τη διάσωση της προγενέστερης αρχειακής κληρονομιάς. Παράλληλα, καλλιέργησαν συστηματικά το έδαφος στον πολιτικό χώρο για να χαραχθεί η αναγκαία αρχειακή πολιτική και να οργανωθεί σε σταθερή βάση η συγκέντρωση και η διαχείριση των ενεργών αρχείων που παράγει η δημόσια διοίκηση σε ένα κεντρικό θεσμικό όργανο που θα συσταθεί για το σκοπό αυτό.

Τα βασικά τους κίνητρα είναι η πρόσβαση στις γραπτές πηγές για τις ανάγκες της ιστορικής έρευνας και η συνειδητοποίηση της άμεσης λήψης μέτρων για να διασωθεί η αρχειακή κληρονομιά, καθώς και να αντιμετωπισθεί η θεωρίας του Φαλμεράυερ.

Ως γνωστόν, κατά τον 19^ο αιώνα ανθίζει στην Ευρώπη η ιστορική έρευνα, η οποία προσβλέπει στην εγκατάλειψη της μυθολογικής αντιληψης της ιστορίας και [στον] προσανατολισμό προς μία ιστορία πιο επιστημονική δηλ. μιας ιστορίας πιο κοντά στα γεγονότα και πιο απομακρυσμένης από την προπαγάνδα και τις ιδεολογίες.⁴¹

40. Λυκούρη-Λαζάρου, ο.π., σελ. 302.

41. Γ. Κουκουλές, *Για μια ιστορία του Ελληνικού συνδικαλιστικού κινήματος*, Αθήνα, 1983, σελ. 34.

Προς αυτή την κατεύθυνση Έλληνες και ξένοι ιστοριοδίφες αναζήτησαν αρχειακό υλικό για να συγγράψουν την ιστορία του Μεσαίωνα, του Ελληνικού Αγώνα και των μετέπειτα χρόνων.

Οι ξένοι ιστοριοδίφες οι οποίοι είχαν επισκεφθεί την Ελλάδα κατά την περίοδο της Τουρκοκρατίας καθώς και οι περιηγητές, οι οποίοι με τις μνημειώδεις εικονογραφημένες εκδόσεις τους στις οποίες δημοσίευαν πολλές φορές και αρχειακό υλικό, δεν τροφοδοτούσαν μόνο το πνεύμα αρχαιολατρείας που επικρατούσε στην Ευρώπη αλλά δημιουργούσαν και έντονες συμπάθειες προς τους Έλληνες με αποτέλεσμα κατά τον Αγώνα της Ανεξαρτησίας να εκδηλωθεί το αταξικό κίνημα του Φιλελληνισμού (ίδρυση κομιτάτων, έρανοι υπέρ των Ελλήνων, κλπ).

Στην πρώτη γενιά Ελλήνων ιστορικών με μεγάλη συμβολή στις σωστικές ενέργειες του μεταβυζαντινού και προεπαναστατικού αρχειακού υλικού πρωταρχική θέση κατέχει ο Ανδρέας Μουστοξύδης. Η αναφορά του στον Γραμματέα των Εκιλησιαστικών 24.11.1829 Περί συλλογής των παλαιών αντιγράφων και μεμβρανών από τα μοναστήρια είναι η αφορμή για την έκδοση της εγκυκλίου 247 της 2 Δεκεμβρίου 1829 από τον κυβερνήτη Ιωάννη Καποδίστρια με την οποία ανατίθεται στους Εκτάκτους Επιτρόπους και πρωσωρινούς Διοικητές ή στους αστυνόμους των περιφερειών τους η αναζήτηση χειρογράφων και παλαιών βιβλίων στα μοναστήρια, στις παλαιές εκκλησίες, σε ιδιώτες, καθώς και η αγορά αυτών, όταν και όπου είναι ανάγκη.

Ο Μουστοξύδης παρακολουθεί το ζήτημα στενά. Τα επόμενα χρόνια οι ενέργειες προς αυτή την κατεύθυνση συνεχίζονται με αποκορύφωμα το διάταγμα του 1834 (ΦΕΚ 16.6.1834) του οποίου το άρθρο 3 ορίζει ότι: εις την Δημόσιον Κεντρικήν Βιβλιοθήκην θέλει κατατίθεσθαι όλα τα πολύτιμα χειρόγραφα και βιβλία τα ευρεθέντα εις μοναστήριον και εκκλησίαν, εις δημόσιον βιβλιοθήκην ή εις άλλο δημόσιον κατάστημα.⁴²

Πολύτιμο για τον σκοπό αυτό αναγνωρίζεται επίσης το έργο των I. Φιλήμονα, Av. Μάμουκα, Av. Γούδα, Sp. Τρικούπη, K. Σάθα, Παν. Χιώτη. Μεταξύ αυτών ξεχωριστή θέση κατέχει ο K. Παπαρηγόπουλος, «εθνικός» ιστορικός.

Η ελληνική πνευματική και κρατική ηγεσία θεωρεί σκόπιμο την οργάνωση μεσαιωνικών και νεοελληνικών σπουδών με πρωταρχικό στόχο την αναζήτηση πηγών. Αναλαμβάνονται πρωτοβουλίες για τον εντοπισμό, την

42. Λυκούρη-Λαζάρου, ο.π., σελ. 51.

ανεύρεση, διάσωση και αξιοποίηση των σχετικών αρχείων. Αποτελεί μέριμνα του κράτους (υποστήριξη ιστοριοδιφών και ιστορικών άλλοτε με χρηματική επιχορήγηση, άλλοτε με τον διορισμό τους σε διευθυντικές θέσεις σε βιβλιοθήκες) αλλά και της ιδιωτικής πρωτοβουλίας, η τόνωση για την ιστορική έρευνα των νεότερων χρόνων και εκπόνηση αντίστοιχων συγγραφών. Η Βουλή των Ελλήνων πρωτοστατεί στην αφύπνιση του ενδιαφέροντος για τις ιστορικές σπουδές.⁴³

Κατά το τελευταίο τέταρτο του 19^ο αιώνα η έλλειψη κρατικού ιστορικού αρχείου γίνεται επιτακτική. Ιστορικοί και αρχειόφιλοι συντόνισαν τις προσπάθειές τους με την IEEE με σκοπό την επίσπευση δημιουργίας κρατικού Αρχείου.

Στην πλειάδα των ανωτέρω προσώπων ξεχωρίζουν δύο προσωπικότητες των Γραμμάτων που συνέδεσαν άρρηκτα το όνομά τους με τη σύσταση της κρατικής αρχειακής υπηρεσίας: ο Σ. Λάμπρος και ο Γ. Βλαχογιάννης.⁴⁴

Ο πρώτος ήδη από το 1880, ιδιώτης και άμισθος καθηγητής του πανεπιστημίου, προτείνει στον Χαρίλαο Τρικούπη τη δημιουργία κεντρικού Αρχείου για την κατάθεση των παλαιών εγγράφων. Η πρόταση αυτή δεν ευδοκίμησε και τα αρχεία παραμένουν στα καθ' ύλην αρμόδια υπουργεία σε ακατάλληλους χώρους φύλαξης.

Το 1883 ο Λάμπρος διευθυντής δημοτικής εκπαίδευσης στο Υπ. Παιδείας προβαίνει σε συστηματικές ενέργειες προς εξεύρεση λύσης. Τα επόμενα χρόνια, είτε ως καθηγητής ιστορίας στο Πανεπιστήμιο είτε ως μέλος της Διοίκησης της IEEE ή άλλου συλλόγου υποβάλλει στην κυβέρνηση υπομνήματα εμπεριστατωμένα για την ίδρυση κεντρικού Αρχείου και ενημερώνει το αθηναϊκό κοινό και το πανελλήνιο με διαλέξεις και έντονη αρθογραφία στο περιοδικό και ημερήσιο τύπο και κυρίως στο επιστημονικό περιοδικό του *Νέος Ελληνομνήμων*.

Ο Γ. Βλαχογιάννης με έντονο πάθος και δυναμισμό αναζητεί και συγκεντρώνει και το παραμικρό τεκμήριο της γραπτής παράδοσης.

Οι δυο «σταυροφόροι» πρωταγωνιστούν στον αγώνα για τη σωτηρία των γραπτών τεκμηρίων και την ίδρυση κρατικού αρχείου υιοθετώντας διαφορετικές μεθόδους, με κοινό όμως στόχο. Ο πρώτος με τις πανεπιστημιακές παραδόσεις, τις δημόσιες ομιλίες, τους πανηγυρικούς λόγους, το πλήθος των αρχειακών μελετημάτων, το περιοδικό του *Νέος Ελληνομνήμων*,

43. Λυκούρη-Λαζάρου, ο.π., σελ. 22-23.

44. Λυκούρη-Λαζάρου, ο.π., σελ. 90-92.

το τεράστιο κύρος, ασκεί καθημερινά την εποικοδομητική επίδραση στους ανώτερους επιστημονικούς και κυβερνητικούς κύκλους. Ο δεύτερος ασυμβίβαστος, αυθόρυμπος και ενθουσιώδης με τον θόρυβο που δημιουργεί όταν αποκαλύπτονται πεταμένα ιδιωτικά ή δημόσια αρχεία γίνεται το φόβητρο των δημοσίων υπηρεσιών, εναισθητοποιεί την κοινή γνώμη και στέλνει άφοβα τα μηνύματά του στην πολιτική γηγεσία. Δεν αρκείται δε στην περισυλλογή αλλά εκδίδει έως το 1914 από την προσωπική του συλλογή, επτά τόμους με τον τίτλο «Αρχεία της Νεώτερης Ελληνικής Ιστορίας», χωρίς τη συνδρομή του δημοσίου.

Το έτος 1914 θα αποβεί καθοριστικό στην ιστορία των αρχείων. Ο Βλαχογιάννης εκδίδει μικρό φυλλάδιο, το οποίο ο ίδιος ονομάζει σημείωμα, με τίτλο *Συλλογή ιστορικών εγγράφων και χειρογράφων καταρτισθείσα υπό τον Ιω. Βλαχογιάννη από του έτους 1888 μέχρι του έτους 1913*, στο οποίο καταγράφεται το περιεχόμενο της συλλογής του και η προέλευση των 300.000 εγγράφων.

Ο δε Λάμπρος δημοσιεύει στο περιοδικό του άρθρο με τίτλο *Ανάγκη ιδρύσεως Κεντρικού Ελληνικού Ιστορικού Αρχείου* στο οποίο αναδημοσιεύει τους τίτλους των σπουδαιοτέρων από τις συλλογές εγγράφων που υπήρχαν σε ιδιώτες ή σε δημόσια γραφεία και διασώθηκαν χάρη στην έγκαιρη επέμβαση του Βλαχογιάννη ή άλλων φιλιστώρων, καθώς και τις κρίσεις του Βλαχογιάννη για τη κρατική πολιτική προς τα γραπτά μνημεία. Στον 19^ο αιώνα από αδιαφορία κυρίως και όχι λόγω πολεμικών περιπτειών καταστράφηκαν πολύτιμα έγγραφα εφ' ων και μόνον θα ηδύνατο να στηριχθή η κριτική ιστορία του αμέσου παρελθόντος... αμείωτος δ υφίσταται ακόμη [1914] ο κίνδυνος ο εκ της φθοράς και της απωλείας... και καταλήγει ότι επιτακτική παρίσταται η ανάγκη της ιδρύσεως κεντρικού αρχείου εν Αθήναις.⁴⁵

Όμως ο τελικός λόγος για τις περιπτώσεις αυτές ανήκει στο κράτος. Η πολιτική βούληση σίναι απαραίτητη για τη νομική ρύθμιση. Ο καταγόμενος από τη Λιβαδειά βουλευτής Αττικής Λουκάς Νάκος (1865-1933), με αφορμή το φυλλάδιο του Βλαχογιάννη, εκθέτει την αρχειακή κατάσταση στον τότε πρωθυπουργό Ελευθέριο Βενιζέλο. Αφού ο Ε. Βενιζέλος υιοθέτησε το ζήτημα της ίδρυσης των Γενικών Αρχείων του Κράτους (ΓΑΚ), ανετέθη η σύνταξη του Νομοσχεδίου στον Υπουργό επί των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαίδευσεως Ι. Τσιριμώκο. Στην Εφημερίδα των Συζητήσεων της Βουλής στην 19^η

45. Σ. Λάμπρου, «Ανάγκη ιδρύσεως Κεντρικού Ελληνικού Ιστορικού Αρχείου», περ. *Νέος Ελληνομνήμων*, 11 (1914), σελ. 141-148.

συνεδρίαση, 6/10/1914 ο Τσιρικώκος υποβάλλει το σχέδιο νόμου *Περί ιδρύσεως υπηρεσίας Γενικών Αρχείων του Κράτους και ακολουθεί σχετική συζήτηση*.⁴⁶

Η διαδικασία ολοκληρώνεται με τον νόμο 380/1914 με τον οποίο ιδρύεται η Υπηρεσία των Αρχείων του Κράτους.

Η Στιγμή Βλαχογιάννη

N. E. ΚΑΡΑΠΙΔΑΚΗΣ
ANNA KOULIKOURDAH

Η ίδρυση και η λειτουργία των Γενικών Αρχείων του Κράτους είναι συνδεδεμένη με τον λογοτέχνη, λαογράφο και ιστορικό¹ Γιάννη Βλαχογιάννη (27/07/1867-23/08/1945). Η ενασχόλησή του με τη συλλογή αρχειακού υλικού... πρωτοφανής σ' έκταση και επιμονή,² του επέτρεψε να συγκροτήσει μια ογκώδη και, εκ των πραγμάτων, μοναδική συλλογή αρχειακών καταλοίπων. Ο Γιάννης Βλαχογιάννης χάρις στο πάθος του για την έρευνα που αφορούσε την ιστορία του 1821 και την ιστορία του νεώτερου κράτους έσωσε από την απώλεια ένα πολύ σημαντικό μέρος των αρχείων των περιόδων αυτών και το ενσωμάτωσε, μέσω των Γενικών Αρχείων του Κράτους και όχι μόνον, στην αρχειακή μνήμη του έθνους.³ Τον δραστήριο Βλαχογιάννη ο οποίος πάσχιζε και μαχόταν για τη διάσωση και την απόκτηση κάθε ίχνους της αρχειακής παραδόσης δικαίως συνόδευσαν σήμερα προσωνυμίες όπως αυτή του «ένδοξου ρακοσυλλέκτη»⁴ ή του «μύστη της εθνικής ιστορίας».⁵ Χωρίς αυτόν, που η έγνοιά του ήταν να «σώσει το '21», η τεκμηριωτική επάρκεια της περιόδου

1. Όπως έχει αποδείξει ο Άλκης Αγγέλου αυτές οι ιδιότητες δεν πρέπει να ξεχωρίζονται στο πρόσωπο και τις δραστηριότητες του Γ. Βλαχογιάννη όπως γίνεται, συχνά, από τους ερευνητές εξαιτίας των επιστημονικών ειδικοτήτων του φιλολόγου, του λαογράφου και του ιστορικού. Είναι αδύνατη η κατανόηση του έργου του αν διαχωριστεί ως φιλολογικό και ιστορικό, και μάλιστα όπως συχνά γίνεται και ως «ιστοριοδιφικό», βλ. Α. Αγγέλου, «Εισαγωγή», στο Γιάννης Βλαχογιάννης, *Ιστορική ανθολογία: ανέκδοτα-γνωμικά-περιέργα-αστεία εκ του βίου διάσημων Ελλήνων διασήμων 1820-1864*, Α. Αγγέλου (επιμ.), Αθήνα, 2000, σελ. 32, 75-79 και *passim* (στο εξής *Ιστορική ανθολογία*). Την πρώτη και ουσιώδη αποτίμηση του συνολικού έργου του Γ. Βλαχογιάννη αλλά και των ιδεολογικών προϋποθέσεων της συγκρότησής του, έγινυρη έως σήμερα και ανοικτή σε ερευνητικές δυνατότητες, έκανε ο Κ. Δ. Γεωργούλης, «Ο εθνισμός του Βλαχογιάννη (γενικοί χαρακτηρισμοί)», περ. *Νέα Εστία*, 44, Ιούλιος-Δεκέμβριος, 1948, σελ. 17-31.

2. Ελένη Λυκούρη-Λαζάρου, *Αρχεία στο Νεοελληνικό Κράτος* έως την ίδρυση των Γενικών Αρχείων (1821-1914), Αθήνα, 2¹⁹⁹⁸, σελ. 68 (στο εξής *Αρχεία*).

3. Αγγ. Παπακώστας, «Το Εθνικό Αρχείο Γιάννη Βλαχογιάννη», περ. *Νέα Εστία*, ο.π., σελ. 92-97.

4. Λυκούρη-Λαζάρου, σελ. 90.

5. N. E. Καραπιδάκης, «Ενας μύστης της εθνικής Ιστορίας», εφημ. *H Καθημερινή*, 24.03.07 [Διαθέσιμο στο http://news.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_civ_1_24/03/2007_220478 (Ημερομηνία πρόσβασης: 05/06/11)].