



η καφέ αρκούδα

στην Ελλάδα

ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΕΡΤΖΑΝΗΣ



Καλλιστώ
περιβαλλοντική εργασίαση
για την αγριά ζωή και τη φύση

www.callisto.gr



Η έκδοση του βιβλίου συγχρηματοδοτήθηκε
στο πλαίσιο της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας INTERREG
από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης κατά 75%
και το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών κατά 25%.

Έκδοση: ΚΑΛΛΙΣΤΩ

© ΚΑΛΛΙΣΤΩ

Μητροπόλεως 123, 54621, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα

Τηλ: 2310252530, <http://www.callisto.gr>

Θεσσαλονίκη, 2008

ISBN: 978-960-98277-1-3

Η πλήρης αναφορά στην παρούσα έκδοση είναι:
Μερτζάνης Γιώργος. 2008. Η καφέ αρκούδα στην Ελλάδα
Καλλιστώ. Θεσσαλονίκη.
Σελ. 64

Mertzanis Georgios. 2008. The Brown Bear in Greece
Callisto. Thessaloniki.
pages 64

Γλωσσική επιμέλεια του κειμένου: Κυριάκος Αθανασιάδης.



Καλλιστώ
περιβαλλοντική εργασίαση
για την αγριά ζωή και τη φύση

www.callisto.gr



η καφέ αρκούδα ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Από την ίδρυσή της ακόμα, η Περιβαλλοντική Οργάνωση «Καλλιστώ», έθεσε τα μεγάλα σαρκοφάγα, στο επίκεντρο των δραστηριοτήτων της, στην Ελλάδα και τα Βαλκάνια. Θηλαστικά, όπως, η αρκούδα, ο λύκος και ο λίγκας, δεν είναι μόνο ικανού σύμβολα της άγριας ζωής, αλλά και εξαιρετικοί βιολογικοί δείκτες της υγείας του φυσικού περιβάλλοντος και της βιοποικιλότητας. • Η διατήρηση των πληθυσμών και βιοτόπων τους προϋποθέτει την ανοχή του ανθρώπου και τη διεπήρηση ζωντανών οικοσυστημάτων σε εκτεταμένες περιοχές. Η ύπαρξη των ειδών αυτών σε μια περιοχή «πιστοποιεί» με μία έννοια στι, εκτεταμένα και κρίσιμη σημασίας οικοσυστήματα (δάσοικα, ορεινά, αγροτικά) βρίσκονται σε σχετικά καλή κατάσταση. • Από την άλλη, πλευρά, τα μέτρα προστασίας των ειδών αυτών, που ως θηρευτές καταλαμβάνουν υψηλή θέση στην τροφική αλυσίδα, έχουν παράλληλες ευεργετικές συνέπειες και σε άλλα είδη της άγριας πανίδας και κλωρίδας. Η προστασία τους, δηλαδή, δεν αφορά μόνο τα είδη αυτά, αλλά, επιπλέον, υπηρετεί ευρύτερους περιβαλλοντικούς στόχους! • Εξάλλου, για να δηλώσουμε τη σημασία που έχει η διατήρηση των ειδών αυτών, αλλά και για να θυμίσουμε την αρκείγονη σχέση τους με τον άνθρωπο, διαλέξαμε ένα ήνωμα («Καλλιστώ»), που παραπέμπει στον αρχαίο μήθο από τον οποίο πήραν το συναρπαστικό αστερισμό από την θάλασσα: Η Μεγάλη και η Μικρή Άρκτος.

Πρόλογος

Στο δυναμικό της οργάνωσης περιλαμβάνονται πολλοί συνεργάτες που έχουν εξειδικευτεί, από τις αρχές της δεκαετίας του '90 ακόμα, στη διατήρηση της άγριας ζωής και της φύσης στην Ελλάδα και τα Βαλκάνια και, ειδικότερα, στην προστασία συντριπτικής του ανθρώπου με τα μεγάλα σαρκοφάγα. Σκεψιμόχαρε, λοιπον, ότι ήταν καρός να προστιθίσουμε να συνομίσουμε ως αυστηρεμένες γνώσεις και εμπειρίες σε ένα βιβλίο, που περιλαμβάνει δύο τόμους, έναν για την αρκούδα και έναν για το λύκο. Τη δύσκολη αυτή αποστολή ανέλαβαν δύο από τους πιο έμπειρους ειδικούς που διαθέτει η ελληνική επιστημονική κοινότητα (και η «Καλλιστώ»), ο Δρ. Βιαλογιάς Γιώργος Μεριζάνης και ο υποψήφιος Δρ. Γιώργος Ηλιόπουλος, αντίτοτα. • Η ευκαριό έκδοσης αυτών των τόμων δόδηκε μέσω του προγράμματος INTERREG IIIA Ελλάδας-Βαυαλγαρίας και ειδικά του έργου «Εκστρατεία ευαισθητοποίησης και εννημόνωσης για τα ορεινά οικοσύστηματα και τα μεγάλα σαρκοφάγα στη διασυνοριακή περιοχή Ροδόπης», που ανέλαβε μια υλοποίηση τη «Καλλιστώ», με την οικονομική υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιπροσής και της Ελληνικής Κυβερνητικής. • Οφείλουμε να ευχαριστήσουμε τους συγγραφείς, αλλά και τους αφεντικούς συντελεστές των δύο τόμων, που είναι δύοι και σύσταται στην παραπάνω έργο, καθώς και σε προγούμνενα προγράμματα και πρωτοβουλίες για τη διατήρηση των δύο ειδών, είτε είναι σημειωτοί συνεργάτες μας είτε όχι. Η πρωτοπορική αναφορά σε όλους δεν είναι δυνατή, μερικοί μόνο αναφέρονται από τους συγγραφείς. Αυτό δεν σημαίνει ότι τοπούμενοι στην Ελλάδα, αξίζει να επομηγάνουμε ότι με την έκδοση αυτή, η «Καλλιστώ» γιορτάζει τα τέσσερα χρόνια από την ίδρυσή της, τον Ιούλιο του 2004. Στη μέχρι τώρα διαδρομή της συνάντησε πολλές δυσκολίες, αλλά και σημαντική υποστήριξη. Πέραν των άλλων ευχεριστικών και απερρόσεων, λοιπόν, οφείλουμε ένα μεγάλο ευκαριστώ στους υποστηρικτές, στα μέλη, και τους φίλους μας. Χωρίς τη δική τους σημασία στασιαστική, δεν θα γινόταν δυνατή η έκδοση αυτή!

Εικόνα της Περιβαλλοντικής Οργάνωσης «Καλλιστώ»,
Σπύρος Ψαρούδας
Πρόεδρος Δ.Σ.

Καλλιστώ
Επιστημονική οργάνωση για τη διατήρηση της φύσης

η καφέ αρκούδα στην Ελλάδα

η άλλη διάσταση του δάσους



ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2008

*To μικρό αυτό βιβλίο αφιερώνεται σε όλους τους ανθρώπους
που με «οδήγησαν» και με συνόδεψαν νοερά και πραγματικά
στα μονοπάτια της αρκούδας*

Στους γονείς μου και στην οικογένειά μου καταρχάς, και στη συνέχεια στους φίλους, στους συνεργάτες μου αλλά και στους «γενναίους» του πεδίου που περιπλανήθηκαν μαζί μου, άλλοι για λίγο άλλοι για πολύ, σε όρη και λαγκάδια της Πίνδου και της Ροδόπης από το 1985 έως σήμερα σε αναζήτηση «κάτιε υποψίας» αρκούδας... Ήταν μαζί μου στα σύκολα και στα δύσκολα, ο καθένας με τον τρόπο του, και θα ήθελα να τους αναφέρω συνοματικά (κωρίς πολλά κενά μνήμης ελπίζω...):

Άδαμακόπουλος Τρ., Αλεξάπουλος Χαρ., Αμασλίδης Αν., Authier P., Beescham J., Βλάχος Μιχ., Βυτανώτης Β., Bouquet Cl., Γιαννακόπουλος Άλεξ., Γιαννάτος Γ., Γκαϊτλιχ Μαρτ., Γρίβας Κ., Γώδης Κ., Ηλιόπουλος Γ., Ιασάκ Ι., Ιωαννίδης Ι., Καραμανλίδης Αλ., Καραχάλιος Τρ., Καρέτος Γ., Καψάλης Φ., Κουτής Β., Λαζάρου Γ., Ματθιόπουλος Μ., Μιχαλάκης Γ., Μπόσκου Ορ., Μπουρδάκης Στρ., Μπούμαπουρας Δ., Ντανακός Χρ., Παπαδόπουλος Αιγ., Παπαϊωάννου Χαρ., Παραστρατήδης Βασ., Ποτιράζης Κ., Πιστοφίδης Σ., Πυλίδης Χαρ., Rieglar S., Rieglar Ar., Ρικανάδης Ν., Σγούρος Στ., Servheen C., Σιδερίδης Ολ., Studer F., Τηλιόπουλος Στ., Τσακίρη Βιργ., Τσάκωνας Γ., Τσακνάκης Γ., Τσιακίρης Ρ., Τράγος Αθ., Χατζημικαήλη Ειρ., Χατζηρβασάνης Β., Χρήστου Β., Χριστοφίδου Σ., Υφαντής Γ., κωρίς να ξεχνώ τους πολυάριθμους Έλληνες και ζένους εθελοντές.

Στις ΜΚΟ «Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Φύσης», «Άρκτούρος» και «Καλλιστώ», που μου έδωσαν την ευκαιρία να δουλέψω για τη διατήρηση της αρκούδας στη χώρα μας από το 1987 έως σήμερα αλλά και να πρωθήσω την ερευνητική μου δραστηριότητα.

Στον Γ. Κατσαδωράκη, τον Στρ. Βαλάκο, τον J. J. Camara και τον F. Zunino, που το 1984 μου έδωσαν το πρώτο έναυσμα.

Τέλος, το βιβλίο αυτό αφιερώνεται στη μνήμη του αγαπητού Γ. Ντούρου, που έφυγε τόσο γωρίς και τόσο αναπάντεκα αφήνοντας ένα τεράστιο κενό τόσο σε όλους εμάς όσο και στην Υπηρεσία του, η οποία έκασε αυτό που πάντα είχε και έχει ανάγκη: φωτισμένους, ευσυνείδητους, μακητικούς και ενθουσιώδεις λειτουργούς που δεν γυκαταλείπουν ποτέ και μπροστά σε τίποτα τον αγώνα για το φυσικό περιβάλλον!



Το ερώτημα «σε πι χρειάζεται η αρκούδα;» επανέρχεται συχνά, και ενίστε αιφολιστικά, τόσο από τον άνθρωπο της πόλης όσο και από τον άνθρωπο της υπαίθρου – από τον καθένα τους μάλιστα με διαφορετική αιφετηρία και κριτήρια. Μα είναι ένα ερώτημα που μένει συνήθως αναπάντητο_ και ο λόγος είναι ότι μα στενά ωφελιμοτική και ανθρωποκεντρική θεώρηση δεν είναι η κατάλληλη προσέγγιση για τη... «*Χρησιμότητα*» ή μη ενός έμβιου οργανισμού, αναπόσπαστου μέρους, στο ζωντανό υπερσύνολο που ονομάζεται «Γάια» και που μέρος του είμαστε κι εμείς.

Η ανθρώπινη χρονική κλίμακα αντιληφτης ίσως να δυσκολεύεται να συλλάβει την προσωπικία πορείας της, φυσικής εξέλιξης που «μορφοποίησε» και συνέδεσε μεταξύ τους όλους τους ζωντανούς οργανισμούς πάνω στη Γη. Γι' αυτό και η σκέση «ανταποδοτικότητας» μεταξύ της άγριας πανίδας (τα «*χρήσιμα*» και τα «*επιβλαβή*»...) και του ανθρώπου, κυρίως στην ύπαιθρο, λειτουργησε και λειτουργεί ακόμη ως βασική «συνθήκη» συνύπαρξης ή αποκλεισμού (συνήθως των πρώτων). Μ' αυτό το κριτήριο, η αρκούδα, ως άγριο ζώο κωρίς «θηραματικό» ή άλλο ενδιαφέρον για τον άνθρωπο, κάθε άλλο παρά υπακούει σ' αυτό τον κανόνα της «*χρησιμότητας*», οπότε η παρουσία της τίθεται πολύ συχνά «*υπό αμριοθήτηση*». Τον τελευταίο όμως καιρό είναι πλέον βέβαια ότι η «*παγκοσμιοποιημένη*» αντίληψη πως όλα όσα συμβαίνουν σε τούτο τον πλανήτη αποτελούν κομμάτια του ίδιου «*ψηφιδώτων*» είναι μια πραγματικότητα, ίδιως μετά την οφθαλμοφανή πλέον εκδήλωση των κλιματικών αλλαγών με τις αλυσιδωτές επιπτώσεις που μόνο καλά δεν προσωνίζουν για όλους τους κατοίκους του πλανήτη.

Ωστόσο, η έννοια του «απειλούμενου» ή «ευάλωτου» είδους που επιβιώνει οριακά στη νότια Ευρώπη – όπως η αρκούδα – και η ανάγκη για περαιτέρω θέσπιση μέτρων διατήρησής της, στα εύθραυστα μεσογειακά οικοσυστήματα αποτελούν ακόμη ένα ζητούμενο για τους επιστήμονες και τις περιβαλλοντικές οργανώσεις. Για τους εναπομείναντες ανθρώπους της υπαίθρου όμως αυτό αποτελεί συχνά μια «ενοχλητική» προσεπική – και για τους ανθρώπους της πόλης μια περιβωριακή, πλην «συναρπαστική» ενασχόληση κάποιων γραφικών «οικολόγων».

Από την άλλη πλευρά, το γεγονός ότι ο άνθρωπος της ελληνικής υπαίθρου κατάφερε να συντηρήσει με την αρκούδα επί σιωνές, αλλά και να τροφοδοτήσει τις παραδόσεις και τις δοξασίες του από την παρουσία της, δείχνει ότι η συνύπαρξη αυτή δεν είναι μόνο εφικτή αλλά και ένα δείγμα ανεκπόδητας από πλευράς του ανθρώπου – άρα, τελικά, ένα δείγμα «περιβαλλοντικού πολιτισμού»!

Ο ισχυρός συμβολισμός της αρκούδας με την πιο τρυφερή του έκφανση, στη μορφή ενός λούτρινου ομοιόμορφου που νανούρισε και παρηγόρησε την παΐδια τηλκά εκατομμυρίων ανθρώπων όπου Γης, δείχνει την άλλη όψη μας «άρρενταις» σχέσης που όμοια της δεν συναντά κανείς για άλλα είδη του ζωικού κόσμου. Για τον επιστήμονα ερευνητή, η αρκούδα δεν είναι απλούς, ένας ζωντανός οργανισμός που μελετάται... «κατ' αποκοπήν». Η παρουσία της και η σύνδεσή της με ζωντανά δάση, καθαρά ποτάμια και αδιατάρακτα βουνά αποτελεί δεύτη για το πόσιο καθαρούς φυσικού πόρου μάς απομένουν ακόμη, αλλά και πόσο η ποιότητα της ζωής μας, μα και η ζωή μας η ίδια, εξαρτάται από αυτούς.

Πολλές από τις αξιοθαύμαστες λειτουργίες της αρκούδας – όπως η επιβράδυνση του μεταβολισμού της κατά τον κειμέριο ώπνο και η ανώδυνη «ανακύκλωση» των μεταβολικών αποβλήτων του οργανισμού της – αποτελούν πεδία μακρόχρονης επιστημονικής έρευνας, με πιθανή εφαρμογή στα επανδρωμένα διαπλανητικά ταξίδια του εγγύς μέλλοντος αλλά και στην ιατρική για τη θεραπεία χρόνιων παθήσεων. Γιατί χρειάζεται, λοιπόν, η αρκούδα; Κάποιος θα μπορούσε να απαντήσει: «Μα για τους ίδιους λόγους που χρειάζονται το δάσος, το νερό, το έδαφος, ο αέρας, η ζωή...»

Το κείμενο που ακολουθεί είναι μια μακρή ξενάγηση στον πολυποίκιλο κόσμο της αρκούδας και μια προσπάθεια να μεταφερθεί, έστω και λίγο, ο αναγνώστης σε μιαν άλλη διάσταση του δάσους.

ΕΝΟΤΗΤΑ 1 Εξέλιξη και προσαρμογή: ο μηχανισμός της επιβίωσης

Τα πρώτα θηλαστικά που έμοιαζαν με αρκούδες εμφανίστηκαν στη Γη στα βάθη της γεωλογικής περιόδου του Μειόκαινου, δηλαδή εδώ και 30 εκατομμύρια χρόνια, όταν στη νότια Ευρώπη και στη χερσόνησο της Βαλκανικής κυριαρχούσαν ακανείς στέπες. Σ' αυτή την ασύλληπτη για τα ανθρώπινα δεδομένα χρονική κλίμακα, η φυσική εξέλιξη σε συνδυασμό με τις κοσμογονικές βιοκλιματικές αλλαγές που συνέβησαν στην επιφάνεια του πλανήτη, σφυρολάτησαν την προσαρμοστικότητα της οικογένειας των αρκούδων (ή «αρκτίδων»), όπως και τόσων άλλων ζωντανών οργανισμών.

Η οστικά μικρόσωμη *Ursus minimus*, η πρώτη μορφή αρκούδας που έμοιαζε εξωτερικά με τις σημερινές, εμφανίστηκε στην Ευρώπη εδώ και 5 εκατομμύρια χρόνια. Παλαιοντολογικές μελέτες μεταγενέστερων απολιθωμάτων αναγνωρίζουν τελικά σε μία άλλη νεότερη μορφή αρκούδας, την *Ursus etruscus* («ετρουσική αρκούδα»), ηλικίας 1,5-2 εκατομμυρίων χρόνων, πην πραγματική ακρεπορία της οικογένειας των αρκτίδων (*Ursidae*) που σήμερα περιλαμβάνει τα εξής οικιώ είδη (πηγή: International Bear Association):



Διάγραμμα εξελικτικής πορείας των αρκούδων
• (Cook, 1977)



Τα οκτώ αυτά είδη προσαρμόστηκαν στα πιο αντιπροσωπευτικά αλλά και ακραία οικοσιστήματα του πλανήτη: στην παγωμένη αρκτική ζώνη (πολική αρκούδα), που απειλείται άμεσα λόγω των κλιματικών αλλαγών, στα τροπικά δάση της βροχής της Νότιας Αμερικής (διοπτροφόρος αρκούδα των Άνδεων) και της Νοτιοανατολικής Ασίας (αρκούδα του «ήλιου» και αρκούδα του «μελιού»), έως την «τάγκα» και την «τούνδρα» της Σιβηρίας και της Βόρειας Αμερικής (καφέ αρκούδα).

Κατά την Τεταρτογενή γεωλογική περίοδο (συνολικής διάρκειας περίπου 1 εκατομμυρίου χρόνων), οι αλλεπάλληλες παγετονικές φάσεις έφεραν μεγάλες αλλαγές στο φυσικό περιβάλλον της Ευρώπης, που αποτελούσε και το βήστο της «ειρουσικής» αρκούδας. Αναλύσεις απολιθωμένης γύρης από τη βλάστηση εκείνης της περιόδου έδειξαν ότι το εύρος των κλιματολογικών διακυμάνσεων στον πλανήτη λόγω των παγετώνων ήταν τόσο σημαντικό, που μετέβαλε δραματικά και σε αλλεπάλληλες φάσεις τον προϊστορικό βιότοπο μέσα στον οποίο εξελίχθηκε η αρκούδα. Στην Ευρώπη και στη Βαλκανική Χερσόνησο, η βλάστηση εκείνης της περιόδου



Χάρτης
Η πορεία αποκήρυξης
μη Θάρκετες από
την καφέ αρκούδα

εμφάνισε τα πιο ακραία στάδια, όπως αυτό της τούνδρας (που σήμερα χαρακτηρίζει μόνο τη βόρεια Σκανδιναβία, τη Σιβηρία και τη Βόρεια Αμερική) και μες ανοικτής στέπας (που σήμερα χαρακτηρίζει ένα τμήμα της Ευρασίας). Οι περιβαλλοντικές αυτές διακυμάνσεις είχαν ως αποτέλεσμα την ενσωμάτωση μίας εκπληκτικής προσαρμοστικότητας στο γενετικό υλικό των αρκούδων.

Οι παγετώνες άφησαν αρκικά πίσω τους ακανείς άδενδρες εκτάσεις και έντονο κρύο. Η έλλειψη δασών (και άρα φυσικού καλύμματος) αλλά και η αφθονία ζωικής λείας (άγνια φωτόφαγα) διαμόρφωσε στα πρώτα είδη αρκούδας και μετέπειτα στην καφέ αρκούδα μία πιο επιθητική συμπεριφορά σε συνδυασμό με ένα κατεξοχήν κρεοφαγικό διαιτολόγιο. Στη συνέχεια, η εύκρατη και η ψυχρή ζώνη της παλαιορκτικής καλύμβηκαν κατά ένα μεγάλο μέρος από δάσος. Η σημερινή καφέ αρκούδα (*Ursus arctos*) προσαρμόστηκε σ' αυτές τις καινούργιες συνθήκες με συγκεκριμένους μηχανισμούς: • με την εξέλιξη του διαιτολογίου της από σαρκοφάγο σε παμφάγο, • με την επιβράδυνση του μεταβολισμού της και των αναγκών της σε τροφή κατά τη κειμερινή περίοδο μέσω του κειμέριου ληθάργου.

Η εξέλιξη
της καφέ αρκούδας

η καφέ αρκούδα ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΣ



10

Αυτοί οι δύο βασικοί μηχανισμοί βιοθέτισαν την αρκούδα να προσαρμοστεί και να εγκατασταθεί πιο εύκολα σε ένα ευνόικο πλέον γι' αυτήν περιβάλλον διαβίωσης, με αποτέλεσμα να εξαπλωθεί σ' όλο το βρεριό πηλισφαίριο (τη λεγόμενη παλαιαρκτική ζώνη) αλλά και στη Β. Αφρική (απολιθώματα πρόστορικων αρκούδων έχουν βρεθεί από το Μαρόκο έως την Αίγυπτο). Η καφέ αρκούδα είναι το μοναδικό από τα οκτώ είδη αρκούδας με τη μεγαλύτερη γεωγραφική εξάπλωση στον πλανήτη. Με κέντρο διασποράς τη Δυτική Κίνα εδώ και 400.000 χρόνια, η πρόγονος της σημερινής καφέ αρκούδας εξαπλώθηκε στη Βόρεια Αμερική μέσω του Βεριγγού πορθμού, ενώ μέσω του συμπλέγματος των μεγάλων λιμνών Αράλης-Καισπίας εποίκισε την Ευρώπη εδώ και 200.000 χρόνια περίπου.

ΕΝΟΤΗΤΑ 2. Κατανομή – Πληθυσμοί Σημερινή κατάσταση: η Ευρώπη «κομμένη» στα δύο

Στην Ευρώπη οι δύο τελευταίοι αιώνες στάθηκαν αρκετοί για να μειωθούν κατά 50% οι πληθυσμοί και κατά 60% ο βιότοπος της καφέ αρκούδας! Η καφέ αρκούδα εξαφανίστηκε από τη Λανία πριν από 5.000 χρόνια περίπου, από τη Μεγάλη Βρετανία τον 10ο αιώνα και από τη Γερμανία, την Ελβετία και την Αυστρία τους 18ο, 19ο και 20ό αιώνες, αντίστοιχα. Βασικά αίπα: το κυνήγι και η ραγδαία αιλουρωτή /και συρρίκνωση του βιοτόπου από τις ανθρώπινες δραστηριότητες που επέφεραν ριζικές αλλαγές στις κρήσεις γης. Σήμερα, στη Δυτική και Νότια Ευρώπη η καφέ αρκούδα ζει σε μικρούς αποκομμένους πληθυσμούς και χαρακτηρίζεται πλέον επίσημα ως «απειλούμενο» είδος στη Δυτική, Κεντρική και Νότια Ευρώπη (βλ. Χάρτη 1).



Η κατάσταση για το μέλλον του είδους στην Ευρώπη δεν θεωρείται εξασφαλισμένη: στη Γαλλία το 2004 σκοτώθηκε από λαθροκυνηγούς η τελευταία θηλυκή αρκούδα από τον φυσικό πληθυσμό των Δυτικών Πυρηναίων, με αποτέλεσμα το είδος να θεωρείται πλέον εκλιπόν. Στα Ανατολικά Πυρηναία είναι εγκείρημα για επανεισαγωγή του είδους στο πλαίσιο ενός πολυετούς ευρωπαϊκού προγράμματος δημιουργήσεως πολλά προβλήματα και συζητήθηκε πολύ λόγω της μάλλον ελλιπούς προετοιμασίας των τοπικών κοινωνιών για την επαναφορά ενός μεγάλου θηλαστικού όπως η αρκούδα στην περιοχή.

Στη Βόρεια Ιταλία (ιταλικές Άλπεις, Τρεντίνο) βρίσκεται σε εξέλιξη εδώ και 7 χρόνια ένα τεράστιο ευρωπαϊκό πρόγραμμα «ενδυνάμωσης» του τοπικού πληθυσμού αρκούδας, που είχε φτάσει στα τέλη της δεκαετίας του '90 στα όρια της εξαφάνισης. Αυτό επιτεύχθηκε με την επανεισαγωγή αιδίμων από τη γειτονική Σλοβενία, δημιουργώντας μάλλον πιο αισιόδοξες προοπτικές για την επιβίωση του είδους στην περιοχή αυτή. Σήμερα ο πληθυσμός φτάνει τα 20-25 άτομα. Ωστόσο, μερικές εκανοντάδες χιλιόμετρα πιο νότια ο πληθυσμός της καφέ αρκούδας στην Κεντρική Ιταλία, στην περιοχή του Εθνικού Πάρκου του Αβρυτζί, φαίνεται να ανημετωπίζει σοβαρό πρόβλημα επιβίωσης λόγω της γεωγραφικής απομόνωσης.

Στην Ισπανία, στα Ανατολικά Καταβρυγικά όρη, ζουν μόνο 13-20 αρκούδες, και ο πληθυσμός θεωρείται καταδικασμένος αν δεν αποκατασταθεί η γεωγραφική επικοινωνία με τον πληθυσμό περίπου 60 αρκούδων που ζει στα Δυτικά Καταβρυγικά όρη. Στη Βόρεια Ευρώπη, η κατάσταση του είδους στο σύνολό της θεωρείται καλύτερη, αφού περίπου 30.000-32.000 αρκούδες υπάρχουν ακόμη σε Σκανδιναβία (κυρίως Σουηδία και Φινλανδία) και Ρωσία.

11

Η καφέ αρκούδα στην Ελλάδα



Η αρκούδα στα Βαλκάνια:
Διναρικές Άλπεις Πίνδος -Ροδόπη:
Οροσειρές χωρίς σύνορα.

Η Βαλκανική Χερσόνησος αποτελεί μια εξαίρεση στους φθίνοντες πληθυσμούς της Νότιας Ευρώπης. Η γεωργική φυσιογνωμία της περιοχής των Βαλκανίων διαιροφρώνεται κατά κύριο λόγο από δύο μεγάλους ορεινούς άξονες: δυτικά, και από τη Σλοβενία μέχρι την Πελοπόννησο, δεσπόζει με τη μεγάλη οροσειρά που σχηματίζουν οι Διναρικές Άλπεις με την Πίνδο σε μήκος πάνω από 2.000 χλμ., ενώ στα ανατολικά, σε Βουλγαρία και Ελλάδα, ο αύστημα που δημιουργούν τη οροσειρά του Αιγαίου και τα παρακλάδια της μαζί με το ορεινό σύμπλεγμα της Ροδόπης ολοκληρώνουν το πολυσύχαδες ανάγλυφο της περιοχής. Με κοινό φυσικό παρονομαστή το συνεχόμενο ορεινό ανάγλυφο και το τεράστιο φυσικό απόθεμα που αντιπροσωπεύει σε οινέα, πλέον, χώρες της Νότιας Βαλκανικής συνθέτουν την τρίτη σημαντικότερη ορεογραφική ενότητα της Ευρώπης των 27 μετά τις Άλπεις και τα Καρπάθια. Επόμενο είναι ένας τέτοιος ορεινός πλούτος να αποτελεί καταφύγιο και για την αρκούδα.

Αρκούδα: ο ευαίσθητος «συνδετικός κρίκος»

Τα Βαλκάνια φιλοξενούν δύο διακριτούς πληθυσμούς αρκούδας: τον πληθυσμό των Διναρικών Άλπεων - Πίνδου και τον πληθυσμό του Αίμου-Ροδόπης (βλ. Χάρτες 2, 3). Η περίπτωση των πληθυσμών αρκούδας στα Βαλκάνια είναι χαρακτηριστική, έφδοσην βρίσκεται στο μεταίχμιο μεταξύ διατήρησης της γεωγραφικής συνέχειας της κατανομής και της απαραίτησης μιας κατάστασης που ενέκει τον κίνδυνο ενός γεωγραφικού κατακέρματος. Παρότι ο συνολικός πληθυσμός αρκούδας στα Βαλκάνια βρίσκεται σε σχετικά ικανοποιητικά επίπεδα (περίπου 2.500 ζώα: τρίτος σε μέγεθος μετά τον πληθυσμό αρκούδας της Σκανδιναβίας και των Καρπαθίων), βλέποντας κάποιο το κάρπη θα δει ότι η επικοινωνία μεταξύ δυτικού και ανατολικού πυρήνα έχει ήδη χαθεί, και σύ ακόμη ο δυτικός πυρήνας των Διναρικών Άλπεων και της Πίνδου εμφανίζει τιμήσατα όπου η συνέχεια της κατανομής παρουσιάζει επικίνδυνη συρρίκνωση (Αλβανία, Σερβία, Μαυροβούνιο).

Επίσης, από γενετική άποψη, δεν υπάρχουν ακόμη σήμερα επαρκή στοιχεία που να δείχνουν κατά πόσο ο πληθυσμός των Βαλκανίων διαφοροποιείται από τους υπόλοιπους ευρωπαϊκούς πληθυσμούς και κατά πόσο είναι ανθεκτικός στις αποτέλεσμα της βιοβαλλοντικής μεταβολής. Αυτή η γνώση είναι αναγκαία ώρα όσο ποτέ υπό το ορατό πλέον φάσμα των κλιματικών αλλαγών και των επιπλέοντων τους στη διατίμωση του βιοτόπου, τη διαθεσιμότητα τροφής αλλά και τη διάρκεια του κειμέριου ύπουλου. Ένα ενθαρρυντικό στοιχείο είναι το γεγονός ότι στα διότι έκρα της κατανομής του δυτικού πυρήνα (Σλοβενία, Ελλάδα) η γεωγραφική εξάπλωση της αρκούδας φαίνεται να επεκτείνεται, κάτι που υποδηλώνει ότι τοπικά υπάρχει επιληθυσματική ανάκαμψη.

Ωστόσο, θα πρέπει να τονίσουμε ότι η πληθυσματική ανάκαμψη της αρκούδας στη Σλοβενία όσο και σε άλλες πρώην σοσιαλιστικές χώρες (πρώην Γιουγκοσλαβία, Βουλγαρία) οφείλεται κατά ένα μεγάλο μέρος σε ένα λανθασμένο διαχειριστικό μέτρο που εφαρμοσόταν επί δεκαετίες στις χώρες, αυτές; την τεχνητή παροχή τροφής στα ζώα με «ειδομένες» τοποθετημένες σε συγκεκριμένα σημεία του δάσους. Στόχος αυτής της πρακτικής ήταν η ταχύτερη αύξηση του πληθυσμού (έχει διαπιστωθεί ότι η ποιοτική και ποσοτική αύξηση τροφής στην αρκούδα βελτιώνει την αναπαραγωγική της ικανότητα) για αποδοτικότερη θηραματική κάρπωση με τα ανάλογα οικονομικά οφέλη (εισορού συναλλάγματας από κυνηγούς τροπαιών αρκούδας από τη Δυτική Ευρώπη). Όμως αυτή η πρακτική φαίνεται να δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα στη συμπεριφορά των ζώων σε αυτές τις χώρες: ο εθιμός στην «ευκόλη» τροφή και η σύνδεση της με τον άνθρωπο είναι μιθωνότατη η αιτία για την εμφάνιση των «προβληματικών» αρκούδων που άρκισαν να προκαλούν συστηματική ζημέας και να πληιστάζουν άφοβα σε ανθρώπινες εγκαταστάσεις. Αυτό το φαινόμενο πυροδότησε με τη σειρά του την αρνητική στάση των κατοίκων στις περιοχές όπου ζει η αρκούδα σήμερα.

• (Φ.: DeGabriele/Hernando)



Η εισοδοκή της Σλοβενίας και πρόσφατα της Βουλγαρίας στην ΕΕ βάζει νέες προδιαγραφές στην αντιμετώπωση και επίλυση αυτού του προβλήματος. Ας, μην ξεχνάμε ότι, με βάση την κοινωνική νομοθεσία (ΚΟ 92/43), η αρκούδα είναι είδος προτεραιότητας (με εξαίρεση τη Σκανδιναβία) σε δι, οι αφορά τη διατήρηση των πληθυσμών και βιοτόπων της στην Ευρώπη των 27.

Επομένως, η εναρμόνιση των διακειμενικών καθεστώτων και πρακτικών για τη διατήρηση της αρκούδας σε μια τόσο μεγάλη και «επερόκλητη» περιοχή όπως τα Βαλκάνια παραμένει ζητούμενο υπό διαμόρφωση, που θα πρέπει να λάβει υπόψη βαθιά ριζωμένες πρακτικές και αντιλήψεις δεκαετιών, ιδιαίτερα όταν στις περισσότερες χώρες η μετάβαση από μια νοοτροπία θηραματικής κάρπωσης της αρκούδας (με τα ανάλογα, για την εποχή εκείνη, οικονομικά αρέλι για τις κρατικές υπηρεσίες) σε μια νοοτροπία διατήρησης του είδους ως στοιχείου της βιοποικιλότητας μέσω της μελέτης και διατήρησης απαιτεί το χρόνο της και κυρίως μια διαφορετική θεώρηση του φυσικού κόσμου.

Στην Ελλάδα, τα στοιχεία που διαθέτουμε για την παρουσία και κατανομή της αρκούδας εκτείνονται σε περίπου 2,5 δεκατείς; από το 1985 έως το 2008. Προέκυψαν από ερευνητικές εργασίες και τέσσερα Ευρωπαϊκά Προγράμματα για τη διατήρηση της αρκούδας στη χώρα μας (1987-88, 1994-95, 1997-99 & 2000-2002) καθώς και από ένα πρόγραμμα παρακολούθησης στη Βορειοανατολική Πίνδο (2003-2008). Δείχνουν ότι η γεωγραφική κατανομή της αρκούδας στη χώρα μας καλύπτει μεγάλο μέρος της οροσειράς της Πίνδου με τα παρακλάδια της καθώς και την οροσειρά της Ροδόπης.

Το σύνολο της έκτασης αυτής υπολογίζεται σήμερα σε περίπου 13.500 χλμ.2 και ο συνολικός πληθυσμός αρκούδας στην Ελλάδα υπολογίζεται σε 190-260 άτομα κατ' ελάχιστον. Το μεγαλύτερο τμήμα του βρίσκεται στην Πίνδο, ενώ στο ορεινό σύμπλεγμα της Ροδόπης ο πληθυσμός δεν φαίνεται να ξεπερνά τα 25-30 άτομα. Οι δύο πυρήνες κατανομής δεν επικοινωνούν γεωγραφικά μεταξύ τους. Επικοινωνούν όμως εκατέρωθεν των συνόρων με τις άμιορες χώρες.

Η Ελλάδα φιλοξενεί το 50% του πληθυσμού καφέ αρκούδας στη Δυτική και Νότια Ευρώπη και ταυτόχρονα τον νοτιότερο πληθυσμό αρκούδας σε ολόκληρη την ευρωπαϊκή ήπειρο.

Το θετικό γεγονός είναι ότι την τελευταία δεκαετεία (1994-2008) παρατηρούνται ουσιαστικά περιπτώσεις επαναποίησης (ή επαναποίησης) της αρκούδας σε περιοχές από όπου είχε εξαφανιστεί εδώ και δεκαετίες. Τα τελευταία χρόνια η αρκούδα επανεμφανίστηκε ειδικά στον ορεινό άξονα της Νότιας Πίνδου αλλά και σε άλλους ορεινούς όγκους όπου προϋπήρχε, όπως στο Βόρα, στο Πάικο, στο Βέρμιο, στα Ανατολικά Χάσια, στον Όλυμπο (βλ. Χάρτες 4, 5).

Συνάντα μεγάλα θηλαστικά όπως η αρκούδα, που χρησιμοποιούν εκτεταμένες περιοχές (έως και 500 χλμ.2) και μετακινούνται σε μεγάλες αποστάσεις (έως και 42 χλμ.) για να βρουν τροφή και καταρύγιο, αναζητούν και ανακαλύπτουν στις περιπλανήσεις τους καινούργιες περιοχές που είναι κατάλληλες για να επιβιώσουν. Στην περίπτωση που εξετάζουμε, αυτό συμβαίνει ποτυπού στα μειονεκτικά περιοχές της αρκούδας βρίσκεται σε ανοδική πορεία.

Τις περισσότερες φορές, αν όχι όλες, αυτές οι «καινούργιες» περιοχές είναι «κατοικηθεί» και στο παρελθόν από την αρκούδα, αλλά για κάποιους λόγους –συνδεδεμένους με τις αλλαγές που έφεραν η ανθρώπινη παρουσία και δραστηριότητα – έγιναν αφιλόξενες, με αποτέλεσμα η αρκούδα να έχει εκλείψει για πολλά χρόνια από αυτές.

ΕΝΟΤΗΤΑ 3

Ελλάδα:
η πορεία
της αρκούδας
τα τελευταία
20 χρόνια



Επαναποίηση συμβαίνει όταν κάποιες λιγοστές αρκούδες από μια συγκεκριμένη περιοχή με τον πληθυσμό της σε καλή κατάσταση ανακαλύπτουν μια «καινούργια» (συνήθως γειτονιά) περιοχή όπου οι συνήθικες έχουν γίνει και πάλι κατάλληλες, με αποτέλεσμα οι πιο τολμηρές να εγκαθίστανται ξανά εκεί μετά από πολλά χρόνια απουσίας.

Η επαναποίηση είναι μια φυσική διαδικασία που εξελίσσεται με πολύ αργούς ρυθμούς, γι' αυτό και τις περισσότερες φορές, και μέχρι ένα κρονικό διάστημα, περνά απαρατίρητη από τους κατόκους μιας περιοχής. Μια βασική προϋπόθεση για να συμβεί η επαναποίηση είναι να μην παρεμβάλλεται κανένα μεγάλο φυσικό ή τεχνητό εμπόδιο μεταξύ της περιοχής-αφετηρίας και της περιοχής-επαναποίησης (όπως αυτοκινητόδρομοι ή υδροπλεκτικά φράγματα).

Η «επαναποίηση» μπορεί να προκύψει και από μια υποχρεωτική μετανάστευση, ειδικά σε περιπτώσεις όπου μετά από ξαφνικές καταστροφικές αλλαγές στο βιότοπο μιας περιοχής

η καφέ αρκούδα ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

(π.χ. δασικές πυρκαγιές που δυστυχώς όλο και πιο συχνά πλήγουν τα βόρεια ορεινά της χώρας λόγω των κλιματικών αλλαγών) οι αρκούδες είναι αναγκασμένες να μετακινηθούν σε άλλες γειτονικές περιοχές για να βρουν ξανά καταφύγιο, ησυχία και τροφή.

Γενικά στην Ελλάδα αλλά και αλλού, η επαναποίηση νέων περιοχών από την αρκούδα φαίνεται να συνδέεται με μία πληθυσμιακή ανάκαμψη του είδους, που μπορεί να συμβαίνει και σε τοπική κλίμακα.

Ευνοϊκό ρόλο στην περίπτωση της επαναποίησης της Νότιας Πίνδου φαίνεται να παίζει η γεωγραφική σύνδεση και η φυσική συνέχεια του ορεινού βιοτόπου (συνεχές και έντονο ανάγλυφο από συνδυασμό με σχετικά συμπαγή δασοκάλυψη, μηχαλά τροφικά διαθέσιμα κλπ.) πάνω στη μεγαλύτερη και ζωτική οροσειρά της χώρας (μήκους περίπου 250 χλμ. και πλάτους περίπου 70 χλμ.).

18



19



19

Ισχηματικές
• (Φ.: Γ. Μερτζάνης)

Ωστόσο, η αισιόδοξη πλευρά της πληθυσματικής ανάκαμψης επισκιάζεται από τη θνητισμότητα που συνδέεται με τον ανθρώπινο παράνοια: αυτό δεν ευνοεί αφενός την επανεγκατάσταση της αρκούδας στις «νέες» περιοχές και αφετέρου τη μακροπρόθεσμη σταθεροποίηση του πληθυσμού της αρκούδας σε περιοχές μόνιμης παρουσίας της.

Αν και υπό απόλυτο καθεστώς προστασίας στην Ελλάδα από το 1969, και είδος πρωτεραιότητας σύμφωνα με την Κοινοτική Νομοθεσία (Κ.Ο. 92/43 «Περί Οικοτόπων και ειδών χλωρίδας και πανίδας»), η αρκούδα απειλείται ακόμη και σήμερα από το παράνομο κυνήγι και τα δηλητηριασμένα δολώματα. Τα τελευταία αποτελούν οι βαρός παράγοντα θνητισμότητας της αρκούδας: το 17% των κρουομάτων θανάτωσης αρκούδας στην Ελλάδα για την περίοδο 1994-2007 συνδέονται με χρήση δηλητηριασμένων δολωμάτων.

η καφέ αρκούδα ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ



Η αρκούδα έχει εξαιρετικά ανεπτυγμένη φθορησι και ακοή και λιγότερο καλή άρση.
• (Φ.: Γ. Μερτζάνης)



Η άρθρια στάση στην αρκούδα παραπέμπει πω συκνά στα θηλυκά όταν έχουν μικρά λόγω συγενούς ευρήμερης που συνδέεται με ένα πολύ ανεπιχρέμενο μητρικό ένστικτο για την προστασία των μικρών.
• (Φ.: René Sommerhalder)

Μια λαϊκομορφία στη διάπλωση της προκούδας είναι ότι βεδίζει πτυώνες με δύο τα πλήρα ειδικά στα πίσω πόδια (πελματοβάμινα). Αυτό της δίνει τη δινιστότητα να στακεί άρθρα στα δύο μόδια.
• (Φ.: René Sommerhalder)

Η αρκούδα έχει εξαιρετικά ανεπιγυμένη ακοή μα λιγότερο καλή όραση: βλέπει αρκετά καλά σε απόσταση 80 μέτρων, αλλά δεν είναι ικανή να διακρίνει έναν άνθρωπο στα 300 μέτρα. Έχει εξαιρετικά ανεπιγυμένη δόρυφοτη και έναν συγκεκριμένο κώδικα επικοινωνίας με τα ομοειδή της μέσω οσμών και ήχων. Στην ευρωπαϊκή ήπειρο, το ύψος ενός ενήλικου ζώου στον τράχηλο μπορεί να φτάσει τα 1,10 μ., ενώ το συνολικό μήκος από την άκρη της μουσουλδας έως την πολύ μικρή συρά κυμαίνεται από 1,70 έως 2,20 μ.

Το ενήλικο θηλυκό ζυγίζει από 70 έως 140 κιλά, ενώ το ενήλικο αρσενικό είναι συνήθως πιο μεγαλόσωμο και το βάρος του κυμαίνεται από 110 έως 250 κιλά. Στην Ελλάδα, το βάρος της αρκούδας που μετρήθηκε από ένα δείγμα 30 ζώων από τον φυσικό πληθυσμό κυμαίνεται από 55 κιλά (για ένα ανώριμο θηλυκό) έως 247 κιλά (για ένα ενήλικο αρσενικό). Η πιο μεγαλόσωμη αρκούδα του πλανήτη είναι η γιγαντιαία καιφέ αρκούδα των νησιών Kodiak στην Αλάσκα: το βάρος της μπορεί να φτάσει και τα 780 κιλά!

Το βάρος της αρκούδας δεν είναι ποτέ σταθερό. Στο τέλος του φθινοπώρου αγγίζει το μέγιστο, εφόσον το ζώο έχει αποθηκεύσει μεγάλες ποσότητες λίπους για να καλύψει τις ανάγκες του κατά την περίοδο του κειμέριου ληθάρουν σπότε και βρίσκεται σε απόλυτη νηστεία, ενώ την άνοιξη έχει το ελάχιστο, μιας και όλο το λίπος έχει καταναλωθεί κατά τη διάρκεια του κειμέριου ληθάργου.

Η όρθια στάση, που συχνά παρεξηγείται από τον άνθρωπο ως επιθετική, δεν έχει καμία σχέση με την επιθετικότητα. Της δίνει καλύτερο πεδίο άσφροπης, όρασης και ακοής. Στην πραγματικότητα δηλαδή βιοτρέθη την αρκούδα στην πιο προσεκτική ανίκνευση του γύρω κώρου.

Έναι εξαιρετικά ευέλικτο ζώο, ενώ σε γρήγορες και ξιφνικές επιταχύνσεις μπορεί να αναπτύξει ταχύτητα μέχρι και 60 χλμ. την ώρα. Έχει επίσης ιδιαίτερες δεξιότητες αναρρίχησης. Σ' αυτού βοηθούν η μεγάλη μυϊκή της δύναμη και τα πολύ ανεπιγυμένα και δυνατά νύχια της.

Η αρκούδα στη φύση ζει γύρω στα 20 με 25 χρόνια. Ζώο με εξαιρετική ευφυΐα, θεωρείται το πιο έξυπνο θηλαστικό μετά τα πρωτεύοντα (τους πιθήκους), τον ελέφαντα και τα δελφίνια. Έχει πολύ καλή μνήμη, ικανότητα προγραμματισμού και «σύνεση».

ΕΝΟΤΗΤΑ 4

Μορφολογία

Βιολογία:

Τα χαρακτηριστικά της αρκούδας:
δυνατός δεξιοτέχνης

21

Η αρκούδα είναι ζώο μονίμες και «κοινωνικοποιείται» μόνο την εποχή του ζευγαρώματος (από μέσα Μαΐου μέχρι μέσα Ιουλίου), οπότε και τα ενήλικα ζώα φάνην για τα ταΐρι τους. Την περίοδο αυτή τα πολυγαμικά αρσενικά είναι ικανά να διανύσουν πολύ μεγάλες αποστάσεις (της τάξεως των δεκάδων έως και εκατοντάδων χιλιομέτρων) σε αναζήτηση θηλυκής συντρόφου σε οιστρό.

Η συμπεριφορά αυτή εξηγείται από την εξαιρετική πιπλικότητα των οιστρογόνων ουσιών (φερούμονες) του θηλυκού σε οιστρό, καθώς και από την εξαιρετικά ανεπιγυμένη όσφρηση του ζώου. Τα αρσενικά με τη σειρά τους για να δηλώσουν την παρουσία τους αφίγουν σημάδια με τα νύκια και τα δόντια τους, αλλά και με όλο τους το σώμα, σε κορμούς δένθρων (συνήθως κωνοφόρων) που βρίσκονται σε στρατηγικά περάσματα.

Αυτή η «σηματοδότηση» έχει εξελιχθεί σε έναν πολύπλοκο κώδικα επικοινωνίας μεταξύ των αρκούδων ενός πληθυσμού που κυνούνται και χρησιμοποιούν την ίδια περιοχή. Το ύψος, όπου αφήνονται τα σημάδια πληροφορεί και προειδοποιεί για την παρουσία, το μέγεθος και την ηλικία και όρα την ιεραρχική θέση του ζώου που τα άφησε αλλά και για την αναπαραγωγή του φάση. Αν και η γονιμοποίηση του ωαρίου γίνεται την εποχή του ζευγαρώματος, η πραγματική ανάπτυξη του εμβρύου, δηλαδή η πραγματική εγκυμοσύνη, αρχίζει προς τα τέλη του φθινοπώρου: πέντε μήνες αργότερα!

Επιστημονικές έρευνες έδειξαν ότι το γονιμοποιημένο ωάριο πέφτει σε λανθάνουσα κατάσταση. Η αναβολή της πραγματικής εγκυμοσύνης αποτελεί έναν από τους αξιοθαύμαστους μηχανισμούς προσαρμογής της αρκούδας στις συνθήκες του φυσικού περιβάλλοντος. Η εγκυμοσύνη καθυστερεί τόσο, ώστε το θηλυκό να προλαβεί πρώτα να συσωρεύει αρκετό λίπος από τα μέσα του καλοκαιριού μέχρι τα μέσα του φθινοπώρου μέσω της τροφής, για να μπορεί να θρέψει τον εαυτό της, τα αναπτυσσόμενα έμβρυα αλλά και τα πολύ ευάλωτα νεογόνα που θα γεννηθούν στο κατακείμαντο μέσα στη φωλιά.

Αναπαραγωγή:
η «εξαίρεση
στον κανόνα»

23

Σε περίπτωση που η ποσότητα ή η ποιότητα της φυσικής τροφής του δάσους δεν είναι ικανοποιητική, φαινόμενο αρκετά συχνό, το έμβρυο αποβάλλεται και η εγκυμοσύνη διακόπτεται. Ένα θηλυκό είναι ικανό να αναπαραχθεί από την ηλικία των 4-5 ετών, ενώ η συνολική περίοδος της γονιμότητάς του δεν ξεπερνά τα 15-20 χρόνια.

Οι πιθανότητες θανάτου των νεογνών από φυσικά αίτια κατά τον πρώτο χρόνο της ζωής τους είναι πολύ μεγάλες (ιράνουν το 50%). Εάν προστεθεί σε αυτό και ένα 25% θνητομόριττας που αποδίδεται σε ανθρωπογενή αίτια, τότε εύκολα συμπεραίνουμε ότι ο αριθμός των αρκούδων που ενηλικιώνονται είναι πολύ μικρός και ότι η αύξηση του πληθυσμού δεν είναι καθόλου εύκολη...

Η αρκούδα γεννά στα μέσα του κειμώνα, σε αντίθεση με όλα τα άλλα ανάτερα θηλαστικά. Η φωλιά της επομένων της θηλικής είναι ιδιαίτερα προφυλαγμένη και ειδικά διαιμορφωμένη με ένα άνετο στρώμα από φύλλα, κλαδιά, ξερά χόρτα και μούσκλια που λειτουργούν ως τέλεια μονωτικά. Συνήθως η στενή είσοδος της φωλιάς σφραγίζεται με χιόνι και στο εσωτερικό της επικρατεί ένα μικροκλίμα. Η ζεστή αγκαλιά του θηλυκού και ολόκληρη η φωλιά λειτουργούν σαν θερμοκοιτίδα. Πολύ συχνά η ίδια φωλιά, με λίγες μόνον επισκευές, χρησιμοποιείται από ολόκληρες γενέτες θηλυκών, περνώντας από μάνα σε κόρη.

Η ανάπτυξη των νεογνών είναι ταχύτατη, και αυτό κάρη στην πολύ υψηλή θρεπτική αξία του μητρικού γάλακτος. Μέχρι τα πρώτα τους γενέθλια, το βάρος των μικρών μπορεί να έχει πολλαπλασιαστεί έως και 50 φορές!

Τα αρκουδάκια μένουν κοντά στη μητέρα τους για 1,5-2 χρόνια. Το θηλυκό αναλαμβάνει εξολοκλήρου την ανατροφή τους. Το αρσενικό μετά το ζευγάρωμα απομακρύνεται οριστικά και δεν μετέχει καθόλου στο μεγάλωμα των μικρών, αντίθετα, μπορεί να φανεί και επικίνδυνο σκοτώνοντάς τα μερικές φορές. Αυτή η μορφή «κανιβαλισμού» στην αρκούδα έχει διπλό ρόλο στη διατήρηση του είδους: αφενός εξασκεί ακόμη περισσότερο το μητρικό έντοντο για την αποτελεσματική προστασία και επιβίωση των νεογνών απέναντι σε πιθανούς εχθρούς και αφετέρου ωθεί το θηλυκό στην επόπεια του επόμενου αναπαραγωγικού κύκλου κάνοντάς το να ξαναβρεθεί πιο γρήγορα σε οίστρο.

Τα μικρά είναι ικανά ν' ακολουθήσουν την μητέρα τους στο δάσος πην πρώτη κιόλας άνοιξη, δηλαδή 3-4 μήνες μετά τη γέννη, και θα μάθουν από αυτήν δλους τους απαραίτητους μηχανισμούς επιβίωσης: πώς να αναγνωρίζουν την τροφή τους, πώς να την αναζητούν και να την εντοπίζουν, πώς να την αξιοποιούν με τον πιο «αποδοτικό» τρόπο.

25

Η φάση εκμάθησης των νεογνών κοντά στην μητέρα είναι ζωτικής και καθοριστικής σημασίας για τη μετέπειτα φάση ανεξαρτητοποίησης των μικρών. Σε περίπτωση που διαταραχθεί και διακοπεί (με φόντο της μητέρας από λαθροκυνηγούς ή άλλα ανθρωπογενή αίτια), ειδικά κατά τον πρώτο χρόνο εκμάθησης, τα μικρά είναι πολύ πιθανόν να μην επιβιώσουν.

Έρευνες στην περιοχή της Ροδόπης με τη μέθοδο της πληεμετρίας και την παρακολούθηση μιας θηλυκής αρκούδας με τα δύο μικρά της επί δύο χρόνια (2000-2002) έδειξαν ότι το θηλυκό δίσταν με τα μικρά του διένυσε πολλαπλάσιες αποστάσεις και κρεάτητης τριπλάσιο ζωτικό χώρο (συκεδόν 400.000 στρέμματα) απ' ότι άταν βρέθηκε μόνο του στη συνέχεια. Κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης μάλιστα το ένα από τα δύο μικρά κάθηκε, ενώ σε περιόδους έντονης θήρας το θηλυκό με το άλλο μικρό μετακονιύνταν συστηματικά για να αποφύγουν την ζλητηρία από το κυνήγι.

Διαπιστώνουμε λοιπόν στην περίπτωση της αρκούδας πόσο επισφαλής είναι η διαιώνιση του είδους, αν λέβουμε υπόψη όλους τους «ευαίσθητους» παράγοντες που καθορίζουν τη φάση της αναπαραγωγής αλλά και της ανατροφής και «εκπαίδευσης» των μικρών.

27

Ο κειμέριος λήθαργος είναι ένας άλλος μηχανισμός προσαρμογής της αρκούδας στις αντίδοξες συνθήκες του κειμονίου. Η ακούσια επιβράδυνση του μεταβολισμού λόγω κατάστασης λήθαργου ελαπτώνει τις καύσεις και μειώνει τις τροφικές ανάγκες της αρκούδας. Παράλληλα, το ισοθερμικό μικροπεριβάλλον της φωλιάς βοηθά στη θερμορύθμηση μειώνοντας στο ελάχιστο τις απωλεις θερμότητας του σώματος του ζώου. Οι φωλιές, άλλωστε, έχουν συνήθως συγκεκριμένο προσανατολισμό, που να τις προστατεύει από τους βόρειους ανέμους. Ο κειμέριος λήθαργος αποτελεί μία από τις σημαντικότερες και πιο αξιοθαύμαστες φάσεις του βιολογικού κύκλου της αρκούδας και διαφέρει ουσιαστικά από τη γνωστή κειμερία νάρκη που χαρακτηρίζει άλλα είδη θηλαστικών (όπως τον σκαντζόκορο, τον μυαλό, τον σπερμόφιλο κλπ.).

Χειμέριος λήθαργος:
η «ζωή σε αργή κίνηση»

Οι βασικότερες διαφορές τους είναι οι εξής:

- Κατά τη κειμέρια νάρκη: η θερμοκρασία του σώματος του ζώου πλησιάζει τη θερμοκρασία περιβάλλοντος (σχεδόν στους 0° C), ενώ οι καρδιακοί παλμοί και ο αναπνευστικός ρυθμός ελαπτώνται δραματικά. Στη περίπτωση του σπερμόφιλου, π.χ., οι παλμοί περνούν από 350/λεπτό σε 3-4/λεπτό κατά τη κειμέρια νάρκη (ελάπτωση κατά 95%). Το ζώο ξεπνά κατά διαστήματα για να αποβάλει ούρα και κόπραν. • Κατά τη κειμέρια λήθαργο: η θερμοκρασία του σώματος της αρκούδας ελαπτώνεται περίπου κατά 1-2 βαθμούς σε σχέση με την κανονική (38° C). Οι καρδιακοί παλμοί και ο αναπνευστικός ρυθμός δεν ελαπτώνονται δραματικά.

Από 52 παλμούς/λεπτό περνούν στους 24/λεπτό σε κατάσταση ληθάργου (δηλαδή ελάττωση κατά 43%). Το επίπεδο εγρήγορσης είναι υψηλότερο απ' ό,τι στη χειμέρια νάρκη, γι' αυτό και η αρκούδα ξυπνάει πολύ εύκολα όταν εναχλήθει στη φωλιά της. Εδώ ακριβώς όμως βρίσκεται και η μεγαλύτερη ευειδηση της αρκούδας. Διότι: • δύσκολα ξαναπέφτει σε ληθαργού και • στη χειμερινή περιπλάνη της πολύ δύσκολα ξαναβρίσκει τροφή, με αποτέλεσμα • να καταναλώνει νωρίτερα το αποθηκευμένο της λίπος και • να γίνεται δύσκολότερη η επιβίωσή της παν άνοιξη με τη λιγόστη φυσική τροφή.

Οι πρώτες χιονοπάθειες και οι χαμηλές θερμοκρασίες είναι τα καθοριστικά εξωτερικά ερεθίσματα που ωθούν την αρκούδα στην αναζήτηση της χειμερινής φωλιάς. Ωστόσο, έχουν παρατηρηθεί στα μέσα του χειμώνα περιπλάνηες, επαναδραστηριοποιήσης της αρκούδας (κυρίως ενήλικων απόμων), είτε λόγω ενδόλησης από το κυνήγι είτε λόγω παροδικής επιρροής ευμενών καιρικών συνθηκών. Είναι πάντας βέβαιο ότι φωλιάζουν και ακινητοποιούνται πλήρως τα ετοιμόγεννα θηλυκά.

Κατά τον χειμέριο λήθαργο, η αρκούδα δεν καταναλώνει ούτε τροφή, ούτε νερό, και δεν αποβάλλει ούτε σύρα ούτε κόρπανα! Το τελευταίο αυτό χαρακτηριστικό έχει προσελκύσει το επιστημονικό και ιατρικό ενδιάφέρον, καθότι η αρκούδα είναι το μόνο ζώο που λειτουργεί σε «κλειστό κύκλωμα» κατά τη φάση αυτή, κατορθώνοντας με κάποιους μηχανισμούς –που αποδίδονται μάλλον σε ορμονικούς παράγοντες– να ανακυκλώνει τα τοξικά απέβλητα του οργανισμού της μετατρέποντάς τα εκ νέου σε απλούστερες ενώσεις και θρεπτικές ουσίες, χωρίς κανένα σύμπωμα τοξικιάς! Το φαινόμενο αυτό ανοίγει νέους ορίζοντες στην ιατρική, αλλά και τη διαστημική έρευνα. Με την ανακάλυψη των εν λόγω μηχανισμών, η θεραπεία της νεφρικής ανεπάρκειας αλλά και η επιβίωση πληρωμάτων σε διαπλανητικά ταξίδια μεγάλης διάρκειας θα είναι ίσως εφικτά...

Η διάρκεια του χειμέριου ληθάργου επηρεάζεται άμεσα από τις θερμοκρασιακές διακυμάνσεις της απιόσφαιρας και είναι αντιστρόφως ανάλογη προς τα γεωγραφικό πλάτος, κατανομής του είδους. Έτσι, στα βόρεια κλίματα με τους δριμείς χειμώνες είναι παρατεταμένη (6 μήνες για τους πληθυσμούς της Σκανδιναβίας), ενώ νοτιότερα, όπου επικρατούν πιο ήπιοι χειμώνες, είναι μικρότερη διάρκειας (2-3 μήνες για τους πληθυσμούς της νότιας Ευρώπης).

Στην Ελλάδα υπολογίστηκε (με τη μέθοδο της πηλεμετρίας σε ένα δείγμα 6 αρκούδων στην περιοχή του Γράμου) ότι η μέση διάρκεια του χειμέριου ύπνου ήταν κατά μέσο όρο 84-90 ημέρες. Ωστόσο, η διάρκεια του χειμέριου ύπνου δεν είναι ίδια για όλες τις αρκούδες ενώς δεδομένου πληθυσμού.

η καφέ αρκούδα
ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ



Ληριοφάδιο ή «σκαράκο»
καρποί σορδάτας (*Sorbus aucuparia*), μηλούρα (*Rubus leiosoma*), βελονόνια (*Ostrya vulgaris*)
είναι μερικές από τις φυτικές λίκνουδες της αρκούδας
• (φ.: Γ. Μερικάνη)

Η αρκούδα είναι ζώο παμφάγο, με κατά 85% μέσο όρο προτίμηση στις τροφές φυτικής πρόσλευσης, και ένα περίπου 15% ζωικής. Έχει ανάγκη από μεγάλες ποσότητες τροφής για να συντηρήσει τον σωματικό της όγκο και τη δύναμή της.

Τρέφεται με όλων των ειδών τους διαθέσιμους καρπούς του δάσους: βατόμουρα, κορόμηλα, κεράσια, μήλα, αχλάδια, σιμέουρα, καρπούς σορβιάς, καρπούς αγριοτριανταφυλλιάς, αγριοφράσιες, βελανίδια, καρπούς οξιάς, αλλά και βολβούς, ρίζες και κόρτα. Συμπληρώνει το διαιτολόγιό της με μέλι, μικρά και μεγάλα θηλαστικά, έντομα (κυρίως μυρμήγκα) και κελάνες. Η δυσκολότερη περίοδος για την αρκούδα είναι ή ανοιξη, όταν επανέρχεται από τον κειμέριο λήθαργο έχοντας χάσει το 30% του βάρους της. Την ανοιξη ο καρποί του δάσους είναι ανύπαρκτοι καθώς δεν έχει αρχίσει ακόμη η καρποφορία οπωροφόρων δένδρων και θάμνων. Έτσι, η αρκούδα γίνεται να αναπληρώσει τις ανάγκες της αναζητεί άλλες συμπληρωματικές τροφικές πηγές, διαθέσιμες και θρησκικές εκείνη την εποχή, όπως: κόρτα, βολβούς, ρίζες, μυρμήγκα κλπ. Την εποχή αυτή αρχίζουν και οι πρώτες επισκέψεις σε μελισσοκομικές μονάδες και κοποδία. Το μέλι αποτελεί την πραγματική «αδυναμία» της αρκούδας. Τόσο που αντέχει ακόμη και τα επόδια τα ταυτόμετρα των μελισσών για ν' απολύσει τη λαχιταριστή λίκουδιά. Καταφέρνει δε και εντοπίζει τις πιο γειμάτες κυψέλες μετακινώντας τες και καταλαβαίνοντας από το βάρος τους ποια είναι η πιο παραγωγική!

Πολύ ευνοϊκές συνθήκες τροφής για την αρκούδα αποτελούν επίσης και οι μικρές εποικικές καλλιέργειες δημητριακών (σπάρι, καλαμπόκι), ψυχανθών (τριφύλλι) καθώς και οπωροφόρων (μυστηματικές ή όχι). Η διάταξη των παραπάνω σε γειτνίαση με το δάσος αποτελούν τον ιδινότερο συνόδευσμό τροφής και κάλυψης για την αρκούδα στην Πίνδο. Πολλές φορές την ανοιξη, εκτός από άφθονα κόρτα και βολβούς, η αρκούδα τρώει και καρπούς της προτιγούμενης χρονιάς (αγριόμηλα, αύρια αχλάδια, καρπούς αγριοτριανταφυλλιάς, βελανίδια κλπ.) που έχουν διατηρηθεί από τις καρπέλες θερμοκρασίες του κειμώνα, βρίσκοντας έτσι ένα σωτήριο τροφικό υποκατάστατο σε μια εποχή που το δάσος δεν έχει ακόμη καρποφορήσει. Το φθινόπωρο είναι σίγουρα η εποχή που η αρκούδα αφιερώνει τον περισσότερο χρόνο στην αναζήτηση και κατανάλωση τροφής: η περίφημη περίοδος της υπερφαγίας. Δύο είναι οι βασικοί λόγοι: 1. η αφθονία και η μεγάλη ποικιλία των φθινοπωρινών καρπών του δάσους και 2. η ανάγκη δημιουργίας αποθεμάτων λίπους για την επερχόμενη περίοδο του κειμέριου λιπόθραγου, στούς η αρκούδα δεν τρέφεται.

ΕΝΟΤΗΤΑ 5

Οικολογία
και συμπεριφορά
της αρκούδας.
Τροφικές συνήθειες:
ένας εκλεκτικός
“οπορτουνιστής”

31

η καφέ αρκούδα
ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΣ





Οι ποι κατάλληλοι καρποί για τη δημιουργία αποθεμάτων λίπους είναι τα βελανίδια και οι καρποί της σξιάς. Η αιφνιότητα τους ακολουθεί συνήθως τρεις ή τέσσερις κύκλους. Χάρη στην πολύ ανεπιγεγένη αίσθηση της διάφραγμας, ο αρκούδα είναι ικανή να εντοπίζει τους καρπούς του δάσους στο πιο θρηπτικό στάδιο ωρίμαστής τους. Είναι γνωστό ότι οι ώριμοι καρποί εκπέμπουν κάποιες χαρακτηριστικές σφρέμες που συνδέονται με ουσίες όπως οι φαινόλες, και που μόνο η πολύ ανεπιγεγένη διάφραγμη οριοθέτην ζώων όπως οι αρκούδες είναι ικανή να εντοπίσει.

Τα αποτελέσματα από τη μελέτη και ανάλυση των τροφικών συνηθειών της αρκούδας έδειξαν ότι το διαιτολόγιο της αρκούδας στην Ελλάδα συνέβουν όχι λιγότερα από 67 είδη φυτικών και ζωικών οργανισμών. Αυτό δείνει μία αξιοπειρίωντα τροφική ευελιξία και αποτελεί έναν σημαντικό μηχανισμό προσαρμογής της αρκούδας στις συνθήκες του περιβάλλοντος που καθορίζουν τη διαθεσιμότητα των τροφικών πηγών. Μία άλλη ενδιαφέρουσα πλευρά στην τροφική συμπεριφορά της αρκούδας είναι ότι, με τη σύσταση του διαιτολογίου και την κινητικότητα που τη xαρακτηρίζουν, η αρκούδα λειτουργεί ακούσια σαν φυσικός μεταφορέας-σπόρεας φυτικών ειδών, μέσω των περιπτώματων της, επηρεάζοντας έτσι έμεσα τη σύσταση της δασικής βλάσπησης σε μια πεισοχή.



Έχει διαπιστωθεί ότι το πεπικό σύστημα της αρκούδας (που έχει ακόμη αρκετά χαρακτηριστικά προσαρμογής στο σαρκοβόρο διαιτολόγιο) δεν πέπτει πλήρως τις φυτικές ίνες και κυρίως τους σπόρους των καρπών που επεξεργάζεται. Έχει δε αποδειχθεί επιστημονικά ότι το όξινο περιβάλλον του στομάκου της αιχάνει τη φυτωρικότητα των σπόρων όπως αυτοί περάσουν από τον πεπικό σιαλήνα του ζόδιου και απορριφθούν μέσω των περιπομάτων του. Με άλλα λόγια, η αρκούδα με την απόρριψη και διασπορά των περιπομάτων της, που περιέχουν απέπτους σπόρους από διάφορους καρπούς, συμβάλλει ακούσια στην ανάπτυξη της βλάστησης των θάμνων και των μικρών δένδρων. Τελικό αποτέλεσμα είναι να πυκνώνει η καμηλή βλάστηση του δάσους και έτσι, από την αιχμηρή πυκνότητα φυτών και ριζών, να συγκρατείται καλύτερα το δασικό κώνιο και το νερό.

Οι ζωικές πρωτείνες, οι διαιτολόγιοι της αρκούδας προέρχονται από τόσο διαφορετικές πηγές όσο είναι οι αποικίες των μυρμηγκών που καταβραχίζει σε μεγάλες ποσότητες, οι κελώνες αλλά και τα κατοικίδια ζώα εργασίας. Έτσι, δεν είναι σπάνιες οι περιπτώσεις που η αρκούδα θα αναζητήσει τροφή μέσα σε ένα κοπάδι από αιγυπτιώτα βράτα ή βοσσεδή ή σε κάποιο απομονωμένο άλογο ή μιουλά. Ποτέ όμως, η αρκούδα δεν προκαλεί μαζικές καταστροφές, και συνήθως αποστά από το κοπάδι ένα είδος ζώα – όσα, δηλαδή, την είναι απαραίτητα.

Η αρκούδα δεν καταναλώνει όλη τη λεία της αμέσως, αλλά σε τακτιά διασπήματα, κρύβοντάς την κάτω από χόρτα και κλαδιά. Σε αρκετές περιπτώσεις τα ζώα αυτά είναι ιδιό νεκρά από αισθήσεις και η αρκούδα τα καταναλώνει απαλλάσσοντας έτσι έναν τόπο από εστίες μόλυνσης.

Η αρκούδα στην Ελλάδα ζει σε εκτεταμένα μικτά ή και αμιγή δάση φυλλοβόλων (οξιάς, δρυός κ.ά.) και κωνοφόρων (μαυρόπευκου, ελάτης, ερυθρελάπτης, ρόμπολου κ.ά.) πιο ορεινής και ημιορεινής ζώνης, αλλά συχνά χρησιμοποιεί και ανοικτές εκτάσεις (πάντα όμως σε γενινάση με το δάσος) για την αναζήτηση της τροφής της.

Οι δασικές εκτάσεις καλύπτουν περίπου το 72% του συνόλου του βιοτόπου της αρκούδας στη ζώνη κατανομής της, ενώ οι πιο ανοικτές εκτάσεις με λιβάδια και μικρές αγροτικές καλλιέργειες καλύπτουν το 18,7%. Στις δασικές εκτάσεις κυριαρχούν τα δρυοδάση (46,1%), και ακολουθούν τα δάση οξιάς και ελάτου (29,7%) και τα δάση με μαυρόπευκα (18,5%). Η αρκούδα δεν φαίνεται να χρησιμοποιεί όλους τους τύπους δασικής βλάστησης ανάλογα με την έκτασή τους, αλλά κυρίως ανάλογα με τη βιολογική τους αξία, και αυτό σε σχέση με τις ανάγκες της στη διάρκεια του επίστιου και βιολογικού της κύκλου που είναι: τροφή, καταφύγιο, αναπαραγωγή.

Με δεδομένο ότι ο παράγοντας «τροφή» είναι κυρίαρχος στον επίστιο κύκλο της αρκούδας, η δομή και η σύσταση της δασικής βλάστησης επηρεάζουν άμεσα τη χρήση του δάσους από την αρκούδα. Η αρκούδα δείνει να ιδιαίτερη προτίμηση για τα δάση φυλλοβόλων (οξιάς, δρυός) σε αμιγή ή μικτή μορφή, και αυτό διότι την εποχή της καρπουροφάιας τους αποτελούν σημαντικά αποθέματα τροφής. Επίσης, πρόσφατα στοιχεία έδειξαν ότι ένα μωσαϊκό που αποτελείται από δάση και μικρής κλίμακας καλλιέργειες είναι εξίσου ελκυστικό για την αρκούδα. Η αρκούδα κινείται κυρίως το ημερόματα, το συστροφού και το βράδυ. Στη διάρκεια του επίστιου κύκλου, η δραστηρότητα της αρκούδας στην Ελλάδα κορυφώνεται στα τέλη της άνοιξης με αρχές του καλοκαιριού, καθώς και το φθινόπωρο.

Οι δύο αυτές φάσεις φαίνεται να αντιστοιχούν στην αναπαραγωγική περίοδο (Ιούνιος-Ιούλιος) αιφενός, καθώς και στην έντονη δραστηρότητα και κινητικότητα για αναζήτηση τροφής: Παραπρέπει απόσια μία καρκαπτηριστική κάμψη στη δραστηρότητα της αρκούδας στα μέσα του καλοκαιριού. Αυτό το φαινόμενο θα μπορούσε να αποδεθεί στην επίδραση των υψηλών θερμοκρασιών (η αρκούδα λόγω δύκου και βάρους αποφεύγει τις μεγάλες μετακινήσεις όταν έχει έντονες ζέστες) αλλά και σιγη πιο έντονη ανθρώπινη παρουσία στο δάσος (υλοτομίες, κηπυστρωφία), που αποτελεί ταυτόχρονα και μία πρόσθετη πηγή όχλησης.

Η αρκούδα ως δείκτης καλής λειτουργίας του δάσους.

37



Αρκούδα, μετά την ταυτίσιμη ειδικού ραδιοτηλεοποίηση.
• (Φ.: Γ. Μεριζάνης)

Αναζήτηση σημάτος με τηλεμετρία στο Γραιμό.
• (Φ.: Τσακνάκης, Ρήγκας)

Η αρκούδα χρειάζεται έναν συγκεκριμένο ελάχιστο ζωτικό χώρο για να επιπλέσει τις βιολογικές της λειτουργίες. Οι ανάγκες της σε ζωτικό χώρο μελετήθηκαν πολύ συστηματικά στην Ελλάδα τα τελευταία 10 χρόνια με τη μέθοδο της τηλεμετρίας, και συγκεκριμένα σε 3 περιοχές: στα Γράμα (Β. Πίνδος), στη Ροδόπη και στην Ανατολική Πίνδο (περιοχή Γρεβενών), σε ένα συνολικό δείγμα 30 ζώων.

Οι μετακινήσεις των ζώων και η χρήση του βιοτόπου καταγράφηκαν (και καταγράφονται ακόμη στην τρίτη περίπτωση) με μεγάλη ακρίβεια και σε καθημερινή βάση από ειδικούς, χάρη στη μέθοδο της τηλεμετρίας. Η μέθοδος αυτή συνίσταται στο «μαρκάρισμα» των ζώων με έναν ειδικό ραδιοπομπό/κολάρο και στην παρακαλούμθησή τους επί 1-2 χρόνια. Από την τεχνική αυτή προκύπτει μία πλήθωρα χρήσιμων στοιχείων και πληροφοριών για τις μετακινήσεις και κινήσεις της αρκούδας, για τη δραστηριότητά της, για το χώρο που χρησιμοποιεί και χρειάζεται κατ' ολίγην. Όλα αυτά τα στοιχεία χαρτογραφούνται, αναλύονται και υρίστανται επεξεργασία με τη βοήθεια ειδικού υπολογιστικού συστήματος, γνωστό ως Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών (ΓΣΠ) για την παραγωγή χαρτών που απεικονίζουν με μεγάλη ακρίβεια τη συμπεριφορά αυτού του αξιοθαύμαστου ζώου και βοηθούν τους ειδικούς να κατανοήσουν καλύτερα τη βιολογία και την οικολογία του.

Η ανάλυση των στοιχείων τηλεμετρίας έχει δείξει μέχρι τώρα τα εξής:

Οι αρσενικές αρκούδες διανύουν μεγαλύτερες αποστάσεις ημερησίως (κατά μέσο όρο 2,56 χλμ.) σε σχέση με τα ενήλικα θηλυκά, που μετακανούνται λιγότερο (κατά μέσο όρο 1,5 χλμ. την ημέρα). Οι εποχές που οι αρκούδες κανούνται περισσότερα διανύσσνται, μεγάλες αποστάσεις

είναι η άνοιξη και το φθινόπωρο. Οι μεγαλύτερες συνολικές αποστάσεις που διανύθηκαν είναι 265 χλμ. το φθινόπωρο και 189 χλμ. την άνοιξη. Η μεγαλύτερη απόσταση που διήγυνε αρκούδα μέσα σε μία ημέρα υπολογίστηκε από 35 έως 42 χλμ.! Τα αποτέλεσματα έδειξαν επίσης ότι οι αυξημένες εποχικές τροφικές ανάγκες μπορούν να οδηγήσουν τις αρκούδες σε ημερήσιες μετακινήσεις της τάξης των δεκάδων χιλιομέτρων (42 χλμ. για μία από τις ενήλικες αρσενικές). Φάνηκε επίσης ότι οι αρκούδες είναι περισσότερο δραστήριες το συύρουπο και τη νύχτα.

Ο **ζωτικός χώρος** που κρείαίνονται οι αρσενικές αρκούδες σε όλο τον επίσημο κύκλο κυμαίνεται από 206 έως 507 χλμ.2 (όηλ. 206.000-507.000 στρέμματα) σε επιφάνεια. Η μεγαλύτερη ανάγκη σε ζωτικό χώρο εντοπίζεται το φθινόπωρο, όπου μία ενήλικη αρκούδα έχει ανάγκη από περίπου 373 χλμ.2 για να βρει και να καταναλώσει την τροφή της.

Τα στοιχεία της πλημετρίας βοηθούν επίσης στον εντοπισμό των σημείων όπου βρίσκονται οι κειμερινές φωλιές των ζώων. Είναι μια σημαντική πληροφορία για τις πιο νευραλγικές και ευαίσθητες περιοχές του βιοτόπου της αρκούδας που κρήζουν απόλυτης προστασίας. Χαρακτηριστικό είναι επίσης το γενονός ότι κάποιες αρσενικά δεν πέφτουν σε κεμέριο ύπνο και παραμένουν δραστήρια παρά τις δυσμενείς κειμερινές συνθήκες.

Σε όλες τις περιπτώσεις, τα στοιχεία έδειξαν ότι οι παράγοντες που καθορίζουν σημαντικά τις επιλογές και τις μετακινήσεις της αρκούδας στο δάσος σκεπτίζονται άμεσα με την ποιότητα του βιοτόπου σε: επάρκεια τροφής, κατάλληλη διαμόρφωση για εξεύρεση καταφυγίου και χαμηλά επίπεδα ανθρώπινης άλλησης.

Ειδικότερα διαπιστώθηκε ότι καταλληλότερες περιοχές για την αρκούδα είναι οι εξής:

- Τα απρόσιτα σημεία του δάσους χωρίς δρόμους και όχληση για προσωρινό θερινό καταφύγιο και για κειμερινό καταφύγιο. • Οι περιοχές με ώριμα δρυιδάση και καστανιές, που παρέχουν συνεχώς τροφή το φθινόπωρο. • Οι περιοχές με άγρια οπωροφόρα σε γυκαταλελειμένους αγρούς και λιβάδια ή σε μη ενιατικά εκμεταλλευμένες εκτάσεις. • Τα λιβάδια μέσα σε ψηλά δάση με άγρια οπωροφόρα. • Οι απρόσιτες παραποτάμιες εκτάσεις. • Άλλα και οι καλλιεργημένες εκτάσεις κοντά σε οικασμούς.

Η επικάλυψη των ζωτικών χώρων (ή «*ωαροκρατείων*») των ζώων που μελετήθηκαν είναι σύνθετης φαινόμενο, που φανερώνει την «ανεκακούητη» της αρκούδας στα ομοιοί της σε αντίθεση με άλλα μεγάλα xερασία θηλαστικά (π.χ. λύκος, λύγκας κ.ά.).



Ανατολική Πίνδος - Γρεβενά:
ευκάλυπτη γη με πολλές αρκούδες, που παρακολουθήθηκαν με την βοήθεια δορυφορικού ραδιοσηματού.
• (Φωτ.: ΙΙΙ. Αραβίδης)

Η προστασία και η διατήρηση ενός βιώσιμου πληθυσμού αρκούδας στην Ελλάδα, και η συνακόλουθη διαχείρισή του, είναι οι βασικοί στόχοι που εξακολουθούν να συγκεντρώνουν τις συστηματικές και μακροχρόνιες προσπάθειες των ειδικών, των Περιβαλλοντικών Οργανώσεων και των κρατικών φορέων. Για την καλύτερη επίειξη αυτού του στόχου η συγκέντρωση των απαραίτητων εποπτιμονικών στοιχείων που να τεκμηριώνουν την κατάσταση και τις τάσεις του πληθυσμού, την κατάσταση του βιοτόπου και την οικολογία της αρκούδας είναι προϋπόθεση η απαραίτητη. Έχοντας στα χέρια τους όλα αυτά τα στοιχεία, οι επιστήμονες είναι σε θέση να κατανοήσουν καλύτερα πώς λειτουργεί η αρκούδα στον φυσικό της χώρο και να προτείνουν τα κατάλληλα μέτρα και κειρισμούς για τη διατήρησή της και την εξουδετέρωση των απειλών. Η δορυφορική τηλεμετρία αποτελεί μια από τις πιο σύγχρονες μεθόδους συγκέντρωσης τέτοιων πληροφοριών. Εφαρμόζεται εδώ και 10 χρόνια, και πιο πρόσφατα στον πληθυσμό αρκούδας της ανατολικής Πίνδου σε ένα δείγμα 20 αρκούδων για την περίοδο 2003-2007.

Απαντώνται ειδικές γνώσεις και κειρισμοί από εξειδικευμένο προσωπικό (κτηνιάτρους, βιολόγους) στην πολύ ευαίσθητη επιχείρηση ανασητηστοποίησης και διευθέτησης της κάθε αρκούδας, στην οποία τοποθετείται ραδιοηλεκτρονικός. Οι πληροφορίες που λαμβάνονται επιτρέπουν τη λήψη μέτρων προστασίας του βιοτόπου, όπως ζώωση συγκεκριμένων περιοχών, ανακάμψη ειδικών καθεστώτων προστασίας (καταφύγια άγριας ζωής, Εθνικά Πάρκα) και αποφυγή βλαπτικών επεμβάσεων από τον άνθρωπο.

Η εκπίμπηση του πληθυσμού αρκούδας είναι επίσης ζωτικής σημασίας, για τη διατήρηση του είδους. Λόγω της «κρυπτικής» συμπεριφοράς της αρκούδας, είναι πολύ δύσκολο να γίνει ακριβής καταγέτρηση ενός πληθυσμού σε μια περιοχή. Τα τελευταία χρόνια όμως αναπτύχθηκε μια μέθοδος που βασίζεται στην πρόσθιδη της γενετικής: η ανάλυση του γενετικού υλικού (DNA) επιτρέπει την ταυτοποίηση του κάθε απόμου από έναν δεδομένο πληθυσμό.

Το γενετικό υλικό συλλέγεται από τα υπολείμματα τριχώματος που αφήνουν οι αρκούδες όταν σημαδεύουν τα δένδρα: το σημάδεμα της επικράτειάς τους. Για να οριοθετήσει την εκτεταμένη περιοχή της επικράτειάς της, και για να κάνει γνωστή τη παρουσία της (ιδιαίτερα κατά την περίοδο του ζευγαρώματος), η αρκούδα αφίγνει χαρακτηριστικά σημάδια (από νυχιές ή δανικωματιές) πάνω σε κορμούς δένδρων (στην πλειονότητα τους κωνοφόρα αλλά και, παράδοξως, σε στύλους της ΔΕΗ και του ΟΤΕ) σε χαρακτηριστικά σημεία του δάσους (περάσματα). Τα υπολείμματα τριχώματος είναι το βιολογικό υλικό που ενδιαφέρει άμεσα τους ερευνητές, εφόσον η ρίζα της τρίχας περιέχει την απαραίτητη ποσότητα DNA για τις εργασιηακές αναλύσεις.

ΕΝΟΤΗΤΑ 6

Προστασία και διατήρηση:

Έρευνα
με τεχνολογίες αιχμής,
εργαλείο για την προστασία
και διατήρηση
της αρκούδας



45

Υπολείμματα αρκούδας σε σημαντικό στύλο της Δ.Ε.Η. Το μέλο συλλέγεται από τους ερευνητές για την ανάλυση της απόρρεσάνση πολυλόγητας DNA που περιέχεται στη ρίζα της τρίκας. Αυτό επιφέρει την ταυτοποίηση του κάθιστου και των κατόπιν ποσούνγιαν υπολογισμού του πληθυσμού αρκούδας σε μια δεδομένη περιοχή.
• (Φ.: de Cabriel)

η καφέ αρκούδα στην Ελλάδα



Εθνικό Πάρκο Βόρειας Πίνδου: η μεγαλύτερη προστατευόμενη περιοχή της χώρας με δικτύο 2.000.000 στρέμματα και ένας από τους σημαντικότερους βιότοπους της αρκούδας στην Ελλάδα.
• (Φ.: Γ. Μερτσάνης)

46

Οι Προστατευόμενες περιοχές:

Το πρόσφατο καθεστώς των Προστευόμενων Περιοχών που θεσπίσθηκε το 2002 αποτελεί σημαντικό βήμα για την προστασία και διατήρηση της αρκούδας στη χώρα μας. Σήμερα στο σύνολο της περιοχής εξάπλωσης της αρκούδας υπάρχουν τρία Εθνικά Πάρκα (Λεκάνης Πρεσπών, Βόρειας Πίνδου και Οροσειράς Ροδόπης) που αθροίζουν περίπου 4.500 κλμ. 2 σημαντικού βιοτόπου για την αρκούδα. Στο άμεσο μέλλον πρόκειται να καρακτηριστεί και άλλη μία σημαντική περιοχή για την αρκούδα: ο ορεινός όγκος του Γράμου, έκτασης περίπου 1.000 κλμ.2 Αυτό δύμας δεν αρκεί από μόνο του εάν δεν ενεργοποιηθούν στο εσωτερικό της κάθε περιοχής οι απαραίτητοι και προβλεπόμενοι μηχανισμοί φύλαξης και παρακολούθησης.

Στις παραπάνω 4 περιοχές, αλλά και ευρύτερα στο σύνολο της γεωγραφικής εξάπλωσης της αρκούδας περιλαμβάνονται επίσης και 26 περιοχές του ευρωπαϊκού δικτύου NATURA 2000. Αυτός ο πολυσυζητημένος θεσμός, που θεσπίστηκε με στόχο τη δημιουργία ενός πανευρωπαϊκού δικτύου για τη διαφύλαξη της βιοποικιλότητας της Ευρώπης, παραμένει διατυχώς ακόμη μερικώς ανενεργός στη χώρα μας, που είναι υποκρεωμένη να εκπονήσει και να εφαρμόσει ειδικό διαχειριστικό σχέδιο για καθεμιά από αυτές της περιοχές. Το «Γενικό Σχέδιο Δράσης για την Προστασία και Διαχείριση των Πληθυσμών και Βιοτόπων της Καφέ Αρκούδας στην Ελλάδα» (καρπός μακρόχρονης ερευνητικής προσπάθειας των ΜΚΟ με ευρωπαϊκή χρηματοδότηση) είναι ένα άλλο σημαντικό εργαλείο εφαρμογής μας στρατηγικής για τη διατήρηση της αρκούδας στην Ελλάδα που ήμως παραμένει ανενεργό από το 1996...



Καλλιστώ
για την προστασία της φύσης

Νεκρή ενδιάμεση θηλυκή αρκούδα από δηλητηριασμένο δόλωμα.
• (Φ.: Γ. Μερζάνης)

47

η καιφέ αρκούδα στην Ελλάδα



Κατεστραμμένος πρωτογενής δασικός βιότοπος αρκούδας στην περιοχή του Γραμμού από τις καταστροφικές πυρκαγιές του καλοκαιριού 2007.
• (Φ.: Ν. Νικολαΐδης).

48

ΕΝΟΤΗΤΑ 7

Απειλές:
μόνος «εχθρός»:
ο άνθρωπος.

• Θανάτωση από τον άνθρωπο:

Συστηματικά σποικεία για την περίοδο 1994-2007 δείχνουν ότι οι πληθυσμοί καιφέ αρκούδας στη χώρα μας επιβαρύνονται συνολικά κατά μέσο όρο ειησίως με απώλειες που υπερβαίνουν το 4% του ελάχιστου πληθυσμού που είναι το ανώτατο όριο αντοχής στην επιβάρυνση με απώλειες ενός φυσικού πληθυσμού αρκούδας.

Παλαιότερα το τρόπαιο και, διαχρονικά, οι σποραδικές ζημιές στην παραγωγή και την κτηνοτροφία, αλλά και η κακή χρήση ορισμένων κυνηγετικών πρακτικών όπως η «παγάνα» για το κυνήγι των αγριόχοιρων, αποτελούσαν και αποτελούν αιόλη τα κίνητρα και τα μέσα παράνομης, εξόντωσης της αρκούδας. Σε πολλές περιπτώσεις αυτό γίνεται και με την ολέθρια «πρακτική» των δηλητηριασμένων δολωμάτων, κάπι που έχει αντίτυπο όχι μόνο στους πληθυσμούς της αρκούδας αλλά και άλλων απειλούμενων ειδών πανίδας.

Στο διάστημα 1996-2007 έχουν εξακριβωθεί τουλάχιστον 20 περιστατικά θανάτωσης αρκούδων μ' αυτό το τρόπο, ενώ συνολικά χάνονται τουλάχιστον 8-10 αρκούδες ετησίως. Αξίζει να σημειωθεί ότι για την περίοδο 1996-2007 έχουν θανατωθεί τουλάχιστον 100 αρκούδες σε όλη την επικράτεια, δηλαδή ο μασός σκεδόν πληθυσμός! Η λύση στο πρόβλημα υπάρχει: τα κίνητρα θανάτωσης ελαχιστοποιούνται με την έγκαιρη και σωστή χρήση προηπικών μέτρων: ήλε-

κτροφόρες περιφράξεις σε μελισσοκομικές μονάδες, ικτινοτροφικές, εγκαταστάσεις και μικρές καλλιέργειες και κρήση ποιμενικών σκύλων φύλαξης για τα κοπάδια. Μάλιστα τα μέτρα αυτά επιδοτούνται ήδη από την ΕΕ από ειδικά κονδύλια για την περίοδο 2007-2013. Ένας άλλος σημαντικός παράγων θνητισμότητας της αρκούδας είναι τα τροχαία σε μεγάλους οδικούς άξονες. Στο διάστημα των 10 τελευταίων χρόνων (1998-2007) έχουν καταγραφεί 13 περιστατικά θανάτωσης αρκούδων σε τροχαία δυστυχήματα στους κύριους οδικούς άξονες της ΒΔ Ελλάδας. Αυτό αποδεικνύει τι θανάσιμες παγίδες αποτελούν για την πανίδα οι μεγάλοι οδικοί άξονες τακείας κυκλοφορίας (Εγνατία Οδός και κάθετοι άξονες, αυτοκινητόδρομος «Κεντρικής Ελλάδας» Ε65, ΠΑΘΕ κλπ.), πέραν του σοβαρού και μη αναστρέψιμου προβλήματος της καταστροφής ή/και κατάημησης των βιότοπων που προκαλούν.

• **Υποβάθμιση/καταστροφή του βιότοπου – κατακερματισμός της κατανομής**
Κύρια αίτια για την υποβάθμιση ή/και καταστροφή των βιοτόπων και των κατακερματισμού της κατανομής αποτελούν τα τεχνικά έργα μεγάλης ικλίματας (οι μεγάλοι οδικοί άξονες, τα μεγάλα υδροπλεκτικά φράγματα, οι εκτεταμένες αλλαγές χρήσεων γης) και οι πυρκαγιές.



Καλλιστώ
κατασκευή γραμμής
πορτοκάλια για την Εγνατία

49

Κατεστραμμένος πρωτογενής δασικός βιοτόπος αρκούδας στην περιοχή της Βόρειας Πίνδου από τις καταστροφικές πυρκαϊές του καλοκαιριού 2001. • (Φ.: Γ. Μερκέζανης)

Υπολογίζεται ότι για την περίοδο 1987-2007 η αρκούδα έχει κάσει 200.000 στρέμματα δασικού βιοτόπου εξαιτίας των καταστροφικών πυρκαγιών στην Ελλάδα. Η Εγνατία Οδός και οι κάθετοι άξονες της καθώς, και ο σχεδιαζόμενος αυτοκινητόδρομος «Κεντρικής Ελλάδας» Ε65 τεμαχίζουν την άλλοτε ενιαία ζώνη εξάπλωσης της αρκούδας στην Ελλάδα σε 5 ζωτικές περιοχές (βλ. χάρτη): Αυτό προσαναγγέλλει διατενή σενάριο σε δι, ή αφορά τη δυνατότητα επικονιωνίας και σύνδεσης του πληθυσμού αρκούδας μεταξύ εκτεταμένων περιοχών του βιοτόπου, γεγονός που θα επιφέρει περαιτέρω επιπτώσεις στη γενετική ανθεκτικότητα του πληθυσμού. Για την περιοχή των Γρεβενών στην ανατολική Πίνδο, όπου υλοποιείται ένα εξαιετές ερευνητικό πρόγραμμα για την παρακολούθηση των επιπτώσεων από την κατασκευή της Εγνατίας Οδού στο ίματα «Γρεβενά-Παναγιά», διαπιστώθηκε ότι ο γηγενής πληθυσμός αρκούδας που υπολογίζεται σε 40-45 άτομα βρίσκεται ήδη στα όρια της γενετικής «πτώχευσης», δηλαδή η ποικιλία των γονιδίων του είναι εξαιρετικά χαμηλή, γεγονός που τον καθιστά ευάλωτο σε απότομες αλλαγές του περιβάλλοντος (π.χ. κλιματικές αλλαγές, γεωγραφικός αποκλεισμός λόγω του μόνιμου τεκνητού εμποδίου από την κατασκευή και λειτουργία της Εγνατίας Οδού).

η καφέ αρκούδα ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΣΑ



50

Διάνοια Εγνατίας Οδού
στην Α. Πίνδο,
τμ. «Παναγιά-Γρεβενά».

Χάρτης 6

Κατανομή της ερκαύθας
και κατακερπισμός μης
από τις μεγάλους
οδικούς άξονες.



Αιόκμη, διαπιστώθηκε ότι 17 από τις 20 αρκούδες που μελετήθηκαν με τηλεμετρία αρχίζουν να αποφεύγουν μια περιοχή βιοτόπου έκτασης 75.000 στρεμμάτων που πρόκειται να επηρεαστεί άμεσα από την κατασκευή του συγκεκριμένου τμήματος της Εγνατίας Οδού. Τέλος, η απώλεια και καταστροφή του δασικού βιοτόπου στη λαριδά κατάληψης από τον αυτοκινητόδρομο –υπολογίζεται σε περίπου 40.000 στρέμματα– είναι πλέον δεδομένη, αφατή και, δυστυχώς, μη αναστρέψιμη.

Υπέρβει μια μακρά εποχή που ο άνθρωπος, καθώς διέθετε περιορισμένα μέσα και εκμεταλλεύστην με παραδοσιακούς τρόπους τους φυσικούς πόρους, συνυπήρχε με την άγρια φύση. Αυτός ο τρόπος εκμετάλλευσης δεν επηρέαζε αρνητικά τη δυναμική των φυσικών οικοσυστημάτων. Δεν υπήρχε καθεστώς υπερεκμετάλλευσης από τον άνθρωπο σε βαθμό που να συντελεί στην αμετάλλητη υποβάθμιση ενός οικοσυστήματος ή στον αφανισμό ειδών, αλλά μία μορφή ακούσιας, αισιφόρου διαχείρισης. Μ' αυτούς τους ήπιους ρυθμούς και τις ήπιες πρακτικές χρήσεις, τα φυσικά οικοσυστήματα είχαν ως επί το πλείστον περιθώρια ανάκαμψης.

Η ραγδαία εξέλιξη των τεχνικών μέσων επέφερε ριζικές αλλαγές στα κριτήρια και τους τρόπους εκμετάλλευσης των φυσικών πόρων, και κατά συνέπεια στα κοινωνικο-οικονομικά μεγέθη και δεδομένα. Παράλληλα, η ερήμωση της υπαίθρου, αποτέλεσμα της καλπάζουσας αστικοποίησης, πυροδότησε τη διάλυση του κοινωνικού ιστού της υπαίθρου και την αναθεώρηση ενός ολόκληρου συστήματος αξιών, οδηγώντας έτσι μοιραία στην περιθωριοποίηση πολλών περιοχών και κοινωνιών με αξέλογο φυσικό και πολιτιστικό πλούτο. Οι ανθρώποινοι πληθυσμοί που απέμειναν είχαν ως μόνο οικονομικό κέντρο και επλογή την εντατική εκμετάλλευση του φυσικού πλούτου, αγνοώντας τις συνέπειες στο φυσικό περιβάλλον.

Σήμερα η αρκούδα και ο άνθρωπος εξακολουθούν να είναι «γλέτοκοι» στον ίδιο φυσικό κόσμο, με τελείως διαφορετικές «διεκδικήσεις». Η αρκούδα αποτελείται πάντα αναπόσπαστο στοιχείο ενός πολύπλοκου φυσικού οικοσυστήματος. Ο άνθρωπος λειτουργεί ως εξωτερικός «ρυθμιστής» (συνειδητά ή ασυνειδητά). Μία τεράρχηση στο κόσμο και στο χρόνο των ανθρώπων δραστηριοτήτων στις περιοχές όπου επιβιώνει η αρκούδα επηρέπει μία καλύτερη αξιολόγηση της σημερινής κατάστασης: 1. Δραστηριότητες σταθερές στο χρόνο και στο κόσμο, που κυρίως εκπλιάσσονται σε περιορισμένη ακτίνα γύρω από τους ορεινούς οικισμούς: καλλιέργειες μικρής κλίμακας κλπ. 2. Δραστηριότητες περιοδικού χαρακτήρα αλλά σταθερές στο κόσμο, με σταθερούς άξονες διέλευσης και σημεία εγκατάστασης: νομαδική κτηνοτροφία, μελισσοκομία. 3. Δραστηριότητες περιοδικού χαρακτήρα αλλά διάσπαρτες στο κόσμο: δασική εκμετάλλευση, κυνήγι. 4. Δραστηριότητες ή καταστροφές αστάθμιτου χαρακτήρα στο κόσμο και το χρόνο, με βραχυπρόθεσμο ή μακροπρόθεσμο άμεσο ή έμμεσο αντίκτυπο στη διατήρηση του βιοτόπου: επεμβάσεις, έργα μεγάλης κλίμακας στο πλαίσιο αναπτυξιακών προγραμμάτων αξιοποίησης των φυσικών πόρων (υδροηλεκτρικά φράγματα), διάνοιξη μεγάλων οδών αξόνων (π.χ. Εγνατία Οδός), βιομητικό οδικό δίκτυο, πυρκαγιές, κλπ.

ΕΝΟΤΗΤΑ 8

Αρκούδα και άνθρωπος βιώσιμη συνύπαρξη;

51



Καλίβες νομός
ιπποτρόχιον στην Πινδό.
• (Φ.: Μεριζανής)

53

Ειδικότερα, η συνεχής και ραγδαία επέκταση του δασικού οδικού δικτύου (σήμερα της τάξης των 40.000 χαλιμέτρων σε όλη την Ελλάδα: αύξηση κατά 700% σε διάστημα 20 χρόνων, από το 1971 έως το 1991) συντελεί στον κατατεμακισμό του δασικού βιοτόπου της αρκούδας είτε δημιουργώντας τεχνητά και μόνιμα διάκενα (διαταράσσοντας έτσι τη φυσική συνέχεια του βιοτόπου) είτε υποβαθμίζοντας τομείς υψηλής βιολογικής αξίας. Επιπλέον, με τους δρόμους πολλαπλασιάζονται οι άξονες διείσδυσης του ανθρώπου στα πιο αδιατάρακτα σημεία του βιοτόπου. Σ' αυτούς τους κινδύνους έρχονται να προστεθούν και οι συστηματικές δασικές πυρκαγιές λόγω των κλιματικών αλλαγών.

Μπορούμε να θεωρήσουμε ότι οι δύο πρώτες καταγορίες δραστηριοτήτων «εντάσσονται πιο ομαλά» στις στρατηγικές χρήσης του δασικού βιοτόπου από την αρκούδα. Άλλωστε, οι άνθρωποι της ελληνικής υπαίθρου κατέφεραν κάτι που δεν έχουν καταφέρει άλλοι λαοί σε άλλες χώρες της Ευρώπης: κατέφεραν να συνυπάρξουν με την αρκούδα επί αιώνες! Όλοι γνωρίζουμε ότι αυτή η συνύπαρξη δεν ήταν πάντα εύκολη, ειδικά τις δύσκολες χρονιές, όταν η λιγότερη τρωφή στο δάσος αναγκάζει της αρκούδες να αναζητούν την τρωφή τους σε καλλιέργειες, μποστάνια και κοπάδια. Παράλληλα όμως οι κατηγορίες 2, 3 και 4 επικαλύπτουν την περίοδο της πιο έντονης δραστηριότητας της αρκούδας (Ιούνιος-Οκτώβριος). Αυτό συνεπάγεται μεγάλες πιθανότητες αρνητικών «παρεμβολών» του ανθρώπουν παράγοντα σε μία κρίσιμη φάση του επήσιου ή βιολογικού κύκλου της.

η καφέ αρκούδα
ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Ο ερευνητής R. Sommerhalder σύν μοθίνε: σε ορεινά αρκούδινα στη Σιβηρία πώς να επιβιώνουν.
Ενα πολύ δύσκολο
και σχινόν εγκέριγμα
• (Φ.: C. Russell)



54

Στην προκειμένη περίπτωση, τίθεται εύλογα το εξής ερώτημα: Ποια είναι τα όρια «της οικολογικής συνοχής» της αρκούδας; Η μεγάλη προσαρμοστικότητα που καρακτηρίζει το είδος επαρκεί αράγε για να αποσβέσει τις αρνητικές επιπτώσεις τέτοιων επεξέβασεων αιρομετώνωντάς τες και ενσωματώνοντάς τες σε μία νέα στρατηγική κρήσης του χώρου, και ώς πάτε; Με τις ενδείξεις και τα στοιχεία που διαθέτουμε σήμερα για τον ελληνικό πληθυσμό της αρκούδας, δεν μένει χρόνος για τέτοιου είδους πειραματισμούς. Η απάντηση είναι εξίσου εύλογη:

Είναι αναγκαία όσο ποτέ άλλοτε η θέσπιση μιας γενικότερης στρατηγικής για μια οικαλή και βιώσιμη διεύθυνση της συνύπαρξης αρκούδας-ανθρώπου, και κατ' επέκταση ανθρώπου και ορεινών οικοσυστημάτων, ιοποθετιμένης σε νέες βάσεις και κανόνες κρήσης του χώρου από τον άνθρωπο. Μέσα από μια Ευρωπαϊκή και Εθνική Στρατηγική (η δεύτερη παραμένει ζητούμενο...) δίνονται ακόμη ευκαιρίες για μια διεξοδική αυτοψία του προβλήματος με σκοπό την εξεύρεση λύσεων.

Τα επιστημονικά στοιχεία που συλλέχθηκαν την τελευταία δεκαετία στην Ελλάδα συμβάλλουν ουσιαστικά προς αυτή την κατεύθυνση, αρκεί να αξιοποιηθούν πλήρως και έγκαιρα. Η άμεση εφαρμογή μέτρων και ρυθμιστικών παρεμβάσεων που προτείνονται, με βάση τα αποτελέσματα των προγραμμάτων και των επιστημονικών μελετών, είναι επιτακτική, προτού ενεργοποιηθούν εγγενείς μηχανισμοί πληθυσμιακής συρρίκνωσης με απρόβλεπτες και απαισιόδοξες προσποτικές για τη διατήρηση της αρκούδας, ενός είδους-συμβόλου της άγριας ζωής, τόσο στην χώρα μας όσο και στην Ευρώπη.

Καλλιστώ
Επειδή τα ζώα μας ζουν για την αγάπη της φύσης

ΕΝΟΤΗΤΑ 9
ΚΑΘΕΣΤΩΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ,
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
Νομικό καθεστώς
προστασίας
της αρκούδας

A Διεθνές και Ευρωπαϊκό Νομικό Πλαίσιο Προστασίας της καφέ αρκούδας (*Ursus arctos*). Τα βασικότερα διεθνή νομικά κείμενα για την προστασία της καφέ αρκούδας είναι:

- 1) Η Διεθνής Σύμβαση της Βέρνης (Νόμος 1335/83)**
«Περί προστασίας των απειλούμενων ειδών και των βιοτόπων τους».

Η καφέ αρκούδα περιλαμβάνεται στον κατάλογο των ειδών υπό αινιστηρή προστασία. Η σύμβαση απαγορεύει: • τη σύλληψη, κατοχή ή θανάτωση ατόμων του είδους, • την υποβάθμιση των τόπων αναπαραγωγής του είδους και • τη διακίνηση, κατοχή και εμπορία ζώων ζωντανών, νεκρών, ταριχευμένων ή μερών του σώματός τους.

- 2) Η Οδηγία 92/43 EOK**

«Για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας πανίδας και κλωρίδας». Η καφέ αρκούδα περιλαμβάνεται στον κατάλογο ειδών προτεραιότητας (Παράρτημα I) και στον κατάλογο των ειδών η διατήρηση των οποίων επιβάλλει τον καθορισμό δικτύου ειδικών ζωών προστασίας.

- 3) Η Σύμβαση της Ουάσιγκτον**

«για τη ρύθμιση του διεθνούς εμπορίου απειλούμενων ειδών άγριας πανίδας και κλωρίδας» (CITES). Εφαρμόζεται στη χώρα μας από 1.1.84 (ΦΕΚ 112/B/01.03.85). Η καφέ αρκούδα περιλαμβάνεται στον κατάλογο των ειδών βάσει του οποίου απαγορεύεται το εμπόριό τους καθώς και το εμπόριο τημπάτων τους. Κανονισμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης (με αλλεπάλληλες τροποποιήσεις) ρυθμίζουν την εφαρμογή της Σύμβασης σε επίπεδο χώρο των κρατών-μελών (Κανονισμοί 3418/83 και 3675/91). Δυστυχώς η Αλβανία είναι η μόνη από τις γειτονικές μας χώρες που δεν έχει υπογράψει ακόμη τη σύμβαση. Το γεγονός αυτό δημιουργεί πρόβλημα στην αποτελεσματική τήρηση της σχετικής νομοθεσίας, εφόσον η χώρα αυτή αποτελεί δίστολο παράνομης διακίνησης, ειδών στα Βαλκάνια. Ένα από τα βασικά αίτια αυτού του φαινομένου είναι η δύσκολη οικονομική κατάσταση στην οποία βρίσκεται αυτή τη περίοδο η χώρα. Το αποτέλεσμα είναι κάποιοι κάτοικοι να αναζητούν οικονομικά κίνητρα πάσης φύσεως, ακόμη και στην παράνομη διακίνηση ειδών, συμπεριλαμβανομένης και της αρκούδας.

55

4) Τέλος, διάφορες οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ρυθμίζουν θέματα περιβάλλοντος συνδέονται έμμεσα με την προστασία του είδους ή των ενδιαιτημάτων του, π.χ. Οδηγία 85/337 «για την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων». Η νομοθεσία αυτή προβλέπει την εκτόνωση ειδικών μελετών, γνωστών ως «Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων» (ΜΠΕ), που έχουν ως αντικείμενο την ακριβή εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων ενός σχεδιαζόμενου έργου σε μία οικολογικά ευαίσθητη περιοχή και σε σχέση με ένα ή πολλά απειλούμενα είδη, καθώς και τη θέσπιση «περιβαλλοντικών όρων» για την υλοποίηση του έργου, έτσι ώστε να διασφαλίζονται οι συνθήκες βιωσιμότητας των απειλούμενων ειδών ή περιοχών. Η υλοποίηση του εκάστοτε έργου εξασφαλίζεται μόνον με την επίσημη (διυπουργική) έγκριση των περιβαλλοντικών όρων

B. Ελληνική νομοθεσία

Σύμφωνα με το άρθρο 258, παρ. 2ε και 2ζ (ΝΔ 86/69) του Δασικού Κώδικα, απαγορεύεται ο φόνος, η αιχμαλωσία, η κατοχή και η έκθεση σε δημόσια θέα της καφέ αρκούδας. Το παραπάνω αποτελεί και το μοναδικό νομικό κείμενο της ελληνικής νομοθεσίας που αναφέρεται ρητά και σαφώς (αν και δύο αποκλειστικά) στο συγκεκριμένο είδος. Ο ίδιος νόμος έχεται σε αντίφαση με το επιμυητό καθεστώς απόλυτης προστασίας του είδους, εφόσον προβλέπει σε άλλη παράγραφο τη δυνατότητα άρσης του καθεστώτας προστασίας του είδους με έγκριση του Υπουργού Γεωργίας! Αυτό προβλέπεται για τις περιπτώσεις όπου κρίνεται ότι παρουσιάζεται περιοδική έξαρση περιστατικών επιδρομών του ζώου στην παραγωγικό κεφάλαιο με επιπτώσεις στην αγροτική οικονομία. Τέτοια εφαρμογή του νόμου έγινε για τελευταία φορά το 1981 στη περιοχή Ζαγορίου Ιωαννίνων με μαζική εξόντωση ζώων...

Η αντίφαση αυτή ενισχύεται από το γεγονός ότι η αρμοδιότητα της κατά περίπτωση άρσης του καθεστώτας προστασίας της καφέ αρκούδας έχει εξολοκλήρων μεταβιβαστεί στους κατά τόπους νομάρχες των περιοχών όπου επιβύνεται το είδος, με τις διατάξεις του ΒΔ 733/69!

Τέλος, η καφέ αρκούδα περιλαμβάνεται στο Κόκκινο Βιβλίο των Απειλούμενων Ειδών (Red Data Book), όπου χαρακτηρίζεται ως «κινδυνεύοντα» είδος. Σύμφωνα με τον παραπάνω κατάλογο, που αποτελεί και την πρώτη αισιοδομική και επίσημη καταγραφή μίας σημαντικής κατηγορίας απειλούμενων ειδών στη χώρα μας, η πανίδη των κερσαίων θηλαστικών της Ελλάδας (εξαιρουμένων των κηπωδών) περιλαμβάνει 99 είδη. Η μεγάλη αυτή βιοποικιλότητα κατατάσσει την Ελλάδα στην τέταρτη θέση μεταξύ των 31 χωρών της Ευρώπης. Από αυτά, τα 45 καρακτηρίζοντα σύμφωνα με το Κόκκινο Βιβλίο ως: 1. Υαλόειδα, 2. Απειλούμενα, 3. Τρωτά, 4. Ενδημικά, 5. Σπάνια σε ευρωπαϊκή και παγκόσμια κλίμακα.



Καλλιστώ
Επαρχιακό Λαογραφικό Μουσείο Λασιθίου

ΕΠΙΛΟΓΟΣ

Κάποιες ήταν ένας άνθρωπος που ζούσε σ' ένα πυκνό δάσος και ήταν πέρα για πέρα ευτυχής. Δεν του 'λειπε τίποτε, και δεν είχε παρά να βγει έξω στη φύση για να βρει όλα τα καλά που το δάσος είχε να του προσφέρει. Ήταν ασφαλής και ζούσε άνετα. Κι από το λίγο που παραπρούσε τα άλλα ζώα, έβλεπε ότι και σ' αυτά δεν έλειπε τίποτε. Μα σιγά-σιγά τα πράγματα άρχισαν ν' αλλάζουν. Το δάσος αραίωνε και οι τροφές που πρόσφερε γίνονταν πιο σπανίες και δυσεύρετες. Ο καιρός, άλλαζε ανάλογα με τις εποχές. Ο κίνδυνος έκανε την εμφάνισή του, και τίποτε δεν ήταν τόσο απλά όσο πριν.

Ο άνθρωπος άρχισε να έχει πολλές ανάγκες. Ως παμφάγο ον σε συνεχή μετακίνηση, οι ανάγκες του ήταν ναι μεν ελαστικές πλην όμως απαιτητικές, και ήταν πραγματικά πολύ δύσκολο και μόνο το γεγονός να καταφέρει να συγκεντρώσει όλα όσα του χρειάζονται για να επιβιώσει. Σιγά-σιγά άρχισε να παραπρεί με όλο και μεγαλύτερο σεβασμό πως τα άλλα ζώα κατάφεραν πολύ περισσότερα απ' όσα εκείνος, το καθένα με τον δικό του τρόπο: ο λύκος, κατάδικε τη λεία του επιδεικνύοντας εξαιρετή αντοχή, το άλογο ήταν δυνατό και γρήγορο, η κάμπια ύφαινε περίτεκνα, η μαρμότα έσκαβε επιδέξια τα λαγούμια της... Η βίδρα ήταν πρωταρχίτηρα στην καλύβηση και ο σκύλος στην αναρρίχηση... Και κατάλαβε ότι ότι κάτι μπορούσε να μάθει απ' όλ' αυτά. Είται, μελέτησε όλα τα ζώα προσεκτικά, θαυμάζοντας στο καθένα το ιδιαίτερο κάρισμα που είχε άλλα και τη σοφία της κάθε δεξιότητας. Ήταν σάμπας κάθε ζώο να ήταν κομμάτι του συνόλου της φύσης και ταυτόχρονα ένας δάσκαλος για τον άνθρωπο που τα παρατηρούσε. Γιατί ο άνθρωπος είδε ότι καθένα από τα ζώα ήταν και μια όψη του εαυτού του – και ήταν διδάξτηκε από όλα.

Ωστόσο παρέμενε ένα βασικό πρόβλημα: πώς να καταφέρει να ταιριάξει όλες τις δεξιότητες μαζί σαν ένα κομμάτι του εαυτού του άλλο και με τις σωστές αναλογίες επίσης, και να μπορεί να χρησιμοποιεί την καθεμάτα τους τη σωστή στιγμή στη διάρκεια της ημέρας ή του χρόνου; Το να καταφέρει να συντονίσει όλες αυτές τις δεξιότητες στο ρυθμό των εποχών ήταν το πιο δύσκολο πράγμα – και ο άνθρωπος αναρωτόταν αν υπήρχε άλλος κανείς σαν και αυτός που να μπορούσε να το κατορθώσει.



Σπήν αρχή δε φαινόταν να υπάρχει άλλο ζώο στη φύση που να μπορούσε να καταφέρει κάπι τέτοιο. Μα στη συνέχεια ο άνθρωπος παρατήρησε ότι η αρκούδα του έμοιαζε λιγάκι κι ότι κι εκείνη κατάφερνε τα πάντα. Η αρκούδα μπορούσε να κολυμπήσει, να σκάψει και να σκαρφαλώσει. Μπορούσε να παίξει, να ερωτευτεί και να φιάξει το κρεβάτι της όπως ήθελε για να κοιμηθεί άνετα το κειμόνα. Ήξερε επίσης πού να βρει το φρέσκο κορτάρι της άνοιξης και πότε ήταν να εμφανιστούν οι σολομοί στα ποτάμια. Ήξερε ότι μόνο τις συνήθειες του ταράνδου, αλλά πότε να εντοπίσει τη φωλιά της πέρδικας ή και τα καλαμπόκια που ωρίμαζαν. Η αρκούδα ήταν γενναία και δυνατή, αλλά και μια πολύ τρυφερή μητέρα. Φαινόταν μάλιστα σα να ξέρει περισσότερα απ' όσα μπορούσε να γνωρίζει ο άνθρωπος; να νιώθει την εποχή που ερχόταν και να κατέκει την τέχνη της «υπόγειας» ζωής χωρίς τροφή. Έτσι, η αρκούδα έγινε ο «οδηγός» του ανθρώπου στον αγώνα του να συνδύσει όλες αυτές τις δεξιότητες σε ένα αρμονικό σύνολο, γεννώντας ταυτόχρονα στο μυαλό του την αισθηση και την ιδέα της συνοχής, της ακολουθίας και της υπέρβασης!

Επιπλέον, μέσα απ' τη γεμάτη αυτοπεποίθηση μιναχικότητά της, η αρκούδα έδεικνε να ξέρει κάπι ακόμη πιο μυσταγωγικό. Ο άνθρωπος παρατήρησε την αρκούδα για πολλά-πολλά χρόνια και στο τέλος κατάλαβε ποιο ήταν αυτό το μυστικό: η αρκούδα, γνωρίζοντας τι έμελες να συμβεί από αυτό που ήδη υπήρχε, ήταν η ίδια το «μάτι του μέλλοντος» βλέποντας το παρόν... Το δώρο αυτής της αποκάλυψης, σε αντίθεση με τις δεξιότητες των άλλων ζώων, που ο άνθρωπος μπορούσε να τις μάθει και να τις αφομοώσει μαζί πάντα, ήταν συνεχές. Το μήνυμα που έστελνε η αρκούδα ήταν για την υγεία της άγριας ζωής, που βρισκόταν σε διαρκή αλλαγή. Η αρκούδα ήταν η ίδια η φωνή της Γης.

Ξάρνου, ο άνθρωπος θυμήθηκε ότι η αρκούδα ήταν ο «δάσκαλός» του και συνειδητοποίησε πως και ο ίδιος είχε αυτή τη φωνή, φτάνει να μπορούσε να μάθει να τη χρησιμοποιεί σωστά και να τραγουδάει τόσο γλυκά και αρμονικά όσο και η αρκούδα...

Iνδιάνικη παραβολή. Απόσπασμα από το βιβλίο The Sacred Paw των P. Shepard & B. Sanders.

η ταυτότητα

Συνοπτική ταυτότητα της αρκούδας:

Κλάδος	Χορδωτά (Chordata)
Κλάση	Θηλαστικά (Mammalia)
Τάξη	Σαρκοφάγα (Carnivora)
Οικογένεια	Ursidae
Γένος	Ursus
Είδος	Arctos
Προσδόκιμο ζωής	20-25 χρόνια
Ηλικία σεξουαλικής ωρίμανσης	3-4 χρόνια
Αναπαραγωγικό μεσοδιάσπημα	2-3 χρόνια
Αριθμός νεογνών	1-3 (σπάνια 4)
Αναπαραγωγική περίοδος	Μάιος – μέσα Ιουλίου
Διάρκεια κύτσης	7-8 μήνες (μεσολαβεί διάπausη εμβρυϊκής ανάπτυξης)
Γέννα	Ιανουάριος – Φεβρουάριος
Βάρος νεογνών	350-400 γρ.
Βάρος ενήλικων	70 - 247 (σεξουαλικός διμορφισμός – αρσενικά πιο μεγαλόσωμα)
Διάρκεια χειμέριου ύπνου	Δεκέμβριος – Μάρτιος (Ελλάδα)
Εκταση χωροκράτειας	14 - 500 τετ. χλ.
Κοινωνική οργάνωση	Μονίμες - επικάλυψη χωροκρατειών
Τροφικές συνήθειες	Παμφάγο (85% τροφές φυτικής προέλευσης, 15% ζωτικής)