

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗΣ ΔΥΣΗΣ Ι

Ενότητα #1: Τεκμήρια

ΑΠΟ ΤΟΝ «ΚΑΝΟΝΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΒΕΝΕΔΙΚΤΟΥ»

Νικόλαος Καραπιδάκης
Τμήμα Ιστορίας



Άδειες Χρήσης

- Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.
- Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως εικόνες, που υπόκειται σε άλλου τύπου άδειας χρήσης, η άδεια χρήσης αναφέρεται ρητώς.



Χρηματοδότηση

- Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στα πλαίσια του εκπαιδευτικού έργου του διδάσκοντα.
- Το έργο «Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο» έχει χρηματοδοτήσει μόνο τη αναδιαμόρφωση του εκπαιδευτικού υλικού.
- Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.



Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο



ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης



πρόγραμμα για την ανάπτυξη
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

ΑΠΟ ΤΟΝ «ΚΑΝΟΝΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΒΕΝΕΔΙΚΤΟΥ»

Ο άγιος Βενέδικτος (480-543) ήταν ένας ιταλός ευγενής που εγκατέλειψε τον κόσμο και έγινε ερημίτης. Αφού έζησε μερικά χρόνια σε ένα σπήλαιο στο Σουμπιάκο, κοντά στη Ρώμη, ίδρυσε το 528 ένα μοναστήρι στο Μόντε Κασσίνο, στην περιοχή Καμπανίας της Ιταλίας. Συνέταξε έναν «Κανόνα», για τους μοναχούς, με βασικές κατευθύνσεις την προσευχή και την εργασία.

Περί χειρωνακτικής εργασίας

Η αργία είναι εχθρός της ψυχής. Γι' αυτόν τον λόγο, σε συγκεκριμένες ώρες, οι μοναχοί οφείλουν να εργάζονται, χειρωνακτικά. Και επίσης, σε συγκεκριμένες ώρες να αφιερώνονται στην ανάγνωση των Ιερών Γραφών. Από το Πάσχα μέχρι τις καλένδες του Οκτωβρίου (1 Οκτωβρίου), με την αυγή, να κάνουν τις απαραίτητες εργασίες, από τις πρώτες ώρες μέχρι την Τετάρτη ώρα. Από την τέταρτη μέχρι την έκτη ώρα πρέπει να ασχολούνται με την ανάγνωση. Μετά την έκτη, και αφού σηκωθούν από την τράπεζα, να αναπαύονται στο κρεβάτι τους, σε πλήρη ησυχία, εκτός αν κάποιος επιθυμεί να διαβάσει -αλλά να το κάνει χωρίς να ενοχλεί κανένα. Η έννατη ώρα πρέπει να είναι ώρα θείας λειτουργίας -αλλά να αρχίζει λίγο νωρίτερα, στο μισό της ογδόης ώρας. Μετά πάλι να εργάζονται, ανάλογα με τα καθήκοντά τους, έως την ώρα του εσπερινού. Αν η ανάγκη ή η πενία επιβάλλουν να εργάζονται [οι μοναχοί] στη συγκομιδή, να μην θλίβονται. Η πραγματική φύση του μοναχού απαιτεί να ζει με την εργασία των χεριών του, όπως οι Πατέρες μας οι Απόστολοι.

Τις ημέρες της Σαρακοστής, από την αυγή έως την τρίτη ώρα, να αφιερώνονται στην ανάγνωση, και στη συνέχεια, έως τη δέκατη ώρα, στα καθήκοντα που τους έχουν ανατεθεί. Αυτές τις ημέρες της Σαρακοστής, μπορούν να παίρνουν από τη βιβλιοθήκη όλα τα βιβλία και να τα διαβάζουν, το ένα μετά το άλλο, από την αρχή ως το τέλος... Την Κυριακή, όλοι να απασχολούνται στην ανάγνωση, εκτός από εκείνους που έχουν καθήκοντα στη Θεία Λειτουργία. Αν υπάρχουν οκνηροί ή αμελείς που αδυνατούν ή δεν επιθυμούν να αφιερωθούν στην προσευχή ή την ανάγνωση, να τους ανατίθενται εργασίες, ώστε να μην μένουν άεργοι. Στους ασθενείς ή στους φιλάσθενους, να ανατίθενται ειδικά καθήκοντα ή τέχνες, ώστε να μην μένουν άεργοι αλλά ούτε και να υποφέρουν από βαριά καθήκοντα και να μπαίνουν στον πειρασμό να φεύγουν...

