

# ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗΣ ΔΥΣΗΣ Ι

## Ενότητα #1: Τεκμήρια

Βίος του επισκόπου της Καόρ, Επιθύμιου (Desiderius)

Νικόλαος Καραπιδάκης  
Τμήμα Ιστορίας



## Άδειες Χρήσης

- Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.
- Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως εικόνες, που υπόκειται σε άλλου τύπου άδειας χρήσης, η άδεια χρήσης αναφέρεται ρητώς.



## Χρηματοδότηση

- Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στα πλαίσια του εκπαιδευτικού έργου του διδάσκοντα.
- Το έργο «Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο» έχει χρηματοδοτήσει μόνο τη αναδιαμόρφωση του εκπαιδευτικού υλικού.
- Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.



Ευρωπαϊκή Ένωση  
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο



ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ  
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης



ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

## Βίος του επισκόπου της Καόρ, Επιθύμιου (Desiderius)

(τέλη του 8<sup>ου</sup> αιώνα)

«Ο βίος του επισκόπου της Καόρ» Επιθύμιου (630-655) γράφτηκε τα τέλη του 8<sup>ου</sup> αιώνα, στην πόλη της Καόρ (Γαλλία). Πρόκειται για το έργο ενός κληρικού που παρουσιάζει μεγάλο ενδιαφέρον αφού ο συγγραφέας του χρησιμοποίησε όσο καλύτερα μπορούσε τα ιστορικά τεκμήρια που αφορούσαν το πρόσωπο που εξιστορούσε. Παρά το αγιολογικό ύφος που χρησιμοποιεί, το έργο του αποτελεί μια εξαιρετική μαρτυρία για τον ρόλο των επισκόπων στην κοινωνία των Μεροβιγγείων.

Αναλύοντας το παρακάτω τεκμήριο να επιμείνετε στα στοιχεία που μας δίνει για την οικονομική ζωή (των πόλεων, της υπαίθρου) και δημοσιονομική ζωή (φορολογία). Επίσης στον τρόπο που δομείται το πορτραίτο του ιεράρχη.

### Κεφ. 14

*Τον καιρό του [του επισκόπου Επιθύμιου] υπήρξε μεγάλη αφθονία σε καρπούς, τόσο στα χωράφια όσο και στ' αμπέλια, τέτοια αφθονία που δεν είχε ξαναγίνει άλλη εποχή ούτε και ξανάγινε. Πράγματι, στην πόλη κανείς δεν ήταν πεισμένος από την ανάγκη, κανείς δεν είχε πρόβλημα να βρει αυτό που ήθελε και τίποτα δεν του έλειπε σε τροφή ή σε ρούχα. Αντιθέτως μάλιστα, υπήρχε υπεραφθονία σε προϊόντα και ακόμα και οι κοντινές πόλεις τροφοδοτούνταν από την πόλη της Καόρ αφού ο Κύριος διεύθυνε τις ενέργειες του. Ο ίδιος ο Κύριος πολλαπλασίαζε τα αγαθά και οι επιθυμητές διαταγές του Επιθύμιου τα έκαναν πιο πολύτιμα και από τον χρυσό και τις πολύτιμες πέτρες (Ψαλμοί, 18, 11). Στο πρόσωπό του πραγματοποιούνταν αυτό που είναι γραμμένο: «Οίδαμεν δε ότι τοις αγαπώσιν τον Θεόν πάντα συνεργεί εις αγαθό, τοις κατά πρόθεσιν κλητοίς ούσιν» και ότι λέει ο Κύριος στο Ευαγγέλιο δεν πήγαινε «σε ώτα μη ακουόντων»: «Ζητείτε δε πρώτον την βασιλείαν του Θεού και την δικαιοσύνην αυτού, και ταύτα πάντα προστεθήσεται υμίν». Και όπως υπήρξε ένας ευσυνείδητος ακροατής και όχι μόνο ένας ακροατής αλλά και ένας ποιητής (Προς Ιάκωβον 1, 23) ο Κύριος δεν του αρνήθηκε να τον δεχτεί ...*

*Τον καιρό του υπήρξε τέτοια αφθονία στις συγκομιδές που μια μέρα που ρώτησε ένα καλλιεργητή πόσους αμφορείς κρασιού προσκόμισε στο θησαυροφυλάκιο για το φόρο του, ο χωρικός του απάντησε ότι μετέφερε εκατό μέτρα και παρά πάνω για τον φόρο, και μόνο, του δέκα τοις εκατό.*